

Kerkwijzer

INFORMATIEBLAD VAN DE HH. JACOBUS EN JOHANNESPAROCHIE
BORNE EN HERTME



Azwoensdag

Veertigdagentijd

Kerkbalans 2023

Vastenactie 2023

JAARGANG 11
UITGAVE : 02

ZATERDAG 18 FEBRUARI T/M VRIJDAG 31 MAART 2023

COLOFON

PAROCHIE HH. JACOBUS EN JOHANNES

Pastoraal team:

pastoor J.A.C. Jansen
Tel: 06-46 90 72 33
Wekelijkse vrije dag

priester
mail: j.jansen@rktwentezuid.nl
maandag

drs. mw. A. Zoet
tel: 06-27 12 46 95
wekelijkse vrije dag

pastoraal werker
mail: annettezoet@gmail.com
vrijdag

Pastor C. Pikkemaat

Parochievicaris
c.pikkemaat@rktwentezuid.nl

Parochiebestuur

Pastoor Jurgen Jansen
Hans Leushuis
Huub Verdonschot
Fons Simons
Johan Kleissen
Frank Mars

j.jansen@hhjj.nl
vicevoorzitter@hhjj.nl
secretaris@hhjj.nl
penningmeester@hhjj.nl
johan.kleissen@hhjj.nl
vastgoed@hhjj.nl

Redactieteam Kerkwijzer

Pastoraal team HHJJ parochie, Stephanie Jansen-Kosterink,
Hanneke Verdonschot, Charles Liedenaubum, Laurens van Urk,
Jos Verheul en Timo Vlaskamp.

Redactieadres:

Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne
E-mail: redactiehjj@gmail.com

Verschijningsdatum:

Volgende Kerkwijzer:
Sluitingsdatum kopij:

zaterdag 1 april t/m vrijdag 12 mei
woensdag 22 maart vóór 12:00u

Vanuit het Pastoraal team

Het pastoraal team heeft samen met diaken Cor Peters de eerste aanzetten gedeeld voor het pastoraal beleid voor de drie samenwerkende parochies. Het was een open ontmoeting waarin naar de toekomst is gekeken.



Op woensdag 26 januari had het pastoraal team met 40 vrijwilligers een ontmoeting met betrekking tot de beleidsnotitie rondom Eucharistie- en Woord- en Communieviering. Het was een emotionele, soms confronterende, ontmoeting, waarin de verbinding tot elkaar is gebleven. We zullen elkaar weer gaan ontmoeten om samen verder te kijken naar de komende vijf jaar en daarna.

Pastoor Jurgen Jansen gaat van 29 april tot en 6 mei mee met de bedevaart naar Lourdes. Ondertussen is er de nodige informatie gedeeld. Op maandag 27 februari is er een informatieavond. Deze avond begint om 19.00 uur met een eucharistieviering met daaropvolgend een informatieavond over de bedevaart in de Stefans-Hof te Borne. Welkom!

Pastoraal werker Annet Zoet is doende een aantal mensen te begeleiden en te inspireren om door het doopsel te worden opgenomen in onze rooms katholieke kerk. Hopelijk voelen zij zich gauw thuis in onze geloofsgemeenschappen!

Ook zijn de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie van start gegaan. Het aantal communicanten wordt elk jaar kleiner maar het enthousiasme en betrokkenheid van de kinderen en hun ouders wordt er daarentegen niet minder om.

Een aantal mensen zijn naar de inspiratiedag van het bisdom geweest rondom gezins- en jongerenpastoraat. Het was een bemoedigende dag! Zij zijn de kerk van morgen!

Pastoraal werker Annet Zoet en Pastoor Jurgen Jansen

Aangenaam kennis te maken!



Al een paar maanden ziet u in de weekendvieringen een nieuw gezicht; mijn naam is pastor Casper Pikkemaat, 41 jaar en woonachtig in Tubbergen. Tot voor kort was ik van deze plaats en van acht andere geloofsgemeenschappen pastoor in de Heilige Pancratiusparochie. Zes jaar lang mocht ik deze functie bekleden en ben dankbaar voor de mooie en leerzame momenten.

In het laatste jaar combineerde ik mijn verantwoordelijkheid al met een baan als docent Levensbeschouwing aan het Twents Carmel College in Oldenzaal, bovenbouw Havo/VWO. Omdat ik mijn aanstelling kon verlengen én uitbreiden – met instemming van de aartsbisschop – betekende dit vanzelfsprekend dat ik niet meer fulltime dienstbaar kon zijn als pastoor van de parochie en afscheid moest nemen. Gelukkig mocht ik een nieuwe benoeming als parochievicaris ontvangen in onze drie samenwerkende parochies, voor een omvang van acht uur per week. Dit betekent in de praktijk dat ik voornamelijk beschikbaar ben voor de eucharistievieringen in de weekenden.

Van geboorte, ben ik afkomstig uit Lattrop (bij Denekamp) uit een boerengezin. Verder ben ik opgegroeid in Coevorden (zuidoost Drenthe) en in Hoonhorst (Salland).

Na mijn middelbare school in Raalte te hebben afgemaakt, ben ik naar Utrecht vertrokken om daar theologie te studeren en de priesteropleiding aan het Ariënskonvikt te volgen. Al op jonge leeftijd ontstond bij mij de interesse om priester te worden en door de opleiding kreeg ik de kans om uit te kristalliseren of God deze weg voor mij in petto had. Uiteindelijk heb ik in 2008 bij mijn priesterwijding 'ja' gezegd op Zijn roepstem.

In de eerste paar jaar werkte ik als parochievicaris in de regio Wageningen, Ede en Veenendaal, om vervolgens in 2010 pastoor te worden van de parochie in Lichtenvoorde, Aalten, Winterswijk en omgeving. Met veel plezier en genoeg, denk ik aan deze jaren terug!

In 2016 kreeg ik het verzoek van de aartsbisschop om pastoor te worden in Tubbergen en omgeving, en ook hier heb ik prachtige en fijne jaren gehad.

Toch begon bij mij ook het verlangen te ontstaan om in het onderwijs als priester werkzaam te zijn; in de loop der jaren had ik al enige ervaring opgedaan en dat smaakte langzaam maar zeker naar meer. Ik vond en vind het héérlijk om met jonge mensen leerzaam op te trekken en steeds weer te ontdekken hoe God aan het licht komt. In 2021 deed zich de kans voor om aangenomen te worden als docent Levensbeschouwing aan het Twents Carmel College in Oldenzaal. Vanaf het allereerste moment gaf het mij zóveel vreugde en energie! Dankbaar ben ik ook voor het vertrouwen dat de schoolleiding en mijn collega's in mij hebben gesteld. Op het moment van dit schrijven, geef ik les aan negentien klassen in de bovenbouw van het Havo/VWO, met leerlingen in de leeftijd van 14 t/m 17 jaar. Daarnaast volg ik in Utrecht nog de Universitaire Lerarenopleiding om ook de 1^e graads bevoegdheid te behalen.

In mijn spaarzame vrije tijd, vind ik het leuk om allerlei sporten te volgen (voetbal, tennis en autosport in het bijzonder), af te spreken met vrienden en mij in te zetten voor de carnavalsvereniging De Fortburgers in Tubbergen.

Van harte hoop ik dienstbaar te mogen zijn aan onze geloofsgemeenschappen – weliswaar in beperkte mate – en u te ontmoeten, om samen medewerkers te zijn aan de vreugde in onze kerk; indachtig mijn wijdingsspreuk (2 Korinthe 1,24)

Pastor Casper Pikkemaat

Pastorale Column

In de spiegel



Als dit parochieblad in uw bus valt, is de veertigdagentijd begonnen, de tijd waarin we ons voorbereiden op Pasen. De start is Aswoensdag, wanneer we na de carnavalsdagen naar de kerk gaan om een askruisje te halen, waarbij de woorden klinken: "stof ben je en tot stof zul je wederkeren". De evangelielezing roept ons op tot vasten en bidden en in onze binnenkamer te gaan. Het is een prachtig beeld voor bezinning en reflectie op je eigen leven in het licht van het leven van Jezus.

We kunnen in deze weken meetrekken met Jezus en in de verhalen die we lezen inspiratie vinden en ook een spiegel voor ons eigen leven.

"Hoe stevig sta je in je schoenen"? is de vraag die het verhaal van Jezus die in de woestijn de duivel ontmoet ons stelt. Jezus laat zich niet van de wijs brengen door de macht, de rijkdom en de goddelijke vermogens die hem voorgespiegeld worden als Hij zijn ziel aan de duivel verkoopt. Geleid door de Geest blijft Hij op de weg van God. Wat zijn onze verleidingen, wat is voor ons de goede weg als leerlingen van Jezus? Dat is niet altijd eenvoudig te onderscheiden, maar wel heel belangrijk.

Soms kun je daar wel wat hulp bij gebruiken, zoals Jezus kreeg toen hij een hoge berg beklom en van gedaante veranderde: wit werden zijn kleren en zijn gezicht straalde. Mozes en Elia verschenen en spraken met Hem. En opnieuw klinkt Gods stem uit de hemel: "Dit is mijn geliefde Zoon." Een bevestiging van wie Hij was, van zijn missie om de mensen over God te vertellen en over Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid. Zo'n bevestiging van wie we zijn en wat onze levensroeping is, is nodig om gaande en staande te blijven en in verbondenheid met God onze weg te gaan.

Hoe diep een ontmoeting kan raken, zien we als Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoet die water komt putten. Hun gesprek gaat over dorst, over water drinken tot je opnieuw dorst krijgt en over drinken van het levend water, dat de dorst stilt en in je zal opborrelen als een bron van eeuwig leven. Het is een beeld voor het verlangen naar waarheid, goedheid en echtheid als basis van een bestaan in de liefde van God, waarin we ons gekend en aanvaard mogen weten als kinderen van God, dat Jezus ons aanreikt.

Blind zijn en weer zien, genezen worden, dat overkomt een blindgeboren man als hij Jezus ontmoet. Zijn genezing wordt het onderwerp van een felle discussie, waarin het gaat over schuld en zonde, over het overtreden van wetten, over wie er echt een man van God is. Waar het echt om gaat, om de genezing van deze man, verdwijnt naar de achtergrond. Voor de man zelf is het simpel: hij kan weer zien en Jezus is een profeet. Ziende blind zijn, horende doof, ongevoelig voor de werkelijkheid, met verhitte hoofden en koude harten, is een houding die scheidt, afstoot, leidt tot conflicten.

Een dierbare verliezen aan de dood is een verschrikkelijke ervaring. Jezus krijgt de tijding dat zijn vriend Lazarus is gestorven en dat raakt hem diep. Hij wekt hem tot leven. Sterven en dood accepteren van anderen, van jezelf, rouwen, een nieuwe basis voor je leven vinden na ingrijpend verlies of verandering vergt alles.

In deze veertigdagentijd je binnenkamer ingaan, en in de spiegel van je leven kijken naar verleidingen, naar wie je bent, uit welke bron je leeft, je ogen, oren en hart openen voor de wereld, je verstaan met kwetsbaarheid, sterfelijkheid, met vasthouden en in liefde loslaten is een weg naar Pasen, naar opstanding die ons wordt aangereikt.

Pastoraal werker Annet Zoet.

Kerkbalans 2023

'GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN'

De parochie heeft uw financiële steun nodig: zo kunnen we samen Kerk zijn in deze tijd. Het is bijzonder om te merken hoe we samen Kerk kunnen zijn in deze tijd! De parochie blijft een plek van betekenis

voor velen, zowel online als fysiek. Een plek van inspirerende vieringen, waar we God ontmoeten, een kaarsje opsteken bij Maria en waar we pastoraal en diaconaal omzien naar elkaar.

Actie
Kerkbalans



De parochie zet zich in om zo een plek van betekenis te zijn voor álle mensen: jong of wat ouder, gelovig en zoekend. Veel activiteiten in de Kerk worden door vrijwilligers gedragen. Al is hun inzet gratis, wat zij doen is niet kosteloos. Denk aan de koffie, thee, verwarming, elektriciteit, kaarsen, bloemen en onderhoud van het gebouw. Ook voor het pastoraal team dat beroepsmatig mensen persoonlijk ondersteunt, vieringen leidt en de parochie draaiende houdt, is geld nodig.

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal corona jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

We zijn gewend dat we voor ons huishouden, abonnement op de krant of voor onze sportclub jaarlijks geld reserveren of maandelijks een vast bedrag betalen. Ook de Kerk heeft financiële bijdragen nodig. Anders dan in ons omringende landen ontvangt de parochie geen subsidie van de overheid en is zij volledig afhankelijk van giften. Doet u ook mee met de actie Kerkbalans? Zo houden we samen de parochie financieel gezond. Elke bijdrage is welkom, groot of klein. Dankzij uw steun kan de parochie een inspirerende plek zijn en blijven.

Let op, landelijk stopt de verwerking van acceptgiro's. Als u nog gebruik wilt maken van de betaling per acceptgiro, wacht dan niet te lang met insturen van de ingevulde en getekende acceptgiro naar uw bank. Achter op de brochure leest u hoe u in de toekomst uw bijdragen kunt blijven doen aan de kerk.

Helpt u mee?

U ontvangt bij deze Kerkwijzer een folder waarin staat hoe u ons kunt steunen. Maar u kunt natuurlijk ook gebruik maken van onderstaande bankrekeningnummers of bijbehorende QR-codes. Dankzij uw gift blijven onze kerken ook morgen een plek van betekenis in Borne en Hertme.

Alvast heel hartelijk dank!

Pastoor Jurgen Jansen



St. Stephanus Borne

St. Stephanus Borne
NL52 RABO 0309 4086 52

H. Stephanus Hertme
NL79 RABO 0309 4064 20



H. Stephanus Hertme

scan de QR-Code en doe het digitaal!

Ons zijn voorgedaan



Zondag 29 januari overleed in Hoog Schuilenburg in Almelo op 90-jarige leeftijd, Gerhardus Johannes (Gerrit) Mulders. Hij woonde voorheen aan de Gé van Rielstraat. De afscheidsviering vond plaats op vrijdagavond 3 februari in de St. Stephanuskerk waarna de volgende dag de crematieplechtigheid volgde in Borne.

Dinsdag 31 januari overleed in Het Borsthuis in Hengelo op 88-jarige leeftijd, Johanna Maria (Annie) Morshuis-Telgenhof Oude Koehorst. Zij woonde voorheen aan de Grotestraat 16. De uitvaartviering vond plaats op zaterdag 4 februari in de St. Stephanuskerk waarna de begrafenisplechtigheid volgde in het Gedenkpark in Borne.

Dinsdag 31 januari overleed op 81-jarige leeftijd, Maria Johanna Josephine Antonina (Marian) Kroeze, Grotestraat 190^E. Zij woonde voorheen aan de Veldovenweg. De uitvaartviering vond plaats op woensdag 8 februari in de St. Stephanuskerk waarna de crematieplechtigheid volgde in Borne.

Dat zij mogen rusten in Gods vrede

De Eucharistievieringen

Zijn vanuit de St. Stephanuskerk in Borne en H. Lambertusbasiliek van Hengelo live te volgen via livestreams.

Kies hiervoor op YouTube: **RK Twente Zuid**

De Kerkwijzer is ook digitaal verkrijgbaar via:
www.hhjj.nl en www.borneboeit.nl/kerkensamenleving.

Misintenties

MISINTENTIES 18 – 25 FEBRUARI 2023



H. Stephanus Hertme

Zondag 19 februari

ouders Diepenmaat-ten Tusscher.

Jaargedachtenis: Hein Wolfkamp.

St. Stephanus Borne

Zondag 18/19 februari

Truus Kuipers, Ans Sanders, Arnold Weda,

Marietje Koopman-Bartelink, Harrie Olde Engberink,

Jos en Siny Post-Hasselerharm, Marian Kroeze,

Bernard en Mia Reesink-Rotering, Gerrit Mulders,

Annie Morshuis-Telgenhof Oude Koehorst,

Wilhelmina Liedenbaum-Kunst, Wim Sanders.

Anja Meijerink-Manenschijn, Lies Sanders,

ouders Van Oosterwijk-Roetgerink, Jan Roetgerink,

Nagekomen: 22 jan.: Bertha Beld-Bruggink,

ouders Sanders-Vloedveld, uit dankbaarheid,

29 jan.: Wim Ellenbroek, 11 febr.: Johan Oude Lansink.

Jaargedachtenis: Jo Schiphorst, Hans Leuverink,
Gerrit Leferink.

MISINTENTIES 25 FEBRUARI – 4 MAART 2023

St. Stephanus Borne

Zondag 25/26 februari

Truus Kuipers, Ans Sanders, ouders Ellenbroek-Dijkhuis,

Antoon Homan, Marietje Koopman-Bartelink,

Harrie Olde Engberink, Jo Schiphorst, Gerrit Mulders,

Annie Morshuis-Telgenhof Oude Koehorst,

Marian Kroeze.

Jaargedachtenis: Regina J. Simonetti-Ellenbroek,
Toon Spekschate, Bertha Beld-Bruggink.



Vrijdag 03 maart 9.00u.: ouders Oud-Hartog en Marcel, ouders Weijnenborg-Wilmink en Rian.
Jaargedachtenis: Benny Simonetti.

MISINTENTIES 4 - 11 MAART 2023



H. Stephanus Hertme

Zondag 5 maart

Jozef Lucas.

St. Stephanus Borne

Zondag 4/5 maart

Frans en Jeanne Vaalt-Kassing, Truus Kuipers, Ans Sanders, Herman Hegeman, Rudy Strikker, Ben Dashorst, Harrie Olde Engberink, José Hendriks-Zwijnenberg, Jo Schiphorst, Gerrit Mulders, Anja Meijerink-Manenschijn, Annie Morshuis-Telgenhof Oude Koehorst, Marian Kroeze.

Jaargedachtenis: familie Brok-Bruggink, pastoor W.Th.J. Bosch, Hennie Struik, Willy Annink, ouders Mulder-Sanders, Maria Goorhuis-Harink.

MISINTENTIES 11 - 18 MAART 2023

St. Stephanus Borne

Zondag 11/12 maart

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid, Truus Kuipers, Ans Sanders, Lies Nijhof-Haarhuis, Harrie Olde Engberink, Jo Schiphorst, Gerrit Mulders, Annie Morshuis-Telgenhof Oude Koehorst, Marian Kroeze.

Jaargedachtenis: Hans Metz.

MISINTENTIES 18 - 25 MAART 2023

St. Stephanus Borne

Zondag 18/19 maart

Truus Kuipers, Ans Sanders, Arnold Weda, Harrie Olde Engberink, Gerrit Mulders,



Annie Morshuis-Telgenhof Oude Koehorst,
Marian Kroeze, Anja Meijerink-Manenschijn.

Jaargedachtenis: Aleida Olthof-Nieland,
Frans en Jeanne Vaalt-Kassing, Ben Rouweler,
Gerard Welberg, ouders Leuverink-Dijk,
pastor Frans Weghorst.

MISINTENTIES 25 MAART - 1 APRIL

St. Stephanus Borne

Zondag 25/26 maart

Thea Bouhuis-Kemperink, Truus Kuipers, Ans Sanders,
Harrie Olde Engberink, Gerrit Mulders,
Annie Morshuis-Telgenhof Oude Koehorst,
Marian Kroeze.

Jaargedachtenis: familie Mensink-Liedenbaum.

Huispaaskaarsen 2023

Ook dit jaar kunt u weer
huispaaskaarsen bestellen.

Het reliëf van dit jaar is: Korenaren en
druiven op het kruis.

De korenaren verwijzen naar het
brood van de eucharistie: 'gestorven
graan wordt brood'. De druiven
(ranken) symboliseren de wijn
'geperste druiven worden wijn van
vreugde'.



Het jaartal 2023 is op een klassieke wijze gevormd onder
het kruis. De poster met afbeeldingen van de kaarsen
met de afmetingen en prijzen kunt u achterin de
St. Stephanuskerk vinden en op het secretariaat. Tevens
ligt daar de opgavelijst. Graag bestellen vóór 13 maart in
verband met de bestelling voor Pasen.

De prijzen zijn van groot naar klein:

€ 70,00; € 50,00; € 25,00; € 12,00

Vastenactieproject 2023

Hulp aan Oekraïne

THEMA: MENSEN ONDERWEG

Oorlog in Europa. Gebombardeerde steden. Tanks in de straten. Mensen die schuilen in metrostations. En miljoenen vluchtelingen op zoek naar veiligheid. Het leek onvoorstelbaar; het is toch gebeurd.

Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen voor de Russische agressie. Veel van hen zijn in shock; hebben in alle haast alleen het hoogstnoodzakelijke mee kunnen nemen en hebben nog nauwelijks tijd gehad om de verschrikkingen te verwerken. De oorlog in Oekraïne herinnert ons er dagelijks aan dat strijd, leed, en onteigening van je land en huis geen 'ver weg' verhalen zijn. Gebroken gezinnen hebben hun weg gevonden naar onder andere Nederland.



Opvang vluchtelingen

De Nederlandse katholieke gemeenschap heeft haar steun toegezegd aan de mensen uit Oekraïne. We helpen met de opvang van de enorme stroom vluchtelingen in Oekraïne én in de landen eromheen. Inmiddels zijn er **miljoenen mensen het geweld in Oekraïne ontvlucht**; in heel Europa worden ze opgevangen. Er is gelukkig heel veel hulp, ook in ons land en zelfs in onze eigen omgeving in De Zwanenhof en in Maria Mediatrix, het voormalige AZC.

Wat is er nodig?

Er is op diverse plaatsen opvang ingericht waar de vluchtelingen terecht kunnen. Hulporganisaties zorgen daar voor schoon water en voedsel en voor zaken als warme kleding, dekens, babykleertjes, medicijnen en sanitaire producten als luiers, maandverband en zeep. Maar dat niet alleen: sommige mensen hebben hulp nodig om door te reizen naar familie in het

buitenland, anderen zijn in allerhaast gevlucht en beschikken niet over de juiste documenten om verder te reizen. En wie geen familie heeft in een van de buurlanden, die heeft behoefte aan een veilige, warme opvangplaats.

Partners van Vastenactie Nederland in Oekraïne hebben zich in het afgelopen jaar veelal vrijwillig ingezet voor hun landgenoten. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven.

Omdat de nood in Oost-Europa nog steeds hoog is heeft de MOV van onze parochie, in overleg met Vastenactie Nederland, ook dit jaar ervoor gekozen om projecten in Oekraïne te steunen.

We hopen dat we mogen rekenen op uw steun.

Bij de volgende Kerkwijzer ontvangt u meer gegevens over het project met bijbehorende vastenzakje.

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan.

Help mee en steun de vluchtelingen uit Oekraïne.

Dank u wel!

Daartoe staat gedurende de Vastenperiode en met Pasen tijdens de vieringen de grote collectebus achter in de kerken voor uw gift.

Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL96 INGB 0003 5968 95 t.n.v. Vastenactie, St. Stephanus Borne bankrekeningnummer NL79 RABO 0309 4064 20 t.n.v. Vastenactie, H. Stephanus Hertme o.v.v. collecte Oekraïne.

Veertigdagentijd

Tijd van bezinning

Een tijd om het met wat minder te doen

MOV parochie Borne-Hertme

Liturgische vieringen

Dag	Datum	Tijd	Geloofsgemeenschap	Viering	Voorganger
ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Matteüs 5,38-48					
zaterdag	18-feb	10.30	Dijkhuiskapel	Eucharistieviering	Pater Tjalling van Balen
		19.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen
zondag	19-feb	09.30	H. Stephanus Hertme	Woord- en Communieviering	Johan Kleissen
Aswoensdag	22-feb	15.00	St. Stephanus Borne	Gebedsviering	Annet Zoet pastoraal werker
		19.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastor Casper Pikkemaat
vrijdag	24-feb	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Evangelie: Matteüs 4,1-11					
		10.30	Dijkhuiskapel	Woord- en Communieviering	Laurens van Urk
zaterdag	25-feb	19.00	H. Stephanus Hertme	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen
		19.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastor Casper Pikkemaat
vrijdag	3-mrt	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen
TWEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Evangelie: Matteüs 17,1-9					
zaterdag	4-mrt	10.30	Dijkhuiskapel	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen
		19.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen
zondag	5-mrt	09.30	H. Stephanus Hertme	Woord- en Communieviering	Maria Verheijen
vrijdag	10-mrt	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen

DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Evangelie: Johannes 4,5-42						
		10.30	Dijkhuiskapel	Woord- en Communieviering	Laurens van Urk	
zaterdag	11-mrt	19.00	H. Stephanus Hertme	Eucharistieviering	Pastor Casper Pikkemaat	m.m.v. het koor "Contrast"
		19.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	m.m.v. het dames- en herenkoor
zondag	12-mrt	13.00 14.00	St. Stephanus Borne	Doopviering		
vrijdag	17-mrt	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	
VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Evangelie: Johannes 9,1-41						
		10.30	Dijkhuiskapel	Eucharistieviering	Pater Tjalling van Balen	
zaterdag	18-mrt	19.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastor Joop Huisman	m.m.v. het koor "Con Brio"
zondag	19-mrt	09.30	H. Stephanus Hertme	Woord- en Communieviering	Johan Kleissen	m.m.v. het herenkoor
dinsdag	21-mrt	09.30	H. Stephanus Hertme	Eucharistieviering	Pater Tjalling van Balen	m.m.v. het dameskoor Ouderenviering
vrijdag	24-mrt	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Evangelie: Johannes 11,1-45						
		10.30	Dijkhuiskapel	Woord- en Communieviering	Joost Hornstra	
zaterdag	25-mrt	19.00	H. Stephanus Hertme	Eucharistieviering	Pater Rinus van der Vegt	m.m.v. het herenkoor
zondag	26-mrt	09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen en Annet Zoet pastoraal werker	Presentatieviering communicantjes
dinsdag	28-mrt	14.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	Ouderenviering
vrijdag	31-mrt	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	

kroo Nederland kerkt in . . .



De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien.

Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende Eucharistieviering om 10.00 uur op NPO2.

Zondag 19 februari 2023

7e Zondag door het jaar
Basiliek van de H. Nicolaas
te Amsterdam
Celebrant: pastoor Eric Fennis

Zondag 12 maart 2023

3e Zondag Veertigdagentijd
Broederenkerk te Deventer
Celebrant:
vicaris Ronald Cornelissen

Zondag 26 februari

1e Zondag Veertigdagentijd
St. Joriskerk te Eindhoven
Celebrant:
pastoor René Wilmlink

Zondag 19 maart 2023

4e Zondag Veertigdagentijd
H. Hartkerk te Roermond
Celebrant:
pastoor Carlos Martinez

Zondag 5 maart 2023

2e Zondag Veertigdagentijd
OLV van Lourdeskerk
te Bergen op Zoom
Celebrant:
pastoor Paul Verbeek

Zondag 26 maart 2023

5e Zondag Veertigdagentijd
Sint Agathakerk
te Lisse
Celebrant:
pastoor Bouke Bosma

Je moet het maar weten

Waarom Aswoensdag zo heet

Bij Aswoensdag denkt iedereen direct aan het halen van het Askruisje. Toch is dat niet de eerste reden, waarom deze dag Aswoensdag heet. De naam gaat terug op de veel oudere praktijk van de openbare boete in vroeger eeuwen. Zij die zeer zware zonden hadden begaan, meldten zich bij de bisschop en kregen aan het begin van de vasten een boetekleed aan en werden met as bestrooid. Daarna volgde een ritueel waarbij de boetelingen uit de vierende geloofsgemeenschap weggestuurd werden.



Het dragen van het boetekleed en het bestrooien met as waren al bekend in de tijd van het Oude Testament. Een uitdrukking als 'in zak en as zitten' komt rechtstreeks uit de Bijbel. Ook in het heidendom kwamen dergelijke asrituelen voor als teken van droefheid, vergankelijkheid, boete en bekering. As heeft een zuiverende werking. Het wordt van oudsher gezien als een materiaal om mee te reinigen, in letterlijke en figuurlijke zin.

In de 10e eeuw gingen gelovigen die zich bewust waren van hun eigen fouten, zichzelf ook met as bestrooien uit solidariteit met de uitgestotenen, zonder zelf uitgestoten te zijn. In loop van de 11e eeuw verdween de openbare boete en werd de praktijk van asoplegging een gebruik voor alle gelovigen. In 1091 bepaalde paus Urbanus II dat met Aswoensdag iedere gelovige as opgelegd moest krijgen. Bij de mannen werd de as op het hoofd gestrooid en de vrouwen kregen ook toen al een askruisje op het voorhoofd.

Tien jaar paus Franciscus

Op 13 maart is het tien jaar geleden dat paus Franciscus aantrad. Na het plotselinge terugtreden van de eind vorig jaar overleden paus Benedictus XVI werd op 13 maart 2013 de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio tot paus gekozen.



Hij nam toen de naam Franciscus aan. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een paus deze naam koos. Hij gaf daarmee direct een statement af, want net als zijn patroon Sint-Franciscus vraagt paus Franciscus voortdurend aandacht voor de armen en de zwakken in de samenleving.

Wat veel mensen niet weten is dat paus Franciscus van beroep eigenlijk chemisch technicus is. Hij werkte enkele jaren in een laboratorium, voordat hij priester werd en intrad bij de jezuïeten. Hij verbleef enige tijd voor studie in Spanje, Ierland en Duitsland en was onder meer provinciaal overste van zijn orde in Argentinië. In 1992 werd hij hulpbisschop van Buenos Aires en in 1998 aartsbisschop van dat bisdom. Ook in die tijd trok hij zich het lot van de armen in de sloppenwijken al aan. In 2001 werd hij kardinaal en in 2013 paus.

Zondag Laetare en Sint-Jozef

De datum 19 maart staat bij veel mensen in het geheugen gegrift als de feestdag van Sint-Jozef. Dat klopt ook, maar niet dit jaar. Dat komt doordat 19 maart op een zondag valt. Dan gaat in de kerk de liturgie van de zondag voor. Het is ook nog een bijzondere zondag:

Zondag Laetare. Of in gewoon Nederlands: halfvasten. We zijn halverwege de voorbereidingstijd op Pasen. Daarom mag op deze zondag het strenge paars even plaats maken voor het veel lichtere roze. Het grote feest van Pasen komt dichterbij, maar daarmee ook de Goede Week met de herdenking van het lijden en sterven van Christus. De naam 'Laetare' is afgeleid van de eerste woorden de intredezing van deze zondag. Laetare betekent: verheugt u. En Sint-Jozef dan? Zijn feest vieren we dit jaar op maandag 20 maart.

Dames- en herenkoor

St. Stephanuskerk Borne

Mede door natuurlijk verloop en overlijden van koorleden zijn wij naarstig op zoek naar nieuwe leden. Hebt u zin en tijd om ons koor te komen versterken, zodat wij de ondersteuning van de liturgie en uitvaarten op een verantwoorde manier kunnen verzorgen, meldt u zich dan aan.

De repetities op maandagavond zijn voor de dames van 18.45 – 20.00 uur. Van 20.00 – 20.15 uur koffie. Dan van 20.15 – 20.45 uur gezamenlijk met de heren.

Daarna de heren van 20.00 – 21.45 uur. Daarna is er vrijwillig een gezellige nazit tot ongeveer 22.45 uur.

Bent u geïnteresseerd, kom dan geheel vrijblijvend een kijkje nemen in de blokhut, Esstraat 3, Borne.

Of meldt u aan bij:

Hans de Winter (secr.) Tel: 06-13686501

Ansfried van de Straat (voorz.) Tel: 06-13031902 of 074-2663196

Kapel 't Dijkhuis



Komt u ons team versterken?

Iedere zaterdagmorgen rond 10 uur komen 7 vrijwilligers van de Dijkhuiskapel bijeen om de minder mobiele bewoners van het Dijkhuis, die de vieringen in de kapel graag willen bijwonen, op te halen van de verpleegafdelingen en/of appartementen en naar de kapel te brengen. Na afloop van de viering worden de bewoners weer door dezelfde vrijwilligers naar de verpleegafdelingen en/of appartementen teruggebracht. Aansluitend wordt er onder het genot van een kopje koffie of thee door de vrijwilligers nog even nagepraat en de laatste nieuwtjes uitgewisseld.



De groep bestaat uit circa 30 dames en heren. Wekelijks helpen 6 tot 7 vrijwilligers op de zaterdagmorgen van 10 t/m 12.00 uur (incl. het kopje koffie). De vrijwilligers bepalen samen in een overleg wanneer en wie op welke zaterdag komt helpen. De frequentie wordt dus door de vrijwilliger zelf aangegeven. Gemiddeld is dat eens per 4/5 weken.

Wilt u ons team komen versterken of misschien eerst meer informatie, schroom dan niet maar neem gerust contact op met Martine Veldhof-Oude Hesselink coördinatrice van de vrijwilligers van het TMZ
tel: 06-83.638.513

We gaan naar Lourdes!

Miljoenen pelgrims reizen jaarlijks af naar misschien wel het bekendste pelgrimsoord ter wereld, de plek waar in 1858 Maria achttienmaal is verschenen aan de eenvoudige Bernadette Soubirous.



Ga als pelgrim onderweg in verbondenheid met andere gelovigen in ons Bisdom. Ondervind de wereldkerk die samenkomt tot Christus en Maria, de vreugde en de verbondenheid met elkaar. De pelgrimstocht naar Lourdes kan ons leven verrijken.

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert dit jaar van **29 april tot 4 mei**, voor de vijfde keer, de bisdombedevoort naar Lourdes. Wij trekken op met de drie samenwerkende parochies (De Goede Herderparochie, de Heilige Geestparochie en de parochie HH. Jacobus en Johannes).

Lourdes informatieavond 27 februari 2023

U bent van harte uitgenodigd voor de Lourdes informatieavond op 27 februari.

Datum: 27 februari 2023

Tijd: viering om 19:00 uur

Locatie: St. Stephanuskerk & Stefans-Hof in Borne.

Jezelf een vraag stellen

EEN DRIELUIK VAN MEDITATIEVE BIJENKOMSTEN IN DE STILLE WEEK

In de Goede - of Stille Week staan we stil bij het lijden van Jezus en bezinnen ons op ons eigen persoonlijk leven of de situatie van de wereld om ons heen.

De Week begint met Palmzondag (2 april) en loopt uit op het Paasfeest. De meeste kerken hebben in deze week op de Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdagavond hun eigen vieringen. De Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen organiseerde jarenlang op de dinsdagavond een bijeenkomst bij de kruiswegstaties in Zenderen. Dit jaar voor het eerst zullen er op drie opeenvolgende avonden bijeenkomsten worden georganiseerd, die ieder beginnen om 19.30 uur.

Maandagavond 3 april: Doopsgezinde kerk, samen zijn rond stille meditatie en gebed.

Dinsdagavond 4 april: Start in de Oude Kerk en in stilte wandelen naar Mariakapel Koppelsbrink.

Woensdagavond 5 april: Verzamelen bij het Karmelitessenklooster Zenderen, in stilte langs de kruiswegstaties lopen en samen wandelen naar de Mariakapel op de Zenderense Es.

Wij hopen op deze wijze een zinvolle bijdrage te leveren aan uw en jouw Stille Week. Wees van harte welkom bij één of meerdere van onze bijeenkomsten!

Werkgroep "Passievesper"

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

Solidariteitsmaaltijd in de vastentijd

Na een aantal jaren zal er dit jaar in de 40-dagentijd weer een sobere solidariteitsmaaltijd georganiseerd worden:

Vrijdag 10 maart om 18.00 uur in de Potkaamp,
Potkampstraat 11 te Borne

Daarbij eten we een heel eenvoudige maaltijd uit solidariteit met de minderbedeelden en delen het geld dat we anders aan de maaltijd zouden uitgeven met het Dreamteam Borne, de alternatieve voedselbank.

In de 40-dagentijd zien we uit naar Pasen, het hoogtepunt in het kerkelijke jaar waarin we de opstanding van Jezus Christus vieren.

We mogen elke 40-dagentijd weer oefenen in loslaten, in afstand nemen van alles dat ons in de waan van de dag van echt leven afhoudt. De 40-dagentijd is bij uitstek de tijd om ons persoonlijke rugzakje, dat ieder meedraagt, weer op te schudden. Nagaan wat we er allemaal ingestopt hebben en kijken of we het in de toekomst wel echt nodig hebben.

Vasten nodigt ons niet in de eerste plaats uit om van allerlei dingen die ons leven leuk en prettig maken af te zien. Nee, vasten nodigt ons uit om het onderscheid te zien tussen wat belangrijk is in ons leven en wat niet. Vasten stelt ons de vraag wat we werkelijk willen vasthouden.

U bent van harte welkom!

Namens de werkgroep Sobere Solidariteitsmaaltijd

Raad van Kerken in Borne, Hertme en Zenderen,

Viering voor ouderen als voorbereiding op Pasen

van de geloofsgemeenschap St. Stephanus Borne

Op dinsdag 28 maart wordt er om 14.00 uur in de St. Stephanuskerk een Eucharistieviering gehouden als voorbereiding op Pasen.

Voorganger in deze viering is pastoor Jurgen Jansen.

Na de viering is er in de Stefans-Hof een gezellig samenzijn met koffie/thee, een hapje en een drankje.

De middag duurt tot ongeveer 17.00 uur. De werkgroep heet u van harte welkom op deze middag. We hopen dat u met velen aanwezig zult zijn. Mocht u willen deelnemen dan is het van belang dat u zich voor 26 maart aanmeldt via onderstaand strookje of telefonisch.

Secretariaat St. Stephanus, Stationsstraat 1A,
tel. 074-2661310

Riet Mulder, Gentiaan 23, tel. 074-2662161

Marian van Loenen, Meijlingsgaarde 7, tel. 074-2662487

✂ -----

Aanmeldingsformulier

Voor de Eucharistieviering op 28 maart a.s. in de St. Stephanuskerk/Stefans-Hof

Naam:

Adres:

Tel.Nr:.....

Aantal personen:

Stille Omgang 2023

18 MAART 2023

Alle parochiegroepen en individuele pelgrims die op zaterdag 18 maart vanuit het Aartsbisdom Utrecht naar Amsterdam reizen voor de Stille Omgang worden uitgenodigd voor de Eucharistieviering om 21.00 uur in de St. Nicolaasbasiliek. Deze kerk ligt vlak bij het Centraal Station. Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant tijdens deze viering, mgr. Woorts en priesters uit het Aartsbisdom concelebreren, het parochiekoor uit Abcoude verzorgt de zang en vanuit diverse plaatsen uit het Aartsbisdom dienen misdienaars en acolieten.



Voor of na deze viering kunnen de pelgrims de bedevaartroute van de Stille Omgang lopen. Na de viering is er begeleiding.



Mail met Ben Lokate (Diocesane Werkgroep Bedevaarten) voor meer informatie over de deelname vanuit het Aartsbisdom aan de Stille Omgang.
E-mailadres: lokate@aartsbisdom.nl.

Ook op de website is meer informatie te vinden.
www.aartsbisdom.nl



PCI helpt gezinnen met hulp van vrijwilligers

Steeds meer gezinnen hebben het door de hoge inflatie en energiekosten moeilijk om rond te komen. Gelukkig zijn er meerdere instellingen die hen een hand proberen toe te reiken.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is één van deze instellingen en helpt al vele jaren mensen die wat minder te besteden hebben waar ze kan. Afgelopen Sinterklaas is hier een voorbeeld van. Voor sommige gezinnen is het vieren van Sinterklaas jammer genoeg niet vanzelfsprekend. De PCI heeft hier iets aan gedaan door, in nauwe samenwerking met de Diaconie van de Protestantse kerk, de Vincentiusvereniging en het Noodfonds Borne, 69 gezinnen met totaal 150 kinderen te verrassen met cadeaupakketjes.

Naast het belang van een nauwe samenwerking, waren er ook vrijwilligers nodig om, verkleed als Pieten, de cadeaupakketjes uit te delen. Voor het tweede jaar op rij heb ik me hiervoor opgegeven en samen met een vriendin die graag mee wilde helpen, zijn we langs de deuren gegaan van meerdere gezinnen.

We zagen meerdere kinderen tussen de gordijnen door gluren om een glimp op te vangen van Piet. Hoewel niet alle kinderen die ons hadden gespot op de lijst stonden, hebben ook zij mogen genieten van een handje pepernoten en wat schuimpjes. Wanneer we aanklopten bij het goede huis was het soms even wachten, want op de vroege zaterdagochtend waren sommige ouders en kinderen nog niet wakker. Met slaperige oogjes zag je de kinderen uiteindelijk tevoorschijn komen en in één klap waren ze wakker toen ze ons, de Pieten, zagen. Vol enthousiasme deden ze de deur open en namen de

cadeaupakketjes in ontvangst. Na nog wat pepernootjes in de handen gedrukt te hebben en een luid 'dank je wel' gingen we weer op weg.

Het werk wat de PCI en de andere instellingen doen, is erg belangrijk en ontzettend mooi. Het heeft me opnieuw geraakt hoe dankbaar en blij de kinderen en de ouders zijn bij het zien van de tasjes.

Hartelijke groeten van Piet Sanne.

Hier ben ik

PASTOOR JANSEN IN DE HOOFDROL



Drie priesters, waaronder onze eigen pastoor Jurgen Jansen, vertellen in deze documentaire over hun roeping en het priesterschap.

Mooi, interessant en ontroerend om te zien.

Een aanrader.

Kies: *hier ben ik* YouTube.com of
<https://youtu.be/RNmxljvLOI8>

Agenda

DINSDAG 21 FEBRUARI

K.B.O.-themamiddag om 14.30 uur in de Stefans-Hof.
Optreden dameskoor Völle Wille.

DINSDAG 7 MAART

K.B.O.-soos om 14.00 uur in de hal van de Stefans-Hof.

Geloofsverdieping door pastoor Jurgen Jansen

De avond wordt gehouden in het Parochiehuis van de St. Lambertus, Wemenstraat 2 in Hengelo.

Inloop: 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur

Afsluiting: 21.30 uur. Aanmelden is niet noodzakelijk.

Vervolg dinsdagavonden: 4/4, 16/5, 13/6, 22/8, 5/9, 3/10, 14/11 en 12/12.

DINSDAG 14 MAART

K.B.O.-themamiddag om 14.30 uur in de Stefans-Hof.
Optreden van Eddy Oude Voshaar uit Losser. Hij is natuurfotograaf en verteller.

Twentse verhalen vol humor afgewisseld met prachtige fotografie. Een reis door het land van de Dinkel.

DINSDAG 21 MAART

Viering voor ouderen Hertme

Als voorbereiding op Pasen wordt om 9.30 uur een ochtend voor ouderen gehouden. Pater Tjalling van Balen zal voorgaan in de eucharistieviering. Na afloop is er koffie en thee, een hapje en een drankje.

DINSDAG 28 MAART

Ouderenmiddag als voorbereiding op Pasen met om 14.00 uur een Eucharistieviering in de St. Stephanuskerk in Borne met als voorganger pastoor Jurgen Jansen. Aansluitend een gezellige middag in de Stefans-Hof.

Carnaval!



Contactinformatie

GELOOFSGEMEENSCHAP ST. STEPHANUS BORNE

Secretariaat: Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne
Telefoon: 074 -266 13 10
Openingstijden: ma/vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur
E-mail: st.stephanusborne@hetnet.nl
Koster/Stefans-Hof Dhr. L. van Urk 06-39 60 35 80
Bankrelaties: Rabo: NL27 RABO 0309 4025 06
(St. Stephanus) ING: NL12 INGB 0000 8299 30

Bankrelatie: ING: NL38 INGB 0002 4659 49
(Theresia)

GELOOFSGEMEENSCHAP H. STEPHANUS HERTME

Secretariaat: Hertmerweg 27, 7626 LV Hertme
Telefoon: 074-266 13 95
Mobiel: 06-22 20 05 28
Openingstijden: dinsdag's van 10.00 tot 11.00 uur
E-mail: stephanush@hetnet.nl
Kosters: Dhr. B. Kole 074-266 70 06
Mevr. R. Rijgwaart 074-266 62 27
Mevr. A Tönis 074-266 74 63
Bankrelatie: Rabo: NL79 RABO 0309 4064 20

CENTRAAL SECRETARIAAT PASTORAAL TEAM

Secretariaat: Langestraat 78, 7491 AJ Delden
T.a.v. Mevr. B. Morskjeft 074-349 22 12
Openingstijden: Dinsdag- en donderdagmiddag
van 14:00 t/m 16:00 uur
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Mocht u buiten kantooruren dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u contact opnemen via de mobiele nummers van het pastorale team. Zie hiervoor de colofon op blz.2.



H.H. Jacobus en Johannesparochie

website hjjj

