

Kerkwijzer

INFORMATIEBLAD VAN DE HH. JACOBUS EN JOHANNESPAROCHIE
BORNE EN HERTME



Hemelvaart

Dauwtrappersmis

Hoogfeest van Pinxteren

Meimaand Mariamaand

JAARGANG 11
UITGAVE : 04

ZATERDAG 13 MEI T/M VRIJDAG 16 JUNI 2023

COLOFON

PAROCHIE HH. JACOBUS EN JOHANNES

Pastoraal team:

pastoor J.A.C. Jansen
Tel: 06-46 90 72 33
Wekelijkse vrije dag

priester
mail: j.jansen@rktwentezuid.nl
maandag

drs. mw. A. Zoet
tel: 06-27 12 46 95
wekelijkse vrije dag

pastoraal werker
mail: annettezoet@gmail.com
vrijdag

Pastor C. Pikkemaat

Parochievicaris
c.pikkemaat@rktwentezuid.nl

Parochiebestuur

Pastoor Jurgen Jansen
Hans Leushuis
Huub Verdonschot
Fons Simons
Johan Kleissen
Frank Mars

j.jansen@hhjj.nl
vicevoorzitter@hhjj.nl
secretaris@hhjj.nl
penningmeester@hhjj.nl
johan.kleissen@hhjj.nl
vastgoed@hhjj.nl

Redactieteam Kerkwijzer

Pastoraal team HHJJ parochie, Stephanie Jansen-Kosterink,
Hanneke Verdonschot, Charles Liedenbaum, Laurens van Urk,
Jos Verheul en Timo Vlaskamp.

Redactieadres:

Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne
E-mail: redactiehjj@gmail.com

Verschijningsdatum:

Volgende Kerkwijzer:
Sluitingsdatum kopij:

zaterdag 17 juni t/m vrijdag 21 juli
woensdag 7 juni vóór 12.00 uur

Vanuit het pastoraalteam



In deze voorjaarsmaand mei waarin de lente zichtbaar en voelbaar doorbreekt, de bomen zich tooien met groen blad en voorjaarsbloemen in bloei staan, zijn we op weg naar Hemelvaart en Pinksteren en is er bijzondere aandacht voor Maria. Over haar staat in de Bijbel geschreven dat zij die onder het kruis stond en haar Zoon zag sterven in deze weken samen is met de leerlingen van Jezus, met de andere vrouwen en dat zij samen bidden. Zo zijn zij bijeen als Pinksteren aanbreekt en allen vervuld worden van de Heilige Geest en spreken in de taal die de Geest hen geeft.

Voor Maria gebeurt dan opnieuw wat gebeurde toen zij als jonge vrouw werd bezocht door een engel met een boodschap voor haar. Na deze boodschap zong zij in een lied, het Magnificat, over de grote daden van God, haar redder. Wat toen alleen aan Maria gebeurde, gebeurt nu met Pinksteren aan allen. Hier eindigt het Bijbelse verhaal over Maria, omdat het ook voltooid is: zij is, vervuld van de Heilige Geest, haar weg gegaan met haar zoon, van zwangerschap tot verrijzenis, tot vervulling en voltooiing in de liefde van God. Ook daarin is zij voor ons een voorbeeld en wegwijzer.

Moge de Heilige Geest ook over ons neerdalen en ons vervullen met wijsheid en inzicht, met liefde voor gerechtigheid, met vrede en verbondenheid met God en met elkaar.

Alvast een Zalig Pinksteren gewenst!

Pastoresteam en de parochiebesturen.

Pastorale Column

Altijd onderweg en nooit alleen



Als mens zijn we altijd op weg. We zijn op weg naar onze vakantiebestemming, ons werk of ons huis, naar de sportschool, een vriend of vriendin, een verjaardag of de supermarkt. Zelfs als we aan huis, aan een stoel of bed gebonden zijn en we niet zelfstandig ergens naar toe kunnen gaan, ook dan zijn we op weg naar het leven dat voor ons ligt. Soms vol verwachting en vrolijk gestemd, soms intens verlaten en vol zorgen en verdriet.

Na Jezus' opstanding uit de dood, het lege graf en de getuigenis van de vrouwen die vertelden dat een Engel hen had verteld dat Jezus leeft, is het voor de elf leerlingen en voor de kring van trouwe volgelingen een moeilijke tijd. Na de eerste verbijstering over zijn dood aan het kruis, ervaren zij een diep verdriet en een groot gevoel van verlatenheid. Hun leven is radicaal veranderd en zij beseffen, dat het zonder Jezus, hun Meester, nooit meer hetzelfde zal zijn.

Twee leerlingen gaan op weg naar Emmaus, somber, verdrietig en verbijsterd. Een vreemdeling – Jezus, maar zij herkennen Hem niet – voegt zich bij hen. Hij vraagt wat er met hen aan de hand is. In het gesprek onderweg vertellen zij hun verhaal en de vreemdeling luistert niet alleen, maar geeft ook duiding en verheldert wat de betekenis is van wat er gebeurde op Goede Vrijdag en op de Paasmorgen. Hoe herkenbaar is dat niet?

Als ons iets gebeurt dat ons leven radicaal verandert, dan kunnen we, zeker in het begin, nauwelijks geloven dat het waar is. We zijn verbijsterd. Ontslagen worden en zonder

werk en inkomsten zitten, het einde van je relatie, geliefden, kinderen, ouders of vrienden die ernstig ziek worden of sterven. Het zijn gebeurtenissen die ons in verbijstering achterlaten, waarin we hopen op een wonder, bidden en smeken tot God, of niet... Maar dat verandert niets aan de situatie. God lijkt dood, want op de plaats waar we Hem dachten te vinden, is niets. In welk een leegte kun je dan vallen. Het is de leegte die de leerlingen van Jezus na zijn dood ervaren.

Ondertussen gaat het leven onbarmhartig verder, voor ons en ook voor de leerlingen. Rouwen en omgaan met grote veranderingen kosten tijd. We kunnen niet van het ene op het andere moment afscheid nemen van iets of iemand die ons dierbaar was. We kunnen niet zomaar accepteren dat ons lichaam veranderd is en dat we beperkt zijn. We kunnen ons er niet een-twee-drie bij neerleggen dat we ons verraden en verlaten voelen. Een nieuw evenwicht vinden, heeft tijd nodig en mensen die naar onze verhalen willen luisteren. Daarom vragen de leerlingen de vreemdeling bij hen te blijven als het avond wordt. Zij gaan aan tafel voor een gezamenlijke maaltijd. De vreemdeling neemt het brood, spreekt de zegen uit, breekt het en geeft het aan hen. En dán gaan hen de ogen open en herkennen zij Hem. Het is Jezus. Al die tijd was Hij het die met hen meeliep naar Emmaus en die naar hen luisterde en het brood brak. Op hetzelfde moment dat zij Jezus herkennen, is Hij uit hun zicht verdwenen. Dat is niet erg, want nu zijn ze ervan overtuigd dat Jezus leeft en onzichtbaar bij hen zal zijn waar ze ook naar toe gaan om hen Gods wegen te wijzen.

Zo was Jezus bij de leerlingen en zo is Hij ook bij ons. Hij deelt ons leven in het Woord dat Hij tot ons richt en in het brood dat wij uit naam van zijn Zoon breken en delen.



Altijd zijn we op weg naar het leven dat voor ons ligt, soms vol verwachting en vreugde, soms vol zorgen en intens verdriet. Maar nooit zijn we alleen op weg. We zijn samen met Hem die met ons meegaat!

Met hartelijke groet en Gods zegen op al uw wegen,

Annet Zoet

Pastoraal werker

Pinksteren

Geboorte van de kerk

De katholieke traditie ziet in de Pinkstergebeurtenis de geboorte van de Kerk. Door de kracht van de Geest



presenteert de Kerk zich voor het eerst aan de wereld, te beginnen in Jeruzalem, het centrum van de joodse godsdienst. In Handelingen staat beschreven hoe Petrus na de neerdaling van de Geest als eerste van de apostelen naar voren treedt en zich richt tot de 'joodse mannen en bewoners van Jeruzalem'.

Petrus roept na zijn toespraak de toehoorders op zich te bekeren, met resultaat: Die zijn woord aannamen, lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten.

Daarnaast is Pinksteren eeuwenlang verbonden aan bijzondere tradities en rituelen

De Paaskaars

Pinksterdag is de laatste dag waarop de paaskaars haar plaats heeft bij de ambo of bij het altaar.

Deze paaskaars is gedurende de Paastijd aangestoken bij alle liturgische vieringen van meer plechtige aard, zowel bij de eucharistieviering als bij het morgen- en avondgebed. Buiten de Paastijd, die op Pinksteren eindigt, wordt de paaskaars niet aangestoken. De kaars wordt in die periode ook niet in het priesterkoor bewaard, maar op waardige wijze in de doopkapel. Bij de viering van het doopsel worden de kaarsen van de pasgedoopten eraan ontstoken. Bij een uitvaart wordt de paaskaars naast de lijkbaar geplaatst als teken dat de dood van een gelovige diens eigen Pasen is.

Duiven

Tijdens Pinksteren werden in de Middeleeuwen duiven losgelaten in de Kerk. De heilige Geest wordt vaak afgebeeld als een duif die neerdaalt over de apostelen. De duif staat voor hemelse inspiratie en vrede. En voor de ziel, het deel van de mens dat volgens gelovigen ook na de dood blijft leven.

Rozenpasen

Vanaf de Middeleeuwen werd Pinksteren in Nederland ook wel Rozenpasen genoemd, omdat er tijdens de Pinkstervieringen uit de kerkgewelven rozenbladeren werden neergelaten, als symbool van de neerdaling der vurige tongen. Mogelijk duiden de rozenbloemen ook op een verwantschap met het folkloristisch feest van de Pinksterbloem of, zoals het in Borne heet: Pinksterbruid.

Pinksterbruid

Lange tijd was het feest van Pinksterbruid een ode aan het voorjaar. Het mooiste meisje van het dorp werd door de jongemannen tot pinksterbloem of -bruid gekozen en met bloemen versierd en gekroond. De bloem of bruid symboliseerde het begin van een nieuwe zomer, maar ook de vruchtbaarheid. Het feest is in Borne sinds enkele jaren immaterieel erfgoed van Unesco.

Pinksteractie Nederlandse Missionarissen

GELOVEN IN DE ANDER. SAMEN ÉÉN MISSIE



Missionarissen en missionair werkers in de schijnwerpers

Onze Nederlandse missionarissen en missionair werkers zijn gedreven mensen die zich iedere dag weer inzetten voor hun kwetsbare naasten. Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zetten wij hen in de schijnwerpers. Dat verdienen ze. Want al vragen deze helden weinig, ze kunnen een mentaal en financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Wij voeren campagne om missionarissen en missionair werkers te ondersteunen in hun werk en welzijn. Doet u mee?

Betere toekomst voor kwetsbare mensen

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd in om kwetsbare mensen een beter leven te bieden. Missionaris Sander Kessler werkt bijvoorbeeld als priester in Uganda, waar hij vluchtelingen begeleidt. Missionair werker Jacinta van Luijk zet zich in Kenia in voor alcohol- en drugsverslaafden en voor mensen met hiv/aids. Zij zijn het gezicht van onze Pinksteractie van 2023.

Geen zorgen over financiële zaken

Al meer dan vijftig jaar steunt de WNM missionarissen en missionair werkers. We bieden bijvoorbeeld financiële steun voor verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Daarmee zorgen we ervoor dat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Daarnaast bieden we missionarissen vakantiegeld, zodat zij tijdens een verlof in Nederland geen hulp hoeven te vragen van familie of vrienden. En ook in noodgevallen kunnen missionarissen een beroep op ons doen. We hebben een speciaal fonds, waarmee we een gestolen computer of andere belangrijke zaken kunnen vervangen als dat nodig is.

Geld inzamelen tijdens de Pinksteractie

Alleen met uw hulp kunnen wij missionarissen zoals Sander en Jacinta een welverdiend steuntje in de rug blijven bieden. Doet u daarom mee met de Pinksteractie?

Zo maakt u het belangrijke werk van de Nederlandse missionarissen en missionair werkers mede mogelijk door een gift tijdens de collecte in de vieringen van Pinksteren of door overmaking op rekening IBAN: NL30 RABO 0171 2111 11 WNM. Meer informatie op de website weeknederlandsemissionaris.nl

Steun uw Kerk

Het pastoraal team en het parochiebestuur, zouden het zeer op prijs stellen als u, uw en onze parochie, wilt steunen.

U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken op:



St. Stephanus Borne

St. Stephanus Borne
NL52 RABO 0309 4086 52

H. Stephanus Hertme
NL79 RABO 0309 4064 20



H. Stephanus Hertme

scan de QR-Code en doe het digitaal!

Informatie over het heilig Vormsel 2023

Op zondag 26 november 2023 kunnen kinderen uit onze drie parochies die dan in groep 8 zitten het sacrament van het heilig Vormsel ontvangen.

In september gaat de voorbereiding op het H. Vormsel van start. Daar willen we jullie graag meer over vertellen.

We nodigen jullie uit voor één van de informatieavonden over het H. Vormsel voor kinderen van(af) groep 7 en hun ouders op:

dinsdag 13 juni van 18.30 uur tot 19.30 uur in de Stefans-Hof, Grotestraat 207, in Borne,

of woensdag 14 juni van 18.30 uur tot 19.30 uur in het Parochiecentrum in Goor, Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor, of

woensdagavond 21 juni van 18.30 uur tot 19.30 uur in de Franciscuskerk, Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo.

Graag ontmoeten we jullie op één van deze avonden!

Voor informatie en opgave: Secretariaat Pastoraal Team 074-3492212, of contact@pastoraalteam.nl

Werkgroep Vormsel

Parochies HH. Jacobus en Johannes, Heilige Geest en De Goede Herder.



Eerste Heilige Communie



Op zondag 11 juni zullen de kinderen, die zich gedurende dit hele schooljaar hebben voorbereid, hun eerste H. Communie gaan ontvangen. De viering van de eerste volledige deelname aan de Eucharistie is om 09.00 uur in de St. Stephanuskerk Borne met medewerking van het koor 'Con Brio'.

We wensen onze communicanten en hun families een hele mooie viering toe.

Opgenomen in onze geloofsgemeenschappen



Opgenomen in de gemeenschap van de Kerk door het H. Doopsel in de kerk van de H. Stephanus in Hertme op zondag 30 april:

Kiki, Truus, Mimi Flinkers en Noor, Magaretha Flinkers, dochters van Jesper Flinkers en Marijn Wieggers, Dulderdwarweg 2, 7597 PG Saasveld.

Opgenomen in de gemeenschap van de Kerk door het heilig Doopsel op 1 april in de St. Stephanuskerk:

Mihill Matheo, zoon van Rafael Bisaku en Edina Bisaku-Golotic

Noah Ndue, zoon van Pren Bisaku en Dijana Bisaku-Dedaj

Ouders, peters, grootouders en overgrootouder, van harte gefeliciteerd.

In memoriam koster Ben Kole



Langer dan de meeste parochianen zich kunnen heugen was Ben Kole actief binnen de geloofsgemeenschap van Hertme als koster en koorzanger. Het kosterschap was zijn lust en zijn leven. Jarenlang kosterde hij. Nu eens in werkkleding, meteen daarna in nette kleding. Gesjouw met stoelen, kaarsen, stofzuigen. De koster draaft van hot naar her, zijn ogen op scherp. Kerkdeuren openen, mensen ontvangen; zorg voor de verwarming, verlichting; klok luiden; houden van het wekelijkse spreekuur, aannemen van misintenties; assisteren bij de wekelijkse vieringen, huwelijken en uitvaarten; klaarleggen van de paramenten, liturgieboekjes, etcetera.

Voor al deze verdiensten als koster voor onze geloofsgemeenschap ontving Ben de bisschoppelijke onderscheiding de Willibrordpenning (2007) en het kostersinsigne (2012).

Vanaf 2016, mede om gezondheidsredenen, deed Ben bij het formeren van een kostersteam samen met Ria Rijgwaart en Agnes Tönis langzamerhand een stapje terug. Voor het aannemen van misintenties hield Ben zich tot voor kort nog bezig met het houden van het wekelijkse spreekuur.

Bij zijn plotseling overlijden is nu de deur van zijn leven gesloten, zijn levenslicht gedoofd, zijn werk geëindigd. Er is stilte, rust, over hem gekomen: rust na arbeid. Nu opent God zijn deur voor hem, plaatst hem op de voorgrond. Zal hij nu hemels licht ontsteken, deuren openen naar eeuwigheid? Mag hij daar nu Gods koster wezen?

In memoriam Huub Oosterhuis



Op Eerste Paasdag is theoloog en dichter Huub Oosterhuis op 89-jarige leeftijd overleden. Naast vele gedichten, overwegingen en lezingen laat hij meer dan 700 liederen achter die worden gezongen in katholieke en protestantse kerken. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Een van deze liederen is "Wat ik gewild heb", waarin

hij ons aan het eind van ons aardse bestaan terug laat kijken op ons leven, waarbij we denken aan wat er van ons leven terecht is gekomen. Hoe heb ik geleefd, wat heb ik gedaan en wat heb ik niet gedaan wat ik eigenlijk wel had willen doen? Welke betekenis heeft mijn leven gehad voor andere mensen? Heb ik van mijn leven gemaakt wat ik ervan heb kunnen maken? Hoe ben ik mijn medemensen tegemoet getreden? Deze gedachten schieten dan door ons heen. Als het goed is, beseffen we ook wat we hebben nagelaten. Als mens zijn we niet volmaakt. Er zijn altijd dingen waar we spijt van hebben, die we niet goed hebben gedaan. Eigenlijk willen we hiermee zeggen dat we het misschien wel gewild hadden, maar het is er niet van gekomen. Ook al was het niet volmaakt, toch was het mijn leven, het is niet anders. Dit samengevat in dit lied wat Trijntje Oosterhuis zo fantastisch heeft gezongen in theater Carré ter ere van de 85ste verjaardag van haar vader Huub Oosterhuis:

Wat ik gewild heb / wat ik gedaan heb
wat mij gedaan werd/ wat ik misdaan heb
wat ongezegd bleef / wat onverzoend bleef
wat niet gekend werd / wat ongebruikt bleef
al 't beschamende / neem 't van mij
en dat ik dit was / en geen ander
dit overschot van /stof van de aarde:
dit was mijn liefde / Hier ben ik.

Te beluisteren op YouTube

Ons zijn voorgegaan



Zaterdag 25 maart overleed op 77-jarige leeftijd Geertruida Maria (Truus) Back-Hemmer, Zwartkotteweg 2 in Hertme. De afscheidsviering vond plaats op vrijdag 31 maart in de aula van het crematorium in Almelo, waarna de crematieplechtigheid.

Donderdag 30 maart overleed op 66-jarige leeftijd Gerardus Hendrikus Maria (Gerard) Bombeld, Lage Weide 19 in Hertme. De afscheidsviering vond plaats op woensdag 5 april in de aula van het crematorium in Borne, waarna de crematieplechtigheid volgde.

Dinsdag 4 april overleed op 85-jarige leeftijd Bernardus Gerardus (Ben) Kole, Blauwgras 112 in Borne. De afscheidsviering vond plaats op paaszaterdag 8 april in de aula van het crematorium in Usselo, waarna de crematieplechtigheid volgde. Op vrijdag 14 april werd een dankdienst voor zijn leven en als koster van onze geloofsgemeenschap gehouden in de H. Stephanuskerk van Hertme.

Zaterdag 15 april overleed op 91-jarige leeftijd, Bernardina Elisabeth Johanna (Diny) Dashorst-Voermans, 't Dijkhuis 335. De uitvaartviering vond plaats op vrijdag 21 april in de St. Stephanuskerk waarna de crematieplechtigheid volgde in Almelo.

Maandag 24 april overleed op 96-jarige leeftijd, Rika Theresia (Riek) Bekhuis-Stokkingreef, 't Dijkhuis 240. De avondwake vond plaats op zondag 30 april in de St. Stephanuskerk waarna de volgende dag de uitvaartviering volgde met aansluitend de begrafenisplechtigheid in het Gedenkpark in Borne.

Dat zij mogen rusten in Gods vrede.

Misintenties

MISINTENTIES 13 – 20 MEI 2023

H. Stephanus Hertme

Zaterdag 13 mei

Ben Kole, Truus Back-Hemmer, Gerard Bombeld,
ouders Broekhuis-Klink, ouders Diepenmaat-ten Tusscher,
ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek,
Sien en Herman Russchenkamp.

Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag

Bert Monnick, Irene Kemna-Vinkenvleugel.

St. Stephanus Borne

Zondag 13/14 mei

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,
Ans Sanders, Arnold Weda, Lies Nijhof-Haarhuis,
familie Kroeze, Harrie Olde Engberink, Ben Pierik,
Anny Vloon-Lucas, Trees Huiskes-Geerdink,
Theo Wesselink, Ben Heck, Wim Konink, Jan Mulder,
Diny Dashorst-Voermans, Riek Bekhuis-Stokkingreef,
Gerard Lammertink, Lisa van Engelen-van der Worp,
Jan Oude Reimer.

Nagekomen: 9 april: Johan Bebseler en Miny Bebseler-Kemna,
Hermien Vetketel-Annink; 1 mei: Jan Braakhuis;
6 mei: Truus Ensink-Stopel, Lisa van Engelen-van der Worp.

Jaargedachtenis: Truus Kuipers, Jos Post, André Möller.

Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag

Harrie Olde Engberink, Ben Pierik.

MISINTENTIES 20 – 27 MEI 2023

H. Stephanus Hertme

Zaterdag 20 mei

Ben Kole, Truus Back-Hemmer, Gerard Bombeld,
Theo Aalderink.

Jaargedachtenis: Albertus Gerardus Huiskes.





**St. Stephanus Borne,
Zondag 20/21 mei**

Marinus van de Bos, Truus Kuipers, familie Kroeze,
Harrie Olde Engberink, Ben Pierik, Anny Vloon-Lucas,
Trees Huiskes-Geerdink, Wim Konink, Jan Mulder,
Willy Steijnenbosch, Diny Dashorst-Voermans,
Riek Bekhuis-Stokkingreef, Gerard Lammertink,
Lisa van Engelen-van der Worp.

Jaargedachtenis: Albertus van Uhm, Pauline Evers,
Bernard Mentink, Jo Diepenmaat-Steghuis.

**H. Stephanus Hertme
Zaterdag 27 mei Pinksteren**

Ben Kole, Truus Back-Hemmer, Gerard Bombeld,
Bernard en Edwin Peper, Bernard Veldhof,
ouders Veldhof-Weghorst, Irene Kemna-Vinkenvleugel,
Truus en Hennie Braakhuis-Schabbink, overleden familie
Lammertink-Withag, ouders Diepenmaat-ten Tusscher,
ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek, Erna Knoef-Bekhuis.

Jaargedachtenis: Bert Monnink,
Annie Wolfkamp-Wigger, Harrie Dashorst.

**St. Stephanus Borne
Zondag 27/29 mei Pinksteren**

José Gout-Prinsen, Truus Kuipers, familie Kroeze,
Tonny Kroeze, Harrie Olde Engberink,
Bernard en Mia Reesink-Rotering, Erna Knoef-Bekhuis,
ouders Beld-Bruggink, Bonnie Leushuis, Ben Pierik,
Ben Heck, Wim Konink, Jan Mulder, Lyde Lansink-Fransen,
Diny Dashorst-Voermans, Riek Bekhuis-Stokkingreef,
Gerard Lammertink, Lisa van Engelen-van der Worp,
Johan Bebseler en Miny Bebseler-Kemna.

Jaargedachtenis: Herman van Midden,
echt paar Veelers-de Boer, Hennie Olde Veldhuis.
Maandag 29 mei: 2e Pinksterdag Ben Pierik.
Vrijdag 2 juni: ouders Oud-Hartog en Marcel,
ouders Weijenborg-Wilmink en Rian.

MISINTENTIES 3 – 10 JUNI 2023

H. Stephanus Hertme

Zondag 4 juni

Ben Kole, Truus Back-Hemmer, Gerard Bombeld,
Harrie Dashorst, Bertus Schabbink.

Jaargedachtenis: ouders Dashorst-ter Elst

St. Stephanus Borne

Zondag 3 / 4 juni

Frans en Jeanne Vaalt-Kassing, Truus Kuipers,
pastoor W.Th.J. Bosch, Herman Hegeman, Rudy Strikker,
Harrie Olde Engberink, Toon Spekschate, Wim Konink,
Jan Mulder, Diny Dashorst-Voermans, Bennie Nijhof,
Riek Bekhuis-Stokkingreef,
Lisa van Engelen-van der Worp.

Jaargedachtenis: Lyde Lansink-Fransen,
Rie ten Tusscher-Verrier, Gerard Lammertink.

MISINTENTIES 10 – 17 JUNI 2023

H. Stephanus Hertme

Zaterdag 10 juni

Ben Kole, ouders Broekhuis-Klink.

Jaargedachtenis: Erna Knoef-Bekhuis, Bernard Veldhof.

St. Stephanus Borne

Zondag 10/11 juni

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,
Ans Sanders, Truus Kuipers, Arnold Weda,
Lies Nijhof-Haarhuis, Harrie Olde Engberink, Jan Mulder,
Diny Dashorst-Voermans, Riek Bekhuis-Stokkingreef,
Gerard Lammertink, Bennie Nijhof.

Liturgische vieringen

| Dag | Datum | Tijd | Geloofsgemeenschap | Viering | Voorganger |
|--|--------|-------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ZESDE ZONDAG VAN PASEN Evangelie: Johannes 14,15-21 | | | | | |
| zaterdag | 13-mei | 10.30 | Dijkhuiskapel | Woord- en Communieviering | Laurens van Urk |
| | | 19.00 | H. Stephanus Hertme | Woord- en Communieviering | Maria Verheijen |
| | | 19.00 | St. Stephanus Borne | Eucharistieviering | Pastoor Jurgen Jansen |
| dinsdag | 16-mei | 19.00 | Mariakapel Koppelsbrink | Rozenkrans- gebed | |
| Hemelvaart van Heer - Hoogfeest Evangelie: Matteüs 28,16-20 | | | | | |
| donderdag Hemelvaart | 18-mei | 06.30 | Openluchttheater Hertme | Dauwtrappersmis | Pastoor Jurgen Jansen |
| | | 09.30 | St. Stephanus Borne | Eucharistieviering | Pater Nico Hofstede |
| vrijdag | 19-mei | 09.00 | St. Stephanus Borne | Eucharistieviering | Pastoor Jurgen Jansen |
| ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN Evangelie: Johannes 17,1-11a | | | | | |
| | | 10.30 | Dijkhuiskapel | Eucharistieviering | Pater Tjalling van Balen |
| zaterdag | 20-mei | 19.00 | H. Stephanus Hertme | Woord- en Communieviering | Johan Kleissen |
| | | 19.00 | St. Stephanus Borne | Eucharistieviering | Pastor Casper Pikkemaat |
| dinsdag | 23-mei | 19.00 | Mariakapel Koppelsbrink | Rozenkrans- gebed | |
| vrijdag | 26-mei | 09.00 | St. Stephanus Borne | Woord- en Communieviering | |

| PINKSTEREN - Hoogfeest Evangelie: Johannes 20,19-23 | | | | |
|---|-------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| zaterdag 27-mei | 10.30 | Dijkhuiskapel | Woord- en Communieviering | Joost Hornstra |
| | 19.00 | H. Stephanus Hertme | Eucharistieviering | Pastor Casper Pikkemaat |
| | 19.00 | St. Stephanus Borne | Eucharistieviering | Rector Patrick Kuipers |
| TWEDE PINKSTERDAG Gedachtenis Maria, Moeder van de Kerk Evangelie: Johannes 19,25-34 | | | | |
| maandag 29-mei | 09.30 | St. Stephanus Borne | Eucharistieviering | Pater Nico Hofstede |
| dinsdag 30-mei | 19.00 | Mariakapel Koppelsbrink | Sacraments- processie | |
| vrijdag 2-jun | 09.00 | St. Stephanus Borne | Woord- en Communieviering | |
| HEILIGE DRIE-EENHEID - Hoogfeest Evangelie: Johannes 3,16-18 | | | | |
| zaterdag 3-jun | 10.30 | Dijkhuiskapel | Eucharistieviering | Pater Tjalling van Balen |
| | 19.00 | St. Stephanus Borne | Eucharistieviering | Pater Nico Hofstede |
| zondag 4-jun | 09.30 | H. Stephanus Hertme | Woord- en Communieviering | Maria Verheijen |
| | 13.00 | St. Stephanus Borne | Doopviering | Pastoor Jurgen Jansen |
| dinsdag 6-jun | 09.30 | St. Stephanus Borne | Eucharistieviering | Pastoor Jurgen Jansen |
| woensdag 7-jun | 09.30 | St. Stephanus Borne | Eucharistieviering | Pastoor Jurgen Jansen |
| vrijdag 9-jun | 09.00 | St. Stephanus Borne | Eucharistieviering | Pastoor Jurgen Jansen |
| | | | | Bezinningsdagen |
| | | | | Bezinningsdagen |

Liturgische vieringen

| Dag | Datum | Tijd | Geloofsgemeenschap | Viering | Voorganger |
|---|--------|-------|---------------------|------------------------------|---|
| SACRAMENTS DAG - Hoogfeest Evangelie: Johannes 6,51-58 | | | | | |
| zaterdag | 10-jun | 10.30 | Dijkhuiskapel | Woord- en Communieviering | Laurens van Urk |
| | | 19.00 | H. Stephanus Hertme | Eucharistieviering | Pastor Casper Pikkemaat |
| zondag | 11-jun | 09.00 | St. Stephanus Borne | Eucharistieviering | Pastoor Jurgen Jansen Annet Zoet pastoraal werker |
| | | 13.00 | St. Stephanus Borne | Doopviering | Pastoor Jurgen Jansen |
| vrijdag | 16-jun | 09.00 | St. Stephanus Borne | Eucharistieviering | Pastoor Jurgen Jansen |

Bezinningsdagen in de Stefans-Hof

Op **dinsdag 6 en woensdag 7 juni** aanstaande worden in de Stefans-Hof, Grotestraat 207, te Borne voor de 67e keer de Bezinningsdagen gehouden.

De geestelijke leiding is dit jaar in handen van pastoor Jurgen Jansen.

Wilt u deelnemen aan deze Bezinningsdagen, dan kunt u zich vóór woensdag 24 mei opgeven bij:

Mevrouw I. Legtenberg,

Telefoon: 074-250 50 74 of 06-25 34 03 17

Mevrouw M. Kemper, Hazelaarstraat 8, Borne.

Telefoon: 074 – 2662445

kroo Nederland kerkt in . . .



De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien.

Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende Eucharistieviering om 10.00 uur op NPO2.

Zondag 14 mei 2023

6e Zondag van Pasen
St. Franciscusbasiliek
te Bolsward
Celebrant:
pastoor Arjen Bultsma

Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag

11.00-12.00 uur
Kerk van Sant'Eusebio
(Castel San Pietro),
Ticino, Zwitserland

Zondag 21 mei 2023

7e Zondag van Pasen
St. Martinuskerk te Sneek
Celebrant:
pastoor Peter van der Weide

Zondag 28 mei 2023

Hoogfeest van Pinksteren
St. Baafskathedraal te Gent (B)
Hoofdcelebrant:
mgr. Lode Van Hecke,
Bisschop van Gent

Zondag 4 juni 2023 Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

OLV van Louderskerk
te Bergen op Zoom
Celebrant:
pastoor Paul Verbeek

Zondag 11 juni 2023

Sacramentsdag.
H. Hart van Jezus kerk
te Roermond
Celebrant:
pastoor Carlos Martinez

Meimaand - Mariamaand



Voor gelovigen vieren we vanouds de meimaand als Mariamaand. Veel mensen in Borne en Hertme steken een extra kaarsje bij haar op en bezoeken één van de vele plaatsen, die zijn toegewijd aan de Moeder Gods. We kunnen denken aan de vele Mariakapellen in onze buurt maar ook aan Kevelaer, Telgte en Lourdes. Waarom zoeken zovelen juist bij Maria troost....zeggen er dank je wel....en vragen haar om hulp?

Omdat zij makkelijk bereikbaar is. Velen voelen dat zij een moeder is zoals zovele moeders. Velen zien in de moeder van Jezus een lotgenote. Want óók het leven van Maria heeft zorgen en spanningen gekend; ook zij heeft geleefd met vragen en verdriet.

Bij haar kun je terecht met je zorgen.....zij weet waarover je het hebt.

Maria is een inspiratiebron voor velen: een bijzondere vrouw, dicht bij ons, dienstbaar, geen megaster, een heel gewone en diepgelovige vrouw.

Meimaand – Mariamaand: mogen wij in deze meimaand – als er dorheid is in ons hart maar de openbloeiende natuur ons uitdaagt – mogen wij in deze maand Maria ervaren als een vrouw, die ons de weg is voorgaan, die wij vaak nog moeten gaan: de weg van eenvoud, dienstbaarheid, liefde en diep geloof.

Onze parochie besteedt in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. We willen samen de rozenkrans bidden bij de Mariakapel op de Koppelsbrink op Dinsdag 16 en 23 mei. Op dinsdag 30 mei wordt de Mariamaand afgesloten met een Marialof en processie bij de Mariakapel. De vieringen beginnen om 19.00 uur.

Allen van harte welkom

Opbrengst Vastenactie 2023

VASTENAKTIE

Aan het begin van de veertigdagentijd is er een start gemaakt met ons vastenactieproject met het thema: 'Mensen onderweg'.

De gezamenlijke geloofsgemeenschappen van Hertme en Borne hebben het volgende bijeengebracht:

| | | |
|-----------------------------|---|----------|
| Het Dijkhuis | € | 368,87 |
| Basisschool de Vonder | € | 1.048,31 |
| Basisschool Aegidius | € | 179,85 |
| Ton in de St. Stephanuskerk | € | 502,65 |
| Via de bank | € | 3.836,00 |
| Collectes Borne | € | 759,43 |
| Collectes Hertme | € | 356,46 |
| <hr/> | | |
| Totaal | € | 7.051,57 |

Hartelijk dank voor uw gift!

Als parochie kunnen we met onze opbrengst Vastenactie ondersteunen die door diverse projecten mensen verder helpt. En daarmee worden levens blijvend veranderd. U hebt laten zien dat u zich hierbij betrokken voelt.

Werkgroep Vastenactie

Dauwtrappersviering te Hertme

HEMELVAARTSDAG 18 MEI 2023

Op 18 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van Onze Verrezen Heer in het Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om half zeven.

De voorganger in deze viering is pastoor Jurgen Jansen met ondersteuning van zang door het koor van de geloofsgemeenschap Hertme.



U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het 's ochtends op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten met elkaar.

Wij heten u opnieuw van harte welkom.

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme.

Wijziging samenstelling Locatieraad H. Stephanus Hertme



Vanaf 2003 heeft Wim Schabbink eerst in het Kerkbestuur en daarna vanaf 2010, bij het samengaan van de parochies van Borne en Hertme, voor de Locatieraad de functie van secretaris van onze geloofsgemeenschap vervuld.

Onlangs heeft hij kennis gegeven met deze werkzaamheden te stoppen.

Wim blijft wel beschikbaar voor ondersteunende werkzaamheden.

Wim: hartelijk dank voor het vele werk dat je in een lange reeks van jaren voor onze (parochie) geloofsgemeenschap hebt verzet.

Inmiddels hebben we Floor Scholten bereid gevonden de functie van secretaris binnen de locatieraad te aanvaarden. Floor is al lange tijd actief binnen het koor 'Contrast' van onze geloofsgemeenschap. Dus voor velen geen onbekende. Wij zijn blij in Floor een waardige opvolger voor Wim gevonden te hebben.

De samenstelling van de Locatieraad ziet er als volgt uit:

| | |
|-----------------|---------------|
| Johan Kleissen, | voorzitter |
| Floor Scholten, | secretaris |
| Ben Diepenmaat, | budgethouder. |

Locatieraad Hertme

Misintenties

Het opgeven van misintenties kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar het secretariaat van een van de geloofsgemeenschappen of loop even langs een van de secretariaten. De mailadressen, telefoonnummers en openingstijden van de secretariaten treft u aan bij contactinformatie op de achterpagina van deze Kerkwijzer. Voor de komende Kerkwijzer dient u vóór woensdag 7 juni aangemeld en/of te hebben ingeleverd.

Vanuit de Dijkhuiskapel



Na de viering van Palmpasen is het startsein gegeven om vanaf nu elke zaterdagmorgenviering na de viering gezamenlijk een kopje koffie/thee te drinken en gezellig nog even na- of bij te praten.

Een initiatief dat erg gewaardeerd wordt.



De oecumenische Paasviering in het grote atrium van het Dijkhuis op eerste paasdag werd druk bezocht. Er moesten op het laatst nog stoelen van elders worden bijgehaald en zelfs op de galerij van de eerste etage zaten bewoners om deel te nemen aan deze bijzondere viering.



De voorgangers waren Dominee Egbert van Houwelingen en Laurens van Urk geassisteerd door de lectrices Alie Gierveld en Riet Kamp.

Grote indruk maakte het Twents Byzantijns Koor die met hun speciaal voor deze gelegenheid uitgezochte paasliederen de viering opluisterden.

Na de viering stonden de vrijwilligers klaar voor het uitgeschenken van een kopje koffie/thee met een verwennerij daarbij.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde viering. Onze dank gaat uit naar allen die op welke manier dan ook een bijdrage hebbend geleverd om deze viering mogelijk te maken.

Streamen kerkvieringen

De opletende bezoeker van Eucharistievieringen in de St. Stephanuskerk is het waarschijnlijk al opgevallen. In het gangpad in het midden van de kerk staan tijdens de vieringen geen statieven met camera's meer opgesteld. Ook liggen er geen hinderlijke kabels meer vanaf het priesterkoor naar deze camera's en het bedieningspaneel.



Hiervoor in de plaats zijn drie vaste camera's opgehangen in de kerk. Deze camera's kunnen op afstand worden bediend en hebben een sterke zoomfunctie. Door middel van kabels die via de pilaren en over de gewelven naar voren lopen staan deze camera's in verbinding met de regietafel. Deze tafel staat verdekt opgesteld achter de eerste pilaar bij het orgel.

Vanaf deze regietafel kunnen de camera's afzonderlijk bediend worden en kan er van het ene naar het andere camerastandpunt geswitcht worden. Is er niemand aanwezig voor de bediening dan kan er gekozen worden voor een vast camerastandpunt met een automatische start van de uitzending. Dit is een goede optie voor bijvoorbeeld het streamen en opnemen van uitvaartvieringen.

Er zijn heel wat meters kabels getrokken, met een hoogwerker zijn er gaten geboord in de gewelven, kabelgootjes zijn geplaatst en daarna is alles weer netjes afgewerkt in de juiste kleuren.

Hiervoor willen we de vrijwilligers, met name

Ivo Maatman en Ed van Leuteren, die zich hiervoor ingezet hebben heel hartelijk danken.
De opnames worden live gestreamd en kunnen later teruggekeken worden via de volgende link van [Kerkdienstgemist.nl](https://kerkdienstgemist.nl)

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2656>
of het YouTube kanaal van RK Twente Zuid.

Evenals voorheen verzorgt André Bourgonje op uitstekende manier de opnames en de streaming van de Eucharistievieringen in het weekend.

Voor deze livestreamservice zijn we op zoek naar mensen die het team willen versterken.
Lijkt het je iets om aan deze livestreams mee te werken en wil je het team komen versterken meld je dan aan bij:
André Bourgonje mail: abourgonje@icloud.com
of via het secretariaat mail: secretariaat@hhjj.nl

Namens het parochiebestuur,
Huub Verdonschot
Secretaris

Koffiedrinken na de viering

In de kerk moet men zich welkom voelen. Daarom worden bezoekers van de viering welkom geheten. Men kan bij hen ook terecht voor vragen.
Het streven is om na iedere viering koffie te schenken en samen gezellig bij te praten.



Om het warme welkom en de mogelijkheid tot koffiedrinken na een viering te kunnen blijven continueren, is de werkgroep op zoek naar meer vrijwilligers. Voelt u ervoor om mee te werken aan een gastvrije parochie meldt u dan aan via onderstaand e-mailadres: secretaris@hhjj.nl

Lintje voor ‘Bijzondere Bornenaren’ uit onze geloofsgemeenschap

Woensdag, 26 april 2023, was het de dag van de jaarlijkse Lintjesregen. Maar liefst vier Bornenaren uit onze geloofsgemeenschap kregen door burgemeester Jan Pierik de versierselen opgespeld, die behoren bij de onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In een vol Kulturhus, waar veel familie, verenigingen en stichtingen aanwezig waren die op de een of andere manier met de gelukkigen zijn verbonden, was het twee uur lang een echt Oranjefeestje.

De gedecoreerden van onze geloofsgemeenschap



Elly Kamphuis-Nijhof



Laurens van Urk



André Wanink

In zijn welkomstwoord ging Pierik kort in op de historie van de jaarlijkse onderscheidingen, waarna hij al snel overging naar de aanstaande decorandi. Die overigens - en dat was helemaal nieuw - bij binnenkomst in het Kulturhus al werden opgewacht en ingefluisterd wat er te gebeuren stond. Waarmee de eerste spanning en emotie uit de lucht zou moeten zijn, al had een enkeling het even later nog best even moeilijk. "Dank voor wat u voor de gemeenschap betekent", aldus de burgervader. "Vandaag is het uw complimentendag!"

Dames- en herenkoor

St. Stephanuskerk Borne

Mede door natuurlijk verloop en overlijden van koorleden zijn wij naarstig op zoek naar nieuwe leden. Hebt u zin en tijd om ons koor te komen



versterken, zodat wij de ondersteuning van de liturgie en uitvaarten op een verantwoorde manier kunnen verzorgen, meldt u zich dan aan.

De repetities op maandagavond zijn voor de dames van 18.45 – 20.00 uur. Van 20.00 – 20.15 uur koffie. Dan van 20.15 – 20.45 uur gezamenlijk met de heren.

Daarna de heren van 20.00 – 21.45 uur. Daarna is er vrijwillig een gezellige nazit tot ongeveer 22.45 uur.

Bent u geïnteresseerd, kom dan geheel vrijblijvend een kijkje nemen in de blokhut, Esstraat 3, Borne.



Of meldt u aan bij:
Hans de Winter (secretaris)
Tel: 06-13686501

Ansfried van de Straat (voorzitter)
Tel: 06-13031902 of 074-2663196

Tweede Pinksterdag Open Kerkendag

De derde editie van de Landelijke Open Kerkendag staat in het teken van het kerkinterieur.

Het Nederlandse landschap staat bekend om de torenspitsen en kerken, maar wat schuilt er nu precies achter deze stenen façades? In de Nederlandse kerken is zóveel kunst en erfgoed te zien, dat je zonder overdrijving van musea kunt spreken.

Om daar iets van mee te krijgen, om dat te zien en te ervaren, moet je wel een keer naar binnen gaan. Dat is de uitnodiging van Open Kerkendag. Dit jaar zullen ook de St. Stephanuskerk in Borne en de H. Stephanuskerk in Hertme de kerkdeuren openen op tweede Pinksterdag.

Voor de kinderen is er in de St. Stephanuskerk te Borne een leuke speurtocht.

Kom binnen en verbaas je over al dat moois van eeuwen!

Voor meer informatie en een overzicht van alle deelnemende kerken kunt u de website raadplegen:

www.openkerkendag.nl

Namens het parochiebestuur,

Huub Verdonschot

Secretaris



De Wandelmaat

MEER DAN WANDELEN ALLEEN



Abdy van Berne, Heeswijk-Dinther

Te gast in het klooster

De Wandelmaat organiseert kloosterwandelingen van twee tot zeven dagen. Ze voegt zich daarbij naar het dagritme van de broeders of zusters. Je bent te gast in hun klooster. Het ritme bestaat uit de 'getijden' in de kapel en de maaltijden. De deelnemers trekken met elkaar op in kleine groepjes van drie tot twaalf reisgenoten onder leiding van een ervaren gids.

Iedereen is welkom

De gids heeft de wandelingen ter plekke uitgezet en afgestemd op het kloosterritme. Het programma is opgesteld met de gastenbroeder of -zuster, met wie de deelnemers ook een gesprek hebben. De Wandelmaat is geen kerkelijke organisatie, maar je verblijft natuurlijk wel in een religieus geïnspireerde omgeving. Iedereen is welkom, of je nou gelooft of niet, of je rijk bent of arm, jong of oud. Belangrijk is dat je open staat en respect hebt voor de reisgenoten en kloosterlingen.

Informatie over de wandelingen kan je vinden op de flyers achter in de kerk op de lectionstafel en op de website www.dewandelmaat.nl

Agenda

HEMELVAARTSDAG 18 MEI

Dauwtrappersviering te Hertme

Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om half zeven. De voorganger in deze viering is pastoor Jurgen Jansen met ondersteuning van zang door het koor van de geloofsgemeenschap Hertme.

DINSDAG 6 JUNI

K.B.O.-soos om 14.00 uur in de Stefans-Hof.

DINSDAG 6 EN 7 JUNI

Bezinningsdagen

Voor de 67^e keer worden er in de Stefans-Hof de Bezinningsdagen gehouden. De geestelijke leiding is dit jaar in handen van pastoor Jurgen Jansen.

DINSDAG 13 JUNI

Informatieavond over het H. Vormsel

voor kinderen vanaf groep 7 en hun ouders op: van 18.30 uur tot 19.30 uur in de Stefans-Hof, Grotestraat 207, in Borne.

DINSDAG 13 JUNI

Geloofsverdieping door pastoor Jurgen Jansen

De avond wordt gehouden in het Parochiehuis van de St. Lambertus, Wemenstraat 2 in Hengelo.

Inloop: 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur

Afsluiting: 21.30 uur. Aanmelden is niet noodzakelijk.

Vervolg dinsdagavonden:

22/8, 5/9, 3/10, 7/11 en 12/12.



Contactinformatie

GELOOFGEMEENSCHAP ST. STEPHANUS BORNE

Secretariaat: Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne
Telefoon: 074 -266 13 10
Openingstijden: ma/vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur
E-mail: st.stephanusborne@hetnet.nl
Koster/Stefans-Hof Dhr. L. van Urk 06-39 60 35 80
Bankrelaties: Rabo: NL27 RABO 0309 4025 06
(St. Stephanus) ING: NL12 INGB 0000 8299 30

Bankrelatie: ING: NL38 INGB 0002 4659 49
(Theresia)

GELOOFGEMEENSCHAP H. STEPHANUS HERTME

Secretariaat: Hertmerweg 27, 7626 LV Hertme
Telefoon: 074-266 13 95
Mobiel: 06-22 20 05 28
Openingstijden: dinsdag's van 10.00 tot 11.00 uur
E-mail: stephanush@hetnet.nl
Kosters: Mevr. R. Rijgwaart 074-266 62 27
Mevr. A Tönis 074-266 74 63
Bankrelatie: Rabo: NL79 RABO 0309 4064 20

CENTRAAL SECRETARIAAT PASTORAAL TEAM

Secretariaat: Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo
T.a.v. Mevr. B. Morskieft 074-349 22 12
Openingstijden: Dinsdag- en donderdagmiddag
van 14:00 t/m 16:00 uur
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Mocht u buiten kantooruren dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u contact opnemen via de mobiele nummers van het pastorale team. Zie hiervoor de colofon op blz.2.



H.H. Jacobus en Johannesparochie

website hhj

