

Kerkwijzer

INFORMATIEBLAD VAN DE HH. JACOBUS EN JOHANNESPAROCHIE
BORNE EN HERTME



VASTENACTIE

Vastentijd

Op weg naar Pasen

Ver slag reis Gambia

Interview James Keuben

JAARGANG 12

UITGAVE : 02

ZATERDAG 17 FEBRUARI T/M VRIJDAG 22 MAART 2024

COLOFON

PAROCHIE HH. JACOBUS EN JOHANNES

Pastoraal team:

Pastoor J.A.C. Jansen

Tel: 06-46 90 33

Wekelijkse vrije dag

Drs. mw. A. Zoet

Tel: 06-27 12 46 95

Wekelijkse vrijdag

James Keuben

Pastor C. Pikkemaat

priester

j.jansen@rktwentezuid.nl

maandag

pastoraalwerker

annettezoet@gmail.com

vrijdag

kandidaat priester

j.keuben@rktwentezuid.nl

parochievicaris

c.pikkemaat@rktwentezuid.nl

Vertrouwenspersoon

Mw. Margret de Graaf

vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl

Parochiebestuur

Pastoor Jurgen Jansen

Hans Leushuis

Huub Verdonshot

Fons Simons

Johan Kleissen

Frank Mars

j.jansen@hhjj.nl

vicevoorzitter@hhjj.nl

secretaris@hhjj.nl

penningmeester@hhjj.nl

johan.kleissen@hhjj.nl

vastgoed@hhjj.nl

Redactieteam Kerkwijzer

Pastoraalteam HHJJ parochie, Stephanie Jansen-Kosterink,
Hanneke Verdonshot, Charles Liedenbaum, Laurens van Urk,
Jos Verheul en Timo Vlaskamp.

Redactieadres

E-mail:

Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne

kerkwijzer@hhjj.nl

Verschijningsdatum:

Volgende Kerkwijzer:

zaterdag

23 mrt. t/m vrij. 03 mei

Sluitingsdatum kopij:

dinsdag

12 maart vóór 12 uur

Op weg naar Pasen



Nog nauwelijks hebben we de kerstboom opgeruimd en de kerstverlichting van ons huis weggehaald, of we kunnen ons opmaken voor de viering van Carnaval, Aswoensdag en het begin van de Veertigdagentijd. En daarmee gaan we op weg naar Pasen, het grote feest van de Opstanding uit de dood van Jezus.

In het Marcusevangelie waaruit we dit jaar lezen komt Jezus vanaf het begin mensen tegen in moeilijke omstandigheden die Hij wil helpen: zieken, melaatsen, doven, blinden, bezetenen. Hij wil voor hen licht zijn. Als hij mensen geneest, vraagt Hij hen erover te zwijgen. Mensen die doorgronden wie Jezus is en Hem een profeet of een gezondene noemen legt Hij het zwijgen op en met reden, want al in het derde hoofdstuk wordt gezegd, dat de farizeeën en Herodianen tegen Hem samenspannen. En dat alleen maar omdat Hij onreine geesten uitdrijft, een zieke vrouw geneest, de blinde laat zien, de dove horen en een melaatse geneest. Zo is hij tegelijkertijd een man van smarten en een man van licht. Hij zet mensen weer op hun benen, rechtop, geeft ze weer een toekomst, een plek in hun familie en in de samenleving. "Je staat er niet alleen voor, God staat naast je, juist als je omstandigheden moeilijk zijn, is zijn boodschap. Jezus is de naaste van mensen die getekend zijn door lijden en onrecht.

Jezus haalt zijn kracht uit de Geest die op hem neerdaalt en de Stem van God die klinkt tijdens zijn doop in de Jordaan "Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind. De Geest drijft Hem de woestijn in, veertig dagen lang, waar de satan hem op de proef stelde, hoe wordt niet vermeld, wel dat engelen en wilde dieren hem bijstonden. Het is misschien een beeld dat vertelt hoezeer Jezus op zichzelf werd



teruggeworpen in een situatie waarin normale dingen als een huis, water en voedsel ontbraken. Hoe gekweld kun je dan zijn door dorst, door zinsbegoochelingen, ben je verloren in een landschap van zand? Maar God gaf Jezus hulpbronnen in de vorm van engelen die hem geestelijk konden bijstaan en wilde dieren die in de woestijn leefden en Jezus wellicht naar water konden leiden. In zo'n extreme situatie word je geconfronteerd met de machten en de krachten die in je leven. Het was misschien wel een strijd tussen de Stem van God die hij bij zijn doop had gehoord en de stem van de satan die probeerde hem daarvan weg te leiden.

Misschien is dat niet zo anders als de strijd die eigenlijk ieder van ons te leveren heeft in haar of zijn leven. Een strijd om liefde, of om een ziekte te doorstaan of te moeten omgaan met een ongeneeslijke ziekte en de eigen dood of de dood van een dierbare. Een strijd om overeind te blijven in omstandigheden van financiële problemen en schulden, of van oorlog en onderdrukking en vluchten.

Daar aan de oever van de Jordaan toen Jezus nog moest beginnen aan zijn taak en later op de berg toen Jezus Mozes en Elia ontmoette, klonk de Stem van God "Jij bent mijn geliefde Zoon in wie Ik vreugde vind." God laat horen en in de tekens van de duif die neerdaalde en in de gedaanteverandering van Jezus zien, dat Hij zijn Zoon nabij is. Hij bemoedigt ook de leerlingen die erbij zijn op de berg. Door de heilige Geest is God ook ons nabij op onze weg, in ons leven. Hij wil dat we niet bang zijn: Ik ben met je, jij bent mijn geliefde zoon of dochter. Pasen, het feest van de Opstanding uit de dood, maakt geen einde aan lijden, ziekte, onrecht en dood. Het wijst veeleer een weg door de storm en de regen van het leven. In Jezus bezielt God ons met levensmoed en godsvertrouwen. Zo wordt Jezus een bron van leven, sterker dan de dood, die het licht laat schijnen midden in duisternis en de strijd om staande en gaande te blijven. Een goede opgang naar Pasen!
Pastoraalwerker Annet Zoet

Van uw pastores



Onze geloofsgemeenschappen staan nooit stil. Altijd zijn er vragen, acties, aandachtspunten die de aandacht vragen, een geloofsgemeenschap in beweging.

Ook het pastoraal team heeft op dinsdagmorgen over het algemeen een gevulde agenda. Waarin vragen om een reactie of actie wordt gevraagd. In onderstaande geven we een en ander aan.

- De komst van kandidaat-priester James Keuben wordt hartelijk ontvangen in onze geloofsgemeenschappen. Mooi om mee te maken. James zal op zaterdag 1 juni tot diaken en zaterdag 9 november tot priester worden gewijd. Wij wensen hem goede voorbereidingen toe.
- James Keuben heeft in overleg met pastoraalwerker Annet Zoet en pastoor Jurgen Jansen zijn profiel/aandachtsvelden binnen het pastoraat in de parochies afgestemd; deze worden de missionaire parochie, de diaconie, Eerste Heilige Communie en H. Vormsel, gezins/familiepastoraat, jongerenpastoraat, geloofsverdieping en geloofscommunicatie (Alpha-cursus).
- Pastoraalwerker Annet Zoet is samen met James Keuben op dit moment de aftrap begonnen rondom de Eerste Heilige Communie. Het proces van voorbereiding kan ondersteuning gebruiken van mensen die met geloof en enthousiasme wat kunnen betekenen. Iets voor jou? Vraag om informatie. Neem contact op met Annet Zoet!



- Het pastoraal team en het parochiebestuur van de Jacobus en Johannes parochie (Borne en Hertme) gaan in de toekomst samenwerken met de parochie Zenderen. De eerste ontmoetingen zijn in alle openheid en hartelijkheid verlopen.
- We gaan naar Lourdes van 27 april tot en met 4 mei. Wilt u mee? Er liggen informatiefolders achter in uw kerk. Op dinsdagavond 5 maart is er een informatieavond in Hengelo. U kunt zich daar ook nog opgeven. Lourdes is de moeite waard om te ontdekken!

We wensen u al het goede toe voor de komende tijd,

Pastoraalwerker Annet Zoet
 Kandidaat-priester James Keuben
 Pastor Casper Pikkemaat
 Pastoor Jurgen Jansen

Huispaaskaarsen 2024

Ook dit jaar kunt u weer huispaaskaarsen bestellen. Het reliëf van dit jaar is: het triomferende paaslam met een vaandel als symbool van de opstanding van Christus. Een golvende vlag met daarop een kruis is het symbool van de overwinning op de dood, de banier van de opstanding.

De poster met afbeeldingen van de kaarsen met de afmetingen en prijzen kunt u achterin de kerk vinden. Tevens ligt daar de opgave lijst.



Graag bestellen vóór 10 maart in verband met de bestelling voor Pasen.

Op weg naar een missionaire parochie

Met zijn boek "Als God renoveert – De parochie van onderhoud naar bloei" heeft de Canadese priester James Mallon veel in beweging gezet. Een parochie vitaliseren, het geloof van mensen vernieuwen, gastvrij en aantrekkelijk zijn. Het klinkt hoopvol in een tijd van achteruitgang, maar wat houdt het in om een missionaire parochie te zijn?



Een groepje mensen uit onze drie parochies heeft vorig jaar op twee speciale bijeenkomsten in Veenendaal en Ede kennis gemaakt met het gedachtengoed van Father James Mallon en is hierdoor geïnspireerd geraakt.

Samen willen wij het boek "Als God renoveert" van James Mallon lezen en vier keer samenkomen om erover te spreken met elkaar en te kijken naar de situatie in onze parochies

- De bijeenkomsten zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur op:
- donderdag 29 februari in de Franciscuskerk, Berfloplein 18, Hengelo;
- woensdagavond 20 maart in parochiecentrum Goor, Hengevelderstraat 24;
- dinsdagavond 16 april in de Stefans-Hof Grotestraat 207 in Borne;
- woensdag 22 mei in de Franciscuskerk.

Voor de deelnemers is er een boek beschikbaar, af te halen bij het secretariaat pastoraal team, Berfloplein 18, Hengelo.

U kunt zich opgeven bij het secretariaat pastoraalteam:
contact@pastoraalteam.nl

Pastor James Keuben, Ruud Rozeman,
pastoraalwerker Annet Zoet.

Conferentie Missionaire Parochie

6 APRIL 2024

Na twee succesvolle edities wordt op 6 april 2024 in Veenendaal de derde conferentie Missionaire Parochie georganiseerd. Het thema van dit jaar is



“Volg Mij” – verwijzend naar de uitnodiging van Jezus Christus die 2000 jaar geleden klonk en die ook vandaag actueel is. De organisatie ziet uit naar een dag van ontmoeting, die parochies in het land bemoedigt en inspireert op hun weg om uitnodigende en missionaire gemeenschappen te worden.

Voor wie?

Van harte uitgenodigd is iedereen die verlangt de weg naar een missionaire parochie in te slaan, op die weg verder te gaan, of die simpelweg nieuwsgierig is naar het gedachtegoed van de missionaire parochie. Welkom dus aan parochianen, vrijwilligers en bestuursleden, aan bisschoppen, priesters en diakens, aan pastoraalwerkers, catechisten en pastoraal assistenten.

Kom samen!

Bouwen aan een missionaire parochie kan niemand alleen. De organisatie moedigt mensen daarom aan bij voorkeur met medeparochianen te komen, zodat men vanuit een gedeelde ervaring verdere stappen kan zetten. Om dit aan te moedigen geldt voor groepen vanaf vijf personen een speciaal groepstarief.

Voorprogramma

Op vrijdagavond 5 april zal er een voorprogramma zijn, waar deelnemers aan de dag zonder extra kosten aan kunnen deelnemen. Centraal in dit programma staat het gebed voor de conferentie, muzikaal begeleid door UPrayse. Parallel hieraan vindt ook een pre-event voor jongeren (studenten en young professionals t/m 35 jaar) plaats. Jongeren zijn van groot belang voor de Kerk van vandaag en morgen - daarom zijn jullie ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de conferentie!

Programma

De dag zal worden geopend met een Eucharistieviering, waarin kardinaal W. Eijk hoofdcelebrant zal zijn. In het vervolg van het ochtendprogramma zullen Arnoud Drop (directeur Alpha Nederland) en Mirjam Spruit (stafmedewerkster Centrum voor Parochiespiritualiteit) dieper ingaan op het thema "Volg Mij" en de betekenis daarvan in deze tijd. In de middag leidt Hadewijch Klaassen (consultant sociale verandering en lid van het leiderschapsteam in de Titus Brandsma parochie in Wageningen e.o.) een interactief programma, waarbij in groepen nagedacht zal worden over hoe je in de parochie mensen kunt helpen het christelijke geloof te ontdekken en vervolgens met elkaar te groeien in dit geloof. Naast dit hoofdprogramma worden er in de middag enkele seminars aangeboden.

Aanmelding en promotie

De aanmelding voor de conferentie op 6 april 2024 is geopend! De aanmeldpagina is te bereiken via de website www.missionaireparochie.nl, waar ook meer informatie te vinden is over programma, sprekers en praktische zaken rondom het verloop van de dag. Graag willen we vanuit de HH. Jacobus en Johannesparochie, Heilige Geestparochie en parochie De Goede Herder hier met een aantal mensen aan deelnemen. Hebt u belangstelling om mee te gaan meldt u aan bij het secretariaat: st.stephanusborne@hetnet.nl

Financiële verantwoording 2022

PAROCHIE HH. JACOBUS EN JOHANNES

U had van het bestuur nog te goed een beknopt verslag van de exploitatierekening over het jaar 2022, waarover we vorig jaar goedkeuring ontvingen van het bisdom. Onderstaand treft u de exploitatierekening aan met ter vergelijking de begroting en het voorgaande jaar 2021. Deze opzet kunt u ook terugvinden op de ANBI-site via de belastingdienst (zie de link, hieronder weergegeven). Voor vragen, aanvullende toelichting of suggesties kunt u contact opnemen met penningmeester Fons Simons (mailadres: penningmeester@hhjj.nl).

Baten en Lasten parochie HH. Jacobus en Johannes 2021 & 2022

(zie ook: <https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR33559>)

Baten en Lasten parochie			
	Jaarrekening 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Baten			
Bijdragen parochianen	147.193	113.000	135.709
Opbrengst bezittingen en beleggingen	191.787	211.100	197.881
Ontvangen collecten voor derden	9.053	10.000	10.910
Overige bijdragen	26.696	5.700	8.861
Incidentele baten	4.725	0	600
Totaal baten	379.454	339.800	353.961
Lasten			
Overig personeel	142.265	155.233	162.439
Kerkelijke gebouwen	65.614	100.702	94.061
Overige gebouwen	0	400	800
Eredienst en pastoraal	40.393	26.750	30.283
Beheer en administratie	46.061	34.010	35.063
Verplichte en vrijwillige bijdragen	40.802	45.146	47.851
Rente lasten	2.843	1.865	3.757
Incidentele lasten	62.208	0	0
Totale lasten	400.186	364.106	374.254
Resultaat (baten - lasten)	-20.732	-24.306	-20.293

Algemeen: Het jaar 2022 kenmerkt zich door afbouw van de laatste COVID maatregelen in het vroege voorjaar. Dit goede nieuws komt al snel in de schaduw te staan van de inval van Rusland in Oekraïne. Beide gebeurtenissen hebben impact op de financiële situatie van onze parochie, waarbij we vooraf niet hadden kunnen vermoeden hoe groot de negatieve uitwerking van deze inval zou worden. Daarover onder "lasten" en "conclusie" hieronder meer.

Baten: In de veronderstelling dat 2022 een financieel zwaar jaar zou gaan worden voor particulieren, hadden we "bijdragen parochianen" terughoudend begroot. Echter de baten hieruit hebben zich boven verwachting goed ontwikkeld, met tegen de landelijke trend in van jaarlijks een lichte daling, wist onze parochie een stijging van 3,5% te realiseren. Noemenswaardig is de jaar-in-jaar-uit hoge respons op de Actie Kerkbalans in de geloofsgemeenschap Hertme (91%). De werkgroep voor de geloofsgemeenschap Borne heeft met een mailactie geprobeerd de respons in Borne te verhogen, maar bleef teleurstellend steken op slechts 14%. De collecten eigen kerk en ook de opbrengsten van de Stefans-Hof (onder "overige bijdragen") komen weer op het oude niveau van voor COVID. Inkomsten uit verhuur van niet kerkelijk vastgoed blijft een stabiele inkomensbron voor onze parochie. Dat dit iets achterbleef op de begroting had o.a. te maken met onze keuze om een vrijgekomen pand in het centrum voor een half jaar belangeloos beschikbaar te stellen aan Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers. Daarnaast werd onverwacht een hypothecaire lening vervroegd terugbetaald, waardoor derving van rentebaten. De incidentele bate kwam voort uit verkoop van een incurant stukje tuin aan een particulier.



Lasten: De personeelskosten bestaan enerzijds uit een bijdrage (volgens een vaste verdeelsleutel) aan de kosten van het pastoraalteam (en dus niet enkel salariskosten) en anderzijds van personeel, zowel in vaste dienst als op urenbasis (vnl. dirigent-organisten). De daling komt voort uit het vertrek van een pastoraalwerker. De kosten "kerkelijke gebouwen" zijn lager uitgevallen dan begroot, omdat verwacht werd dat in 2022 een begin gemaakt zou worden met renovatie van de kerktoren van de St. Stephanus. Omdat het een rijksmonument betreft, ondersteunt de overheid de parochie met subsidie. We verwachten in 2024 alsnog een start te gaan maken met de renovatie. Ook is er niet meer toegevoegd aan de voorziening "groot onderhoud", omdat deze voorziening voorlopig hoog genoeg is. Ook was er restitutie van energiebelasting over een periode van meerdere jaren van de St. Stephanus en Stefans-Hof, wat zorgde voor lagere energiekosten. De overige kosten ontwikkelden zich stabiel en kwamen geleidelijk weer op het niveau van voor de COVID.

Tenslotte is daar nog de incidentele last van € 62.208,-, wat uiteindelijk zorgt voor rode cijfers over boekjaar 2022. Dit is een technisch verhaal. In het streven naar extra rendement op spaargeld (wat nog versterkt werd door negatieve spaarrente), heeft onze parochie een gedeelte van haar reserves ondergebracht bij een speciaal daarvoor opgericht vermogensbeheerfonds van het Aartsbisdom Utrecht (afgekort VAU). Het VAU kenmerkt zich als een zeer defensief beleggingsfonds met relatief veel obligaties in portefeuille. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de koersen op zowel aandelen als obligaties behoorlijk gedaald. Het opgelopen koersverlies in 2022 is eerst afgeboekt op de opgebouwde koerswinst en het meerdere is afgewikkeld via de Verlies- en Winstrekening.

Daar staat tegenover dat:

1. in 2023 de obligatie- en aandelenkoersen een deel van het verlies weer hebben ingelopen.
2. de hogere rentes het VAU instaat stelt op de langere termijn een beter rendement te maken.
3. het VAU jaarlijks ca € 12.500,- uitkeert aan rendement. Samen met het koersherstel eind 2023 is er over meerdere jaren gezien nog steeds sprake van een positief resultaat.

Conclusie en oproep: Per saldo kwam het werkelijke resultaat licht beter uit dan begroot, echter op onderdelen week de praktijk fors af t.o.v. de begroting. Het herstel van opbrengsten naar het niveau van voor COVID zijn bemoedigend. Aan de kostenkant dragen mutaties in het pastoraalteam en tijdelijk lagere kosten op (kerk-)gebouwen bij aan een gunstig resultaat. Uiteindelijk vertaalt een "papieren verlies" zich dan toch in een € 20.732- negatief resultaat. Het tekort kunnen we gelukkig opvangen uit de reserves die we als parochie over de afgelopen jaren hebben opgebouwd. De parochie stelt nog steeds een woning beschikbaar voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, inmiddels weliswaar tegen betaling. Daar waar we kunnen proberen we er te zijn voor mensen in nood. De oorlog wierp echter ook haar schaduw vooruit over de financiën van 2023 met een meer dan verdrievoudiging van de energielasten. Ondanks besparing op het energieverbruik (vnl. gas) van ca 35%, weten we nu al dat 2023 opnieuw tot een verlies gaat leiden. We realiseren ons dat ook veel parochianen financieel een lastige tijd doormaken. Het bestuur doet daarom opnieuw een beroep op de parochianen met financieel sterke schouders en iedereen die wat kan missen om, en voor zover nog niet gedaan, bij te dragen via de Actie Kerkbalans, zodat we ook in de toekomst hulp kunnen blijven bieden aan mensen in nood en we als parochie de tekorten zo beperkt mogelijk kunnen houden. Hoe u kunt bijdragen ziet u elders in de Kerkwijzer.

Wij danken u bij voorbaat voor uw gift.

Ons zijn voorgedaan



Dinsdag 9 januari overleed op 89-jarige leeftijd, Theodorus Hermanus Maria (Theo) Koopman, Egelantierstraat 23. De afscheidsviering vond plaats op maandag 15 januari in de aula van het crematorium in Borne waarna de crematie volgde.

Woensdag 17 januari overleed op 86-jarige leeftijd, Johannes Antonius Gerardus Maria (Hans) Kuijlaars, Bezoenstraat 8.

De afscheidsviering vond plaats op woensdag 24 januari in de aula van het crematorium in Borne waarna de crematie volgde.

Dinsdag 23 januari overleed op 95-jarige leeftijd, Gerdina Geertruida Gezina (Dini) Gervink-Bruggink, Koppelsbrink 10. De afscheidsviering vond plaats op dinsdag 30 januari in de aula van het crematorium in Borne waarna de crematie volgde.

Zondag 28 januari overleed op 73-jarige leeftijd, Tiny Clazina (Tineke) Ensink-ter Haar, Vuurdoornstraat 26. De uitvaartviering vond plaats op maandag 5 februari in de St. Stephanuskerk waarna de begrafenisplechtigheid volgde in het Gedenkpark.

Donderdag 1 februari overleed in Het Dijkhuis op 92-jarige leeftijd, Aleida (Lide) Vlaskamp-Jongman. De avondwake vond plaats op woensdagavond 7 februari in de St. Stephanuskerk waarna de volgende dag de crematieplechtigheid volgde in Borne.

Maandag 5 februari overleed op 94-jarige leeftijd, Geertruida Grada (Truus) Hofsté-Kokenberg, De Aak 71. De afscheidsviering vond plaats in de aula van het crematorium op maandag 12 februari waarna de crematie volgde.

Misintenties

17 – 24 FEBRUARI 2024

H. Stephanus Hertme

Zondag 18 februari

Gerard Blenke, Herman en Leida Schabbink-Boomkamp,
Gerard Vaalt.

Jaargedachtenis: Hein Wolfkamp.

St. Stephanus Borne

Zondag 17/18 februari: Truus Kuipers, familie Kroeze,
Arnold Weda, Annie Leuverink-Mulder, Hardy Ellenbroek,
Jos en Siny Post-Hasselerharm, Bernard en Mia Reesink-
Rotering, ouders Manenschijn-Wemmenhove en Anja,
Tineke Ensink-ter Haar, Dini Gervink-Bruggink, Hans Kuijlaars,
Lide Vlaskamp-Jongman, Truus Hofsté-Kokenberg.

Nagekomen: 28 jan.: Wim Ellenbroek, 9 febr.:

uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 50-jarig
huwelijksjubileum.

Jaargedachtenis: Jo Schiphorst, Hans Kamphuis.

MISINTENTIES 24 FEBRUARI – 02 MAART 2024

H. Stephanus Hertme

Zaterdag 24 februari

Gerard Blenke (namens de noabers)
ouders Diepenmaat-ten Tusscher,
Sien en Herman Russchenkamp.

St. Stephanus Borne

Zondag 24/25 februari

Truus Kuipers, Annie Leuverink-Mulder, Hardy Ellenbroek,
Tineke Ensink-ter Haar, Dini Gervink-Bruggink, Hans Kuijlaars,
Theo Koopman, Lide Vlaskamp-Jongman,
Truus Hofsté-Kokenberg.

Jaargedachtenis: Toon Spekschate.





H. Stephanus Hertme

Zondag 3 maart

Uit dankbaarheid, overleden familie Schabbink-Boompkamp, overleden familie Rijgwaard-Beld, Gerard Blenke (namens de noabers), Ben Kole, Jozef Lucas, ouders Oude Egberink-Lucas.

St. Stephanus Borne

Zondag 02/03 maart

Frans en Jeanne Vaalt-Kassing, Truus Kuipers, ouders Ellenbroek-Dijkhuis, Rudy Strikker, Annie Leuverink-Mulder, José Hendriks-Zwijnenberg, Hardy Ellenbroek, Tineke Ensink-ter Haar, Dini Gervink-Bruggink, Hans Kuijlaars, Theo Koopman, Lide Vlaskamp-Jongman, Truus Hofsté-Kokenberg.

Jaargedachtenis: familie Brok-Bruggink, pastoor W.Th.J. Bosch, Anny Vloon-Lucas, Regina J. Simonetti-Ellenbroek, Benny Simonetti, Maria Goorhuis-Harink.

H. Stephanus Hertme

Zaterdag 9 maart

Gerard Blenke (namens de noabers), Bernard Veldhof,

St. Stephanus Borne

Zondag 09/10 maart

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid, Truus Kuipers, Marian Kroeze, Lies Nijhof-Haarhuis, Wim Konink, Hardy Ellenbroek, ouders Manenschijn-Wemmenhove en Anja, Tineke Ensink-ter Haar, Dini Gervink-Bruggink, Hans Kuijlaars, Theo Koopman, Lide Vlaskamp-Jongman, Truus Hofsté-Kokenberg.

Jaargedachtenis: Trees Huiskes-Geerdink.

H. Stephanus Hertme

Zondag 17 maart

Gerard Blenke (namens de noabers).

Jaargedachtenis: Marie Lammertink-Withag.

St. Stephanus Borne

Zondag 16/17 maart

Truus Kuipers, familie Kroeze, Hardy Ellenbroek,

Tineke Ensink-ter Haar, Dini Gervink-Bruggink, Hans Kuijlaars,

Theo Koopman, Lide Vlaskamp-Jongman,

Truus Hofsté-Kokenberg.

Jaargedachtenis: Aleida Olthof-Nieland, Frans en Jeanne Vaalt-Kassing, Gerard Welberg, familie Morskate-ter Braak.

Presentatieviering eerstecommunicanten



De eerste communie is een groot feest.

Niet alleen voor de eerstecommunicanten,
maar ook voor de ouders, het gezin,

de peter en de meter, de opa's en oma's.

Ook de geloofsgemeenschap is blij met deze

eerstecommunicanten. Bij de voorbereiding op dit grote feest horen twee belangrijke vieringen: de presentatieviering en de eerste communieviering.

In de presentatieviering worden de kinderen al vertrouwd gemaakt met alles wat er in de kerk gebeurt en wat ze daar mogen ervaren en de kinderen stellen zich voor aan de geloofsgemeenschap.

De presentatieviering in de St. Stephanuskerk is op zondag 10 maart tijdens de Eucharistieviering om 09.30 uur.

Leven in een veranderende wereld

Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen op waterbronnen als rivieren en putten. In januari 2023 waren er in grote delen van het land echter lange droge periodes, met grote risico's voor de oogsten.

Het Vastenactie campagneproject van 2024 richt zich op vrouwen, jongeren en mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita, de districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen geen controle hebben over gebruik van het land en de oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid.

Waterpunten: Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, gaan we vier waterpunten installeren. Er worden putten geboord, die worden voorzien van een pomp die op zonne-energie werkt en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank van 5000 liter. Ieder waterpunt kan vijf dorpen - met gemiddeld 20 gezinnen van vier personen - van water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer verzekert de gemeenschappen van een goede oogst voor zowel thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid.

Gemeenschappelijke tuinen: Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd van 50 x 50 meter. De lokale bevolking draagt actief bij aan het project door mee te helpen bij de installatie van de

waterpunten en tuinen, door ze te beschermen, bijvoorbeeld tegen wilde dieren, en door lokale kennis, kennis van natuurlijke landbouw en lokale zaden in te brengen voor de moestuinen. De gemeenschappen zullen na de oplevering van de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de beveiliging.

Naaigroepen: Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen. Ze krijgen ook naailessen.

Kosten in het kort

- Landbouw training p.p. € 15
- Naai-opleiding voor twee personen € 35
- Startset om kleding te naaien € 45
- Waterleidingen en kranen € 85

We hopen dat we mogen rekenen op uw steun.

Bij deze Kerkwijzer ontvangt u meer gegevens over het project met bijbehorende vastenzakje.

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan.

Help mee en steun de gezinnen in Zimbabwe.

Dank u wel!

Daartoe staat gedurende de Vastenperiode en met Pasen tijdens de vieringen de grote collectebus achter in de kerken voor uw gift.

Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL96 INGB 0003 5968 95
t.n.v. Vastenactie, St. Stephanus Borne

bankrekeningnummer NL79 RABO 0309 4064 20
t.n.v. Vastenactie, H. Stephanus Hertme
o.v.v. collecte Zimbabwe.

**Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning.
Een tijd om het wat minder te doen.**

Liturgische vieringen

Dag	Datum	Tijd	Geloofsgemeenschap	Viering	Voorganger	
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Evangelie: Marcus 1,12-15						
zaterdag	17-feb	10.30	Dijkhuiskapel	Eucharistieviering	Pater Tjalling van Balen	
zondag	18-feb	09.30	H. Stephanus Hertme	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	m.m.v. het herenkoor
		09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastor Casper Pikkemaat	m.m.v. het dameskoor
		13.00	St. Stephanus Borne	Doopviering	Pastoor Jurgen Jansen	
		14.00				
vrijdag	23-feb	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Evangelie: Marcus 9,2-10						
zaterdag	24-feb	10.30	Dijkhuiskapel	Woord- en Communieviering	Laurens van Urk	
		19.00	H. Stephanus Hertme	Woord- en Communieviering	James Keuben	m.m.v. het herenkoor
zondag	25-feb	09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	m.m.v. het herenkoor
vrijdag	1-mrt	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	
DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Evangelie: Johannes 2,13-25						
zaterdag	2-mrt	10.30	Dijkhuiskapel	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	
zondag	3-mrt	09.30	H. Stephanus Hertme	Eucharistieviering	Pastor Casper Pikkemaat	m.m.v. het dameskoor
		09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen James Keuben	m.m.v. het dames- en herenkoor
vrijdag	8-mrt	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	
VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Evangelie: Johannes 3,14-21						
zaterdag	9-mrt	10.30	Dijkhuiskapel	Woord- en Communieviering	Serge Bourgonje	

zaterdag	9-mrt	19.00	H. Stephanus Hertme	Woord- en Communieviering	Serge Bourgonje	m.m.v. het herenkoor
zondag	10-mrt	09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen Mw. Annet Zoet pastoraal werker	m.m.v. het koor "Con Brio"
dinsdag	12-mrt	09.30	H. Stephanus Hertme	Ouderenviering ter voorbereiding op Pasen	Mw. Annet Zoet pastoraalwerker	m.m.v. het dameskoor
vrijdag	15-mrt	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	

VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Evangelie: Johannes 12,20-33

zaterdag	16-mrt	10.30	Dijkhuiskapel	Eucharistieviering	Pater Tjalling van Balen	
zondag	17-mrt	09.30	H. Stephanus Hertme	Woord- en Communieviering	James Keuben	m.m.v. het koor "Aqua Vitae"
		09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	m.m.v. het dameskoor
dinsdag	19-mrt	14.00	St. Stephanus Borne	Ouderenviering ter voorbereiding op Pasen	Pater Tjaling van Balen	m.m.v. dames- en herenkoor
vrijdag	22-mrt	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	

Samen vieren via kerkdienstgemist of YouTube

Er is iedere zondag om 9.30 uur een Eucharistieviering vanuit de St. Stephanuskerk in Borne. U kunt alle vieringen (ook uitvaartvieringen) volgen via www.kerkdienstgemist.nl of via YouTube.

Tik in de zoekbalk op YouTube: RK Twente Zuid.

De viering in de Lambertusbasiliek in Hengelo op zondagmorgen om 11.00 uur is eveneens te volgen via YouTube.

Tik hiervoor in de zoekbalk van YouTube: St. Lambertusbasiliek. Wij stellen het zeer op prijs dat u ook mee gaat doen met de offertegave tijdens de Eucharistieviering. Uw gaven, de collecte, kunt u overmaken naar:

NL52 RABO 0309 4086 52 t.n.v. St. Stephanus Borne.

De Kerkwijzer is ook digitaal verkrijgbaar via www.hhjj.nl en www.borneboeit.nl/kerkensamenleving.

kro Nederland kerkt in. . . .



De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende Eucharistieviering om 10.00 uur op NPO2.

Zondag 18 februari 2024 10.00 - 11.00 uur

1e Zondag Veertigdagentijd

St. Joriskerk te Eindhoven

Celebrant: pastoor René Wilmink

Zondag 25 februari 2024 10.00 - 11.00 uur

2e Zondag Veertigdagentijd

Heilig Hart van Jezuskerk te Roermond

Celebrant: pastoor Carlos Martinez

Zondag 3 maart 2024 10.00 - 11.00 uur

3e Zondag Veertigdagentijd

St. Martinuskerk te Sneek

Celebrant: pastoor Peter van der Weide

Zondag 10 maart 2024 10.00 - 11.00 uur

4e Zondag Veertigdagentijd

Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam

Celebrant: pastoor Eric Fennis

Zondag 17 maart 2024 10.00 - 11.00 uur

5e Zondag Veertigdagentijd

H. Petruskerk te Roelofarendsveen

Celebrant: pastoor Jack Glas

Interview met James Keuben

'DE LEER IS EEN STAF OM MEE TE GAAN, GEEN STOK OM MEE TE SLAAN'



James, wat voor priester wil je zijn?

'Een dienstbare. Ik wil er een zijn die zich ten dienste stelt van de gemeenschap en de gemeenschap ondersteunt bij haar gezamenlijke roeping. Ook wil ik er zijn voor de mensen die kampen met problemen en het moeilijk hebben. Het is mooi als je een lichtje in de duisternis kunt zijn en in de voetsporen van Jezus kunt lopen. Het is een voorrecht dat je daar een groot deel van je tijd aan mag besteden.'

Hoe kwam je tot het besef dat je priester wilde worden?

'Het verlangen kwam geleidelijk in me op. Geloven was thuis iets heel gewoons, mede doordat mijn moeder uit Ghana komt en geloof daar sterk betrokken is bij het leven van alle dag. Ik was gefascineerd door de Bijbelverhalen die ik hoorde. Pas op mijn achtste ben ik gedoopt opdat het meer een eigen keuze was. Daarna werd ik misdienaar en dat ervoer ik als waardevol en leuk, en ik kreeg een mooi beeld van wat er liturgisch allemaal gebeurde. Omdat mijn basisschool een sterke band met de kerk had, kreeg ik vrij om te dienen bij uitvaarten. Die vond ik indrukwekkend en leerden me hoe hartverwarmend kerk en geloof op zulke momenten voor mensen kunnen zijn:



de gedachte van eeuwig leven en verrijzenis. Met de tijd kwam de vraag in me op wat Gods plannen met mij eigenlijk waren. Ik heb een paar maal met de toenmalige pastor gepraat en al op de basisschool dacht ik na over theologie en priesterschap. Ik koos om die reden voor het gymnasium. Vervolgens ging ik theologie studeren, en leven in het Ariënsinstituut dat je praktisch op het priesterschap voorbereidt. Patrick Kuipers is er rector.'

Wat betekent het voor jou dat een huwelijk en kinderen uitgesloten zijn?

'Elke keuze vóór iets betekent dat je deuren naar andere zaken sluit. Natuurlijk heb je als mens emoties die op en neer kunnen gaan. Op je negatiefste moment twijfel je wat meer. Wanneer het wat makkelijker gaat en je je heel sterk met God verbonden voelt, dan twijfel je niet. Maar dat heb je bij alle keuzes. Het is onderdeel van het menszijn dat je soms vragen hebt. Al ben je al vele jaren priester, dat betekent niet dat je de emoties op slot hebt gezet en nooit gevoelens kunt krijgen die misschien vragen bij je oproepen. Dat kun je dan weer in gebed brengen bij God en bespreken met mensen die je begeleiden. De keus om te trouwen is ook geen eenvoudige, want je bent dan afhankelijk van een ander. Ik kan met mezelf in de knoop zitten, maar God is stabiel.'

Hoe sta je tegenover het feit dat het kerkbezoek terugloopt?

'Allereerst wil ik graag zorg hebben voor wie wel kerkt en, daarbij, ik wil het glas als halfvol en niet halfleeg zien. Maar ik zou ook willen kijken naar manieren om in contact te komen met de mensen die op dit moment niet meer of nog niet komen. De kerk is er immers voor iedereen. Dat is wat de paus onlangs bij de Wereldjongerendagen benadrukte: "Todos, todos, todos!" De kerk staat ten dienste van heel de wereld en kan voor heel de wereld een teken zijn van Gods liefde. We moeten ons realiseren dat we iets moois te bieden hebben aan alle mensen, ook niet-religieuze. Misschien moeten we in de

kerk vaker dingen organiseren die een breed publiek aanspreken en daarbij de boodschap op een behapbare manier naar buiten brengen. Je kunt bijvoorbeeld de kerk openstellen, daar aanwezig zijn en het gesprek aanbieden. Je kunt de kerk ook openstellen met muziek of kunst. In dit verband is Candle Night beslist heel mooi. Ook via diaconie kan de kerk betekenisvol zijn. Mijn taak daarin is onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.'

De paus heeft de synodale consultatie geïnitieerd, het zegenen van homostellen mogelijk gemaakt en de rol van de vrouw benadrukt. Hoe verhoud jij je tot conservatieve tak in kerk?

'Allereerst is het belangrijk om overal goedwillend naar te kijken. Meestal komt conservatisme voort uit een zorg en een liefde om te behouden wat wordt gewaardeerd. Daarom: 'Onderzoek alles en behoud het goede' (1 Tess. 5, 21). Je moet wel kritisch durven blijven kijken, en je altijd afvragen of iets wat we willen behouden werkelijk de essentie is of een randgeval dat we tot afgod hebben gemaakt. De regels en leer zijn uiteindelijk wegwijzers met als doel om God te vinden, bij Hem te zijn en Zijn liefde te ervaren, en om in harmonie met elkaar en jezelf te leven. Je moet oppassen dat regels geen eigen leven gaan leiden. Jezus zegt dat de Sabbat er voor de mens is en niet de mens voor de Sabbat (Mc. 2, 27). De regels en leer zijn er om mensen tot bloei te brengen en verder te helpen. Bisschop De Korte zegt altijd: "De leer is een staf om mee te gaan en geen stok om mee te slaan." Als je het zo ziet, kun je nadenken over de vraag waarom we dingen op deze manier doen en of we hiermee bereiken wat we beogen, en tegelijkertijd het goede behouden. Bij alles, je moet wel oppassen dat je als kerk niet aan de kant komt te staan en jezelf buiten spel zet. Je bent relevanter wanneer je in gesprek bent. Uiteindelijk ging Jezus ook om met allerlei mensen, ook degenen waarvan anderen schande spraken.

↪

Dat betekent niet dat Hij alles goedkeurde, maar wel dat Hij bij hen wilde zijn en hen met Gods liefde wilde omringen.'

Hoe ziet de toekomst van de kerk in Nederland er wat jou betreft uit?

Het is belangrijk om te blijven doen wat belangrijk is: samenkomen, bidden, vieren en ons inzetten in de samenleving en zorg hebben voor mensen. Hopelijk hebben we daar in de toekomst voldoende vrijwilligers voor. Ook moeten we manieren vinden om in gesprek te zijn met de samenleving en ten dienste te staan ook van mensen die niet per se tot onze standaard achterban horen.

Als de kerk in de media komt, is het nu meestal negatief. Als je via de media iets van het mooie van het geloof zou kunnen delen, zou dat van meerwaarde zijn. Je ziet wel dat andere kerken reclame maken. PKN, bijvoorbeeld, heeft rond de kerst wel eens reclames met de boodschap 'Kom naar de kerk'. Wij lijken er te verlegen voor. Maar we zouden er over moeten nadenken. Veel mensen komen alleen via internet (Facebook, Instagram, Tiktok etc.) op de hoogte van wat er gaande is en van evenementen. Via die kanalen kun je ook het een en ander doen. Je moet hopen op vrijwilligers die daar handig mee zijn.'

Hoe kun je geloven in een tijd waarin er zoveel onvrede bestaat en conflicten zijn?

'In die ellende, onzekerheid en dingen waar je wanhopig van wordt, geeft geloof juist een beetje hoop. De geschiedenis van het Bijbelse Israël kent ook veel ellende, ballingschap, oorlog en onderdrukking, en dan toch is er steeds weer, ondanks alles, hoop: een profeet die droomt van licht dat in de duisternis gaat schijnen, van de steppe die gaat bloeien, van het leven voorbij de dood. Geloof kan je juist in deze tijden steun bieden.

Bovendien, je kunt ook twijfelend bidden. Je kunt bidden: "God, ik weet niet helemaal hoe ik dit moet zien, maar ik leg



het in uw handen." En "Heer, ik probeer te geloven, maar kom mij in mijn ongelof te hulp." Want we dragen natuurlijk ook altijd iets van ongelof in ons. En, nog sterker, je kunt je ook tot God richten in termen van: "God kunt u dit stoppen. Kunt u de mensen inspireren om tot verzoening te komen?" Want ook in de psalmen zie je dat God soms aangeklaagd wordt. Dat men vraagt "Waarom?" en "Bent u er nog wel?" Dat mag; dat is ook gebed. Zelfs Jezus waarvan we geloven dat hij de Zoon van God is, en God zelf

is, zelfs hij roept aan het kruis: "Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?" Maar als je verder kijkt, kijkt voorbij de wanhoop, dan vertrouw ik mij toe aan God en vertrouw ik erop dat er uitkomst komt.'

Lory Wagenaar-Feringa

Steun uw Kerk

Het pastoraal team en het parochiebestuur, zouden het zeer op prijs stellen als u, uw en onze parochie, wilt steunen. U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken op:



St. Stephanus Borne

St. Stephanus Borne
NL52 RABO 0309 4086 52

H. Stephanus Hertme
NL79 RABO 0309 4064 20



H. Stephanus Hertme

Reis naar Gambia 2024

Van 4 t/m 12 januari ben ik samen met pater Rinus van der Vegt afgereisd naar Gambia, een land aan de Afrikaanse westkust. In december heeft u hier ook al over kunnen lezen in de Kerkwijzer en is er toen ook een collecte voor dit project geweest in onze parochiekerken van Borne en Hertme. We verbleven daar om een aantal hele arme families te bezoeken die vanuit het project van pater Van der Vegt financieel en materieel ondersteund worden.



Het is echt onvoorstelbaar om te zien in wat voor erbarmelijke omstandigheden vele mensen daar moeten leven. De meeste families daar leven in de krottenwijken in zogenaamde compounds, een soort woonerf waar men met de hele familie leeft. Men leeft daar in zeer primitieve huisjes van wat stenen en een dak van golfplaten dat met wat stenen op z'n plek gehouden wordt. Ze leven daar in kleine, onhygiënische ruimtes waar ze slechts een matras op de grond hebben om op te slapen. Een stal of kippenhok in Nederland ziet er beter uit.

De meeste mensen in Gambia leven onder de armoedegrens en voor velen van hen is het elke dag weer een enorme uitdaging om rond te komen. Zo verdienen bijvoorbeeld horecamedewerkers of politieagenten omgerekend slechts €60,- per maand. Ook zijn er velen die geen werk kunnen vinden of die arbeidsongeschikt zijn. Zij worden compleet aan hun lot overgelaten.

Ook de medische zorg daar is erg slecht. Mensen moeten al veel geld betalen om überhaupt een arts te zien en vaak krijgen ze dan ook nog slechte of verkeerde behandeling en medicatie.

Ondanks alle armoede en ellende daar zijn de mensen ontzettend aardig en blijmoedig. Gambia wordt niet voor niets The smiling coast of Africa genoemd. Je kan de mensen daar ook blij maken met alles dat je maar kunt bedenken. Van oude kleding, die wij niet meer dragen, maar eigenlijk nog prima in staat is, tot eenvoudige medicijnen als paracetamol. Deze grote dankbaarheid werd ook nog eens duidelijk toen we een grote groep kinderen tegenkwamen die graag wilde voetballen, maar geen voetbal hadden. Toen wij ze dus een voetbal gaven waren ze door het dolle heen.



Als je dat dan spiegelt aan onze Nederlandse cultuur en levensstijl, waar alles zo goed geregeld is en waar we alles hebben wat we maar kunnen wensen, terwijl we nog steeds niet tevreden zijn en klagen over van alles en nog wat, zet dat je wel even aan het denken. Wat dat betreft kunnen we soms nog veel leren van de cultuur en mentaliteit daar.

Heel veel dank voor uw interesse in onze reis en vooral ook namens de families in Gambia heel veel dank voor uw gift!

Hartelijke groeten,
mede namens pater Rinus van der Vegt,

Serge Bourgonje

Reliek Heilige Bernadette komt naar Nederland

IN APRIL RONDGANG DOOR ALLE BISDOMMEN



De Heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar relik (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de relik in alle zeven

Nederlandse bisdommen ontvangen.

De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. In de weken daartussen wordt de relik in tal van kerken verspreid door het land ontvangen. Op al die plekken worden vieringen, processies en activiteiten rond de relik georganiseerd.

Bernadette Soubirous

De Heilige Bernadette Soubirous (1844 – 1879) was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabedevoortuorden ter wereld, die elk jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel.



In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een

aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere reliekhouders in processies megedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De reliek is de afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen.

Reliekenverering



Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de reliek van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

Rondgang

In Nederland bezoekt de reliekschrijn alle zeven bisdommen. Elk bisdom heeft een of meer kerken aangewezen waar deze wordt ontvangen. Daar wordt een programma georganiseerd en is het voor belangstellenden mogelijk om de reliek te vereren. Het programma van de rondgang ziet er voornamelijk als volgt uit:

- Bisdom Roermond: 01 t/m 04 april
- Bisdom Haarlem-Amsterdam: 05 t/m 08 april
- Bisdom Rotterdam: 09 t/m 12 april
- Bisdom Groningen-Leeuwarden: 13 t/m 16 april
- Aartsbisdom Utrecht: 17 t/m 20 april
- Bisdom Breda: 21 t/m 24 april
- Bisdom Den Bosch: 25 t/m 29 april

Een nadere invulling van het programma per bisdom volgt.

Aankondiging tentoonstelling

Lijkwade van Turijn



Op zaterdag 20 en zondag 21 april zal in de Stefans-Hof een tentoonstelling te zien zijn van een replica van de lijkwade van Turijn.

De originele Lijkwade is een linnen kleed met een vage afbeelding van een man, geweven in visgraatmotief met een lengte van 440 cm. en een breedte van 113 cm. Geen andere vereerde relikwie werd zo intens onderworpen aan uitgebreid, multidisciplinair onderzoek als de Lijkwade van Turijn.

Hoe interessant de vraag ook is naar de oorsprong van dit doek en of de originele doek ook echt de Lijkwade van Jezus is, de expositie gaat niet zozeer over deze discussie maar het is vooral de bedoeling mensen aan het denken te zetten over het lijden en de persoon van Jezus. Het doek heeft het geloof van miljoenen christenen gesterkt, hun besef voor het lijden van Christus doen toenemen en geïnspireerd tot een antwoord van de diepere waarde van de liefde die ons verlost.

De tentoonstelling bevat:

- een levensgrote replica van de Lijkwade van Turijn
- twee driedimensionale foto's van voor en achterzijde van het doek
- een 3d reconstructie van het beeld op de Lijkwade
- zeventien banners met informatie over het lijdensverhaal
- in een vitrine zijn een doornenkroon, geselwapens, kruisnagels en oogmuntjes te zien

De tentoonstelling is samengesteld door een team van gerenommeerde wetenschappers.

De stichting Othonia, die de belangstelling voor en het wetenschappelijk onderzoek naar de lijkwade promoot, zorgde voor de vervaardiging van de exacte replica's.

De expositie geniet internationale bekendheid.

Informatie over de openingstijden van de tentoonstelling en een lezing volgt.

“Wie is de man van de Lijkwade”



Meer informatie: www.lijkwade.org
Werkgroep Vitale Parochie

Jesus Christ Superstar in Borne



Traditiegetrouw brengt 'Studio65 Vocaal Theater' uit Enschede in de weken voor Pasen in verschillende kerken in de regio Twente een aantal kenmerkende liederen uit de rockmusical Jesus Christ Superstar ten gehore waarin het lijden en sterven van Christus imponerend wordt bezongen. Dit jaar ook in de St. Stephanuskerk in Borne.

Al vele jaren brengt dit amateur theater- en zanggezelschap fragmenten uit de legendarische rockopera van Andrew Lloyd Webber voor het voetlicht. Maria Magdalena weet op meeslepende wijze haar medespelers en de mensen in de kerk in haar zang te betrekken. Indringend is haar geluid tijdens het 'Could we start again please?'. Tussen de bekende nummers door is er ruimte voor korte overwegingen. De muisstille bezoekers horen het ademloos aan.

Herodus, de pianiste, de fluitiste, Jezus Christus én de engelen met hun snerpande Pie Jesu.... de tijd lijkt een uurtje stil te staan tijdens deze bijzondere uitvoering...

Het concert van verschillende liederen uit de rockopera Jesus Christ Superstar duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis. Na het concert staan vrijwilligers bij de uitgang van de kerk om een vrije gift in ontvangst te nemen waarmee de kosten voor het concert gedragen kunnen worden. Dit is ook mogelijk door middel van een QR code.

Jesus Christ Super Star

Datum: Vrijdag 22 maart

Aanvang: 20.00 uur (kerk open vanaf 19.30 uur)

Plaats: St. Stephanuskerk Borne

Werkgroep Vitale Parochie

Voor Oekraïne en de wereld

BIJEENKOMST OP 25 FEBRUARI IN OUDE KERK

Op 24 februari a.s. is het twee jaar geleden dat Rusland het buurland Oekraïne binnenviel.

Dachten we toen nog dat de oorlog slechts kort en hevig zou zijn, nu weten we dat het nog een hele tijd zal duren en dat herstel jaren gaat kosten.

Niet alleen in Oekraïne is de ellende niet te overzien maar ook in andere delen van de wereld hebben we te maken met geweld en rampen. Zoals recent de grote natuurbranden in Chili die grote wijken in de as hebben gelegd met honderden doden en vermisten Maar ook de bijna vergeten oorlog in Soedan en het geweld, droogte en honger in Somalië met miljoenen vluchtelingen tot gevolg.

De Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen wil hier aandacht aan besteden tijdens een bijeenkomst op zondag 25 februari om 19.00 uur in de Oude Kerk in Borne, samen met de Oekraïense Maria en Nataliia Bolduieva die het samenzijn muzikaal zullen begeleiden.

Iedereen die even stil wil staan bij de oorlog in Oekraïne en de ellende in andere delen van de wereld is welkom om samen met leden van de Raad van Kerken en de aanwezige pastores van de diverse kerken te bidden en een lichtje aan te steken voor de mensen daar die de gevolgen van het geweld aan den lijve ondervinden.



Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

Info-avond bedevaart Lourdes

Nieuws over de Lourdesbedevaart met de TGV



Er wordt een info-avond georganiseerd op 5 maart in het parochiehuus van de Lambertus

Dinsdag : 5 maart

Tijdstip : 20.00 uur

Adres : Wemenstraat 2, Hengelo

Pastoor Jurgen Jansen zal u nog meer over Lourdes vertellen.

Op deze avond kunt u zich ook inschrijven.
Inschrijfformulieren zijn aanwezig!

Er wordt centraal ingeschreven, dus de formulieren gaan naar Anne ten Heggeler of Henriëtte Pisano.

Achterin de kerken liggen inmiddels flyers waarop belangrijke info staat over onze reis v.w.b. prijzen, soort hotel , inschrijving.

Voor de duidelijkheid, de groepsreis is inclusief annuleringsverzekering.

Wij hopen u deze avond te mogen begroeten.

Werkgroep Lourdes
Borne-Delden-Hengelo

Met wie voel jij je solidair?



Het is voor de Raad van Kerken inmiddels een goede traditie om in de 40-dagen tijd een solidariteitsmaaltijd te organiseren. De 40-dagen tijd kan een tijd zijn waarin je stil staat bij het lijden in de wereld. Lijden ver weg, veroorzaakt door oorlog en geweld. Lijden dichtbij, door verlies van mensen en van zekerheden. Maar de lijdentijd kan daarentegen ook een tijd zijn van hoop, vertrouwen en bezinning.

Dit jaar willen we stilstaan bij de vraag "Met wie voel jij je solidair?" Daarover willen we tijdens de eenvoudige maaltijd, van soep en brood, met elkaar in gesprek gaan.

De maaltijd vindt plaats op vrijdag 15 maart van 18.00 tot uiterlijk 19.30 uur in 'n Potkaamp', Potkampstraat 11 te Borne, naast de Oude Kerk.

Er is ook een collecte, die is dit jaar bestemd voor de stichting "Aandacht voor elkaar" te Borne.

Wij zouden het bijzonder fijn vinden om ook u te ontmoeten.

U bent van harte welkom!!

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

Vorbereiding op Pasen voor ouderen

VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP ST. STEPHANUS BORNE

Op dinsdag 19 maart wordt er om 14.00 uur in de St. Stephanuskerk een Eucharistieviering gehouden als voorbereiding op Pasen.

Voorganger in deze viering is pater Tjalling van Balen.

Na de viering is er in de Stefans-Hof een gezellig samenzijn met koffie/thee, een hapje en een drankje. De middag duurt tot ongeveer 17.00 uur. De werkgroep heet u van harte welkom op deze middag. We hopen dat u met velen aanwezig zult zijn. Mocht u willen deelnemen dan is het van belang dat u zich voor 17 maart aanmeldt via onderstaand strookje of telefonisch

Secretariaat St. Stephanus, Stationsstraat 1A,
tel. 074-2661310

Marian van Loenen, Meijlingsgaarde 7, tel. 074-2662487

Riet Mulder, Gentiaan 23, tel. 074-2662161

N.B. uw partner is altijd mee uitgenodigd.



Aanmeldingsformulier

Voor de viering van 19 maart a.s. in de St. Stephanuskerk/Stefans-Hof

Naam:

Adres:

Tel. Nr.: Aantal personen.....

Viering voor ouderen Hertme

STEPHANUSGEOLOFSGEMEENSCHAP HERTME

Op dinsdag 12 maart wordt er in de geloofsgemeenschap H. Stephanus Hertme om 9.30 uur een ochtend voor ouderen gehouden ter voorbereiding op Pasen.

Pastoraal werker Annet Zoet zal voorgaan in de woord- en communieviering. Het dameskoor verleent medewerking.

Na afloop is er koffie en thee, een hapje en een drankje om elkaar te ontmoeten

Werkgroep zieken en ouderen.

Mededelingen

DINSDAG 20 FEBRUARI

KBO-themamiddag om 14.30 uur in de Stefans-Hof met het Duo Hans en Hermien Kuenen.

Een gezellige middag met liedjes en sketches, waarbij meezingen niet verboden is.

DINSDAG 5 MAART

KBO-soos om 14.00 uur in de hal van de Stefans-Hof.

MAANDAG 11 MAART

Bijeenkomst bezoekgroep 85+
in de Stefans-Hof om 14.00 uur.

Contactinformatie

GELOOFSGEMEENSCHAP ST. STEPHANUS BORNE

Secretariaat: Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne
Telefoon: 074 -266 13 10
Openingstijden: ma/vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur
E-mail: st.stephanusborne@hetnet.nl
Koster/Stefans-Hof Dhr. L. van Urk 06-39 60 35 80
Bankrelaties: Rabo: NL27 RABO 0309 4025 06
(St. Stephanus) ING: NL12 INGB 0000 8299 30
Bankrelatie: ING: NL38 INGB 0002 4659 49
(Theresia)

GELOOFSGEMEENSCHAP H. STEPHANUS HERTME

Secretariaat: Hertmerweg 27, 7626 LV Hertme
Telefoon: 074-266 13 95
Mobiel: 06-22 20 05 28
Openingstijden: dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur
E-mail: stephanush@hetnet.nl
Kosters: Mevr. R. Rijgwaart 074-266 62 27
Mevr. A Tönis 074-266 74 63
Bankrelatie: Rabo: NL79 RABO 0309 4064 20

CENTRAAL SECRETARIAAT PASTORAAL TEAM

Secretariaat: Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo
T.a.v. Mevr. B. Morskieft 074-349 22 12
Openingstijden: Dinsdag- en donderdag van
14:00 t/m 16:00 uur
Maandag t/m vrijdag van
09.30 t/m 11.30 uur
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Mocht u buiten kantooruren dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u contact opnemen via de mobiele nummers van het pastorale team. Zie hiervoor de colofon op blz.2.

website hhj



H.H. Jacobus en Johannesparochie

