

Kerkwijzer

INFORMATIEBLAD VAN DE HH. JACOBUS EN JOHANNESPAROCHIE
BORNE EN HERTME



vier
Pasen!

Palmpasen

Goede Week

Hoogfeest van Pasen

JAARGANG 12

UITGAVE : 03

ZATERDAG 23 MAART T/M VRIJDAG 03 MEI 2024

COLOFON

PAROCHIE HH. JACOBUS EN JOHANNES

Pastoraal team:

Pastoor J.A.C. Jansen

Tel: 06-46 90 72 33

Wekelijkse vrije dag

Drs. mw. A. Zoet

Tel: 06-27 12 46 95

Wekelijkse vrije dag

priester

j.jansen@rktwentezuid.nl

maandag

pastoraalwerker

annettezoet@gmail.com

vrijdag

James Keuben

kandidaat priester

j.keuben@rktwentezuid.nl

Pastor C. Pikkemaat

parochievicaris

c.pikkemaat@rktwentezuid.nl

Vertrouwenspersoon

Mw. Margret de Graaf

vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl

Parochiebestuur

Pastoor Jurgen Jansen

j.jansen@hhjj.nl

Hans Leushuis

vicevoorzitter@hhjj.nl

Huub Verdonschot

secretaris@hhjj.nl

Fons Simons

penningmeester@hhjj.nl

Johan Kleissen

johan.kleissen@hhjj.nl

Frank Mars

vastgoed@hhjj.nl

Redactieteam Kerkwijzer

Pastoraalteam HHJJ parochie, Stephanie Jansen-Kosterink,
Hanneke Verdonschot, Charles Liedenbaum, Laurens van Urk,
Jos Verheul en Timo Vlaskamp.

Redactieadres

Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne

E-mail:

kerkwijzer@hhjj.nl

Verschijningsdatum:

Volgende Kerkwijzer:

zaterdag 04 mei t/m vrijdag 14 juni

Sluitingsdatum kopij:

dinsdag 23 april vóór 12 uur

Op weg naar Pasen



We zeggen wel eens 'alles op z'n tijd en plaats.' Zo gaat dat sinds mensenheugenis met het ritme van de seizoenen, de natuur en met de volgorde van feestdagen. Ook onze christelijke feestdagen gaan met de bijbehorende symbolen en tradities in die jaarlijkse volgorde mee.

Na het vieren van gezellige carnavalsdagen is het op Aswoensdag tijd voor het halen van een askruisje. Dat is het begin van de vastentijd.

Palmzondag

Op Palmzondag, dit jaar op zondag 24 maart, herdenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem. De Bijbel vertelt ons hierover dat de inwoners zwaaiden met palmtakken en hun mantels op de grond legden uit respect voor Jezus.

Witte Donderdag

Hierna volgen gebeurtenissen elkaar in snel tempo op. Jezus zit op Witte Donderdag (28 maart) met zijn leerlingen aan het laatste avondmaal. Tijdens de maaltijd spreekt Hij de woorden: 'Dit is mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt.' Het is de avond voordat Hij wordt gearresteerd.

Anno nu wordt de muzikale bijbelvertelling 'The Passion' op witte donderdag 28 maart dit jaar uitgezonden vanuit Zeist. Dit toch wel trieste verhaal van Jezus wordt op respectvolle wijze bij ons in de huiskamer gebracht. Voor dit jaar heeft de organisatie het thema 'Ik geloof in jou.' De boodschap van Jezus aan ieder van ons geeft tegenwicht aan het wantrouwen, de verdeeldheid en de polarisatie van onze dagen.



Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag herdenken we de kruisiging en de dood van Jezus. Een dag van rouw en bezinning. In veel kerkdiensten wordt er herdacht en gebeden voor mensen die lijden.

We zien dagelijks op tv hoeveel mensen er wereldwijd zijn die lijden en die in onze gebeden aandacht verdienen. Wanneer zal er voor hen een nieuw begin zijn?

Stille zaterdag

Tijdens stille zaterdag, een dag van zelfreflectie en stilte. Overdag wordt nergens de eucharistie gevierd en alle klokken zwijgen. Jezus is gestorven, hier past enkel ingetogenheid. Maar in de loop van de dag slaat de stemming om. We zijn klaar met alle voorbereidingen en wachten op Pasen.

Een nieuw begin

Voor ons christenen is Pasen de belangrijkste dag van het kerkelijk jaar. Op de derde dag na zijn kruisiging staat Jezus op uit de dood, dit is een nieuw begin.

Pasen is in meerdere opzichten een nieuw begin. We wachten op de lente, op het nieuwe groen aan de bomen, de bloeiende bloemen en de eerste lammetjes in de wei.

We trekken onze paasbeste kleren aan, genieten van een heerlijk paasontbijt en eten wat extra paaseieren. De eieren staan niet alleen symbool voor vruchtbaarheid en nieuw leven maar ook voor de herrijzenis van Jezus op Paaszondag. Met alles op zijn tijd en plaats wens ik u goede Paasdagen toe.

Marianne Koebrugge

Pasen



De vreugde van Pasen raakt mensen. Zeker als ze in hun leven menige beproeving hebben doorstaan, en toch proberen te geloven dat God hen niet in de steek laat.

Jezus nodigt ons uit om ruimte te geven aan onze hoop, om na tegenslag of problemen de 'nieuwe' dag weer een kans te geven, 'licht' na een donkere periode. Zoals in de natuur ook alles naar het licht groeit, kunnen wij als mensen daarop niet achterblijven. Na elke Goede Vrijdag komt er ook een Pasen. Je mag weer mens zijn in het eerste licht, en wandelen met God in de tuin die onze aarde is. Dat ik bij welke duisternis dan ook, die mijn leven kan overschaduw, niet gelijk bij de pakken ga neerzitten, maar zoals Maria Magdalena weer kan openstaan voor het Licht. Want Pasen zegt ons: Het leven overwint - altijd!

Buiten het Bijbelse Pasen kan het ook menige keer Pasen worden in je eigen leven. Als je weer eens 'opstaat' uit een dal of put van tegenslag, ziekte of verlies, kunnen we weer 'opstaan' en zal het 'Pasen' worden. We vieren Pasen als een feest van nieuw leven.

Wij kunnen anderen proberen te helpen op te staan uit hun 'doodse' levenssituatie, van hun onmacht en verdriet zodat het leven weer zinvol wordt, en ze met dat 'opstaan' weer tot leven komen. God neemt 'n kruis dat we in ons leven te dragen krijgen niet zomaar van ons weg, hoezeer je dat ook vraagt en verlangt, maar... Hij laat je daarbij niet alléén, en steunt en helpt je daarbij, want Hij leeft in je mee! Daarom past deze regel uit een bekend en mooi lied van Simon en Garfunkel hier goed bij: 'Jesus Loves you more than you will know', vertaald: "Jezus houdt meer van je dan je zult weten". Pasen is ook een lentefeest: de natuur komt weer tot leven, en zoals in de natuur rondom ons het nieuwe leven weer zichtbaar wordt in het frisse groen, opspringende knoppen en ontluikende bloemen die overal verschijnen, zo wordt het ook pas écht Pasen als die levende Jezus ook zichtbaar wordt in onze manier van leven.

Vanuit het pastoraalteam

Inmiddels is het al heel vertrouwd om op dinsdagmorgen met z'n drieën samen te komen om de doorgaans volle agenda te bespreken.



Het is nu bekend, wanneer pastor James Keuben gewijd wordt: op zaterdag 1 juni wordt hij door Kardinaal Eijk tot diaken gewijd in de St. Catharinakathedraal in Utrecht.

Op zondag 9 juni zal hij in een feestelijke Eucharistieviering in de St. Lambertusbasiliek voor het eerst assisteren als diaken.

Op zaterdag 9 november zal Kardinaal Eijk James tot priester wijden in de St. Catharinakathedraal in Utrecht.

Op zondag 17 november gaat James als priester voor in een feestelijke Eucharistieviering in de H. Blasiuskerk in Delden.

Het zijn data om alvast in uw agenda te noteren!

De afgelopen weken heeft het pastoraal team met de locatieraden en pastoraatsgroepen gesproken over het pastorale beleid voor de komende jaren onder leiding van diaken Cor Peters. Het waren goede avonden, waarin open van gedachten gewisseld werd, waar kritische vragen werden gesteld en waardevolle voorstellen en opmerkingen werden gemaakt. We gaan ermee aan de slag en werken het uit in werkplannen.

Ongeveer twintig mensen hebben zich aangemeld om samen het boek "Als God renoveert" van James Mallon te gaan lezen. We hopen op goede gesprekken en inspirerende avonden.

Het proces "Voor een Synodale Kerk" krijgt een vervolg: opnieuw vragen Paus Franciscus en de bisschoppen ons om op korte termijn met elkaar over enkele thema's te spreken en ons verslag van de gesprekken voor 15 april op te sturen. Elders in het parochieblad leest u er meer over. We wensen u een goede tijd toe op weg naar het feest van Pasen.

Pastoor Jurgen Jansen
Kandidaat-priester James Keuben
Pastor Casper Pikkemaat
Pastoraal werker Annet Zoet.

Wat vraagt God van jou?

ROEPINGENZONDAG 2024

Op 21 april is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roeping tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roeping is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Het landelijk samenwerkingsorgaan van bisdommen en religieuzen heeft opnieuw materiaal uitgebracht om de aandacht voor, en het gebed om roeping te bevorderen. Thema van dit jaar is: Wat vraagt God van jou? Het is een oproep aan ieder mens om tijd en ruimte te vinden voor stilte en gebed, te luisteren naar de stem van God en op het spoor te komen van wat Hij vraagt. Als gelovigen weten we dat God ons daarbij altijd mensen op onze weg stuurt om ons te helpen onderscheiden.



De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil dit proces van harte ondersteunen met materiaal en initiatieven, maar rekent er ook op dat onze parochies meer en meer uitgroeien tot plaatsen van levend en enthousiast geloof waar het gesprek over roeping wordt gevoerd en waar degenen die zich geroepen weten met gebed en anderszins worden ondersteund.

Gebed

Een bijzondere vorm van ondersteuning is het gebed om roepingen. Daarom nodig ik alle gelovigen uit hieraan mee te doen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring om roepingen. Voor informatie en opgave voor de Gebedskring: www.ariensinstituut.nl/gebedskring of scan de QR-code bij dit artikel.



Daarnaast wil ik u vragen om ons zo mogelijk ook financieel te steunen. Uw bijdrage is meer dan welkom op rekeningnummer NL64 ABNA 0810 4964 88 ten name van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Voor meer informatie over schenken of nalaten, zie: www.ariensinstituut.nl
Hartelijk dank voor uw steun.

drs. Patrick Kuipers

Rector Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad.

Steun uw Kerk

Het pastoraal team en het parochiebestuur, zouden het zeer op prijs stellen als u, uw en onze parochie, wilt steunen. U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken op:



St. Stephanus Borne

St. Stephanus Borne
NL52 RABO 0309 4086 52

H. Stephanus Hertme
NL79 RABO 0309 4064 20



H. Stephanus Hertme

Vanuit het parochiebestuur



Acties

We zijn alweer even onderweg in het nieuwe jaar, hebben de lange en sombere winter weer achter ons gelaten en bereiden ons voor op het feest van Pasen. De actie Kerkbalans, de jaarlijkse bijdrage voor onze eigen parochie, loopt weer volop. Mocht u nog niet hebben bijgedragen dan kan dit natuurlijk nog. Ook wil het bestuur nogmaals onder de aandacht brengen dat de mogelijkheid bestaat om de jaarlijkse bijdrage vast te leggen middels een overeenkomst, waardoor deze gift bij de belastingaangifte volledig aftrekbaar is (info bij onze penningmeester).

De Vastenactie is inmiddels ook weer opgestart. Hiermee willen we deze vastentijd geld inzamelen voor gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe. Het doel is waterputten te realiseren om zo de beschikbaarheid van drinkwater en water voor het telen van gewassen te verzekeren. Bij deze putten zullen ook gemeenschappelijke tuinen aangelegd worden zodat de bevolking in hun eigen bestaan kan voorzien.

Processen

Deze periode zijn er ook twee processen in gang gezet binnen onze samenwerkende parochies.

Er is een groep gestart met het gezamenlijk lezen van het boek 'Als God renoveert' van James Mallon. In een viertal bijeenkomsten willen wij samenkomen om met elkaar erover te spreken en te bekijken wat dit kan betekenen voor de situatie in de eigen parochie. Hoe kunnen we het geloof van mensen vernieuwen en van hieruit gastvrij en aantrekkelijk te zijn naar buitenstaanders.



Op 6 april willen we met zoveel mogelijk mensen uit onze parochies naar de conferentie Missionaire Parochie in Veenendaal toe gaan.

Het andere proces wat loopt en aansluit bij het bovenstaande is het Synodaal proces waartoe Paus Franciscus ons heeft opgeroepen. In onze parochies wordt dit vorm gegeven door in een viertal bijeenkomsten een aantal thema's met elkaar te bespreken. Hiervan wordt verslag gedaan naar de landelijke werkgroep Synodaliteit, die deze verslagen weer meeneemt naar de Synode in Rome welke plaats zal vinden in oktober 2024.

Beide processen zijn al in gang gezet maar er bestaat nog de mogelijkheid om aan te sluiten. Meer informatie over beide onderwerpen kunt u vinden in deze en vorige Kerkwijzers en in de nieuwsbrief.

Vrijwilligers

Een gastvrije en naar buiten gerichte parochie kan dit alleen maar zijn door de inzet van vele vrijwilligers in de verschillende werkgroepen. Veel vrijwilligers zijn al vele jaren met veel energie actief binnen onze parochie. Hiervoor zijn we hen natuurlijk ook zeer dankbaar.

Een aantal van hen heeft aangegeven hun taak vanwege leeftijd of gezondheid te willen stoppen. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers die deze vaak dankbare taken willen overnemen en doorzetten. De inzet is een beperkt gedeelte van uw tijd, maar u krijgt hier veel voor terug. Vele nieuwe contacten en soms verrassende ontmoetingen en een verbreding van uw horizon. Met name mensen die net of binnenkort met pensioen gaan, zouden kunnen overwegen of dit voor een aantal uur een zinvolle invulling van hun tijd zou kunnen zijn.

Concreet zijn we op zoek naar de volgende mensen:

- Leden die zitting willen nemen in het parochiebestuur HHJJ
- Leden die zitting willen nemen in de locatieraad Hertme
- Coördinator en leden voor de bezoekgroep 85 + Borne
- Redactieleden voor de Kerkwijzer
- Leden voor de werkgroep 'onze vitale parochie'
- Koordirigent Contrast Hertme
- Leden voor de klus- en tuinploeg Borne
- Leden voor onderhoud tuin en kerkhof Hertme
- Gastvrouwen voor Stefans-Hof
- Kostenwerkzaamheden bij afwezigheid van Laurens van Urk

Bovenstaande lijst is niet volledig, ook andere werkgroepen kunnen uitbreiding gebruiken. Er is dus voor eenieder, ongeacht welk talent of interesse men heeft, wel iets bij. Heeft u interesse meldt u dan bij het secretariaat of bij iemand van de betreffende werkgroep.

Samenwerking

Zoals bekend werkt onze parochie al op verschillende manieren samen met de Goede Herder parochie (Hengelo) en de Heilige Geest (Delden/Goor en omliggende dorpen). Een kleine werkgroep werkt aan voorstellen en ideeën om deze samenwerking de komende jaren meer vorm te geven. Daarnaast zijn er de afgelopen periode ook gesprekken gevoerd met het parochiebestuur van de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen uit Zenderen over een vergaande samenwerking. Meer informatie hierover vindt u elders in deze Kerkwijzer.

Huib Verdonschot
Secretaris parochiebestuur



Opgenomen in onze geloofsgemeenschap

Opgenomen in de gemeenschap van de Kerk door het heilig
Doopsel op zondag 18 februari in de St. Stephanuskerk:

Marlo Louis en Otis Noah,
kinderen van Huub Leurink en Sina Leurink-Pohlmann,
Oslostraat 4, 7559 JJ Hengelo.

Suus Theresia Willemina,
dochter van Lorin Maatman en Annemiek Maatman-Wenink,
Mekkelhorstweg 7, 7623 AE Borne.



Ons zijn voorgedaan

Donderdag 15 februari overleed op 79-jarige leeftijd,
Hendrik Carel (Dick) Freese, Markt 11 in Lemmer.
De afscheidsviering vond plaats op dinsdagavond 20 februari
in de St. Stephanuskerk waarna de volgende dag de
begrafenisplechtigheid volgde in het Gedenkpark.

Vrijdag 16 februari overleed op 88-jarige leeftijd, Franciscus
Joseph (Frans) Meulenbroek, Morseldijk 29.
De afscheidsviering vond plaats op donderdagavond
22 februari in de St. Stephanuskerk waarna de volgende dag
de crematieplechtigheid volgde in Borne.

Maandag 19 februari overleed op 74-jarige leeftijd,
Franciscus Henricus (Frans) Weghorst,
Aveleijn de Zwaluwborgh, Grotestraat 255.
De afscheidsviering vond plaats op zondagavond 25 februari in
de St. Stephanuskerk waarna de volgende dag de
crematieplechtigheid volgde in Borne.

Woensdag 28 februari overleed op 95-jarige leeftijd, Grada Theresia Christiana (Gerda) Arendsen-Mulder, Europastraat 109. De afscheidsviering vond plaats op dinsdagavond 5 maart in de St. Stephanuskerk waarna de volgende dag de crematieplechtigheid volgde in Borne.

Dinsdag 5 maart overleed in op 84-jarige leeftijd in het Dijkhuis (voorheen Hertmerweg 14 in Hertme) Hendrika Johanna Maria (Rieky) Peper-Roescher. De afscheidsviering vond plaats in de aula van het crematorium in Borne, waarna de crematie volgde.

Donderdag 7 maart overleed op 92-jarige leeftijd in Zorghuis Hengelo aan de Dennenbosweg, Henriëtte Lucretia Maria (Jet) Scholten. Zij woonde voorheen aan de Europastraat. De afscheidsviering vond plaats op donderdag 14 maart in de aula van het crematorium in Borne waarna de crematie volgde.

Misintenties

23 - 30 MAART

H. Stephanus Hertme

Zaterdag 23 maart

Uit grote dankbaarheid bij een 70e verjaardag, Rieky Peper-Roescher, Gerard Blenke, Marjolein Kokkelink-Egberink (namens koor 'Contrast'), Riny Veldhuis (namens koor 'Contrast').

St. Stephanus Borne

Zondag 23/24 maart

Thea Bouhuis-Kemperink, Truus Kuipers, Gerard Welberg, Tineke Ensink-ter Haar, Dini Gervink-Bruggink, Hans Kuijlaars, Theo Koopman, Lide Vlaskamp-Jongman, Jet Scholten, Truus Hofsté-Kokenberg, Dick Freese, Frans Meulenbroek, Frans Weghorst, Johan en Gerda Arendsen-Mulder, Nagekomen: 10 maart: Will Mensink-van den Boogaart,





16 maart: uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 60-jarig huwelijksjubileum, voor een ernstig zieke zoon.

Jaargedachtenis: familie Mensink-Liedenbaum Jan Mulder, Wim Konink, Peter Schutten.

Donderdag 28 maart Witte Donderdag:

pater A. ten Tusscher, pastoor J. Tondeur,
pastoor W.Th.J. Bosch.

MISINTENTIES 30 MAART – 6 APRIL

H. Stephanus Hertme

Zondag 31 maart

Rieky Peper-Roescher, Gerard Blenke (namens de noabers),
Ben Spekschate, ouders Spekschate-Timmerman,
Jozef Lucas, ouders Oude Egberink-Lucas, Bennie Mekenkamp,
Marinus Mekenkamp, Hein en Annie Wolfkamp-Wigger,
ouders Mekenkamp-Vollenbroek,
Gerard en Fien Meulenbroek-Scholtenhave,
ouders Kemna-Gervink, Gerda en Hans Geerts Kemna,
ouders Pots-Boerrigter, Leo Pots, Theo Aalderink,
Gerard Kemna, Marijke van Munster-Kemna,
Herman en Leida Schabbink-Boomkamp,
ouders Rijgwaart-Beld, Bert Monnink, Erna Knoef-Bekhuis,
Truus en Hennie Braakhuis-Schabbink, Bertus Schabbink,
Harrie Dashorst, ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek,
overleden familie Lammertink-Withag,
Hennie en Annie Aalderink-Loohuis,
ouders Diepenmaat-ten Tusscher, Annie en Frans Kolner,
Bernard Olthof, ouders Broekhuis-Klink,
overleden familie Blenke-Aarnink, Jos Bos-Blenke,
overleden familie Zegger-ter Haar, Gerard Zegger,
Marjolein Kokkelink-Egberink, Chris en Jo Langendonk,
Gerard en Sien Vaalt, Ben en Jo Kole-Leemhuis,
overleden familie Oude Egberink-Weghorst,
overleden familie ten Dam-Boomkamp.

Jaargedachtenis: Gerard Bombeld.

St. Stephanus Borne

Zondag 30/31 maart

Thea Bouhuis-Kemperink, Marinus van den Bos, Truus Kuipers, Rudy Strikker, Arnold Weda, Wim Konink, Dick Freese, familie Konink-Markslag, familie Morskate-ter Braak, Harrie Olde Engberink, José Hendriks-Zwijnenberg, ouders Lansink Rotgerink-Kamp, Erna Nordkamp-Roeloffzen, Theo en Jo Hendriks-Brok, ouders Goorhuis-Harink, Jos en Siny Post-Hasselerharm, Dini Gervink-Bruggink, Bernard en Mia Reesink-Rotering, Lide Vlaskamp-Jongman, ouders Manenschijn-Wemmenhove en Anja, Hans Kuijlaars, Tineke Ensink-ter Haar, Truus Hofsté-Kokenberg, ouders Engbersen-Joostink, Frans Meulenbroek, Frans Weghorst, Johan en Gerda Arendsen-Mulder, Johan Oude Lansink, André Möller, Johan Diepenmaat, Bennie Munsterman en Anna Munsterman-Maas, Jan, Anna en Bennie Diepenmaat, Jet Scholten, Truus en Hennie Diepenmaat, Marie en Gerard Diepenmaat, Hermien Vetketel-Annink, Gerrit Nijhuis-familie Beernink, Ben Heck.

Jaargedachtenis: Suze de Boer-Lenferink, Siny Post-Hasselerharm, Jan Koelen.

MISINTENTIES 6 - 13 APRIL

H. Stephanus Hertme

Zondag 7 april

Rieky Peper-Roescher, Gerard Blenke (namens de noabers), Bernard Veldhof.

Jaargedachtenis: Ben en Jo Kole-Leemhuis.





St. Stephanus Borne

Zondag 6/7 april

Frans en Jeanne Vaalt-Kassing, Truus Kuipers,
Tineke Ensink-ter Haar, Dini Gervink-Bruggink,
Lide Vlaskamp-Jongman, Truus Hofsté-Kokenberg,
Frans Meulenbroek, Johan en Gerda Arendsen-Mulder,
Jet Scholten, Dick Freese.

MISINTENTIES 13 – 20 APRIL

H. Stephanus Hertme

Zaterdag 13 april

Rieky Peper-Roescher.

Jaargedachtenis: ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek.

St. Stephanus Borne

Zondag 13/14 april

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,
Truus Kuipers, Frans Kroeze, Lies Nijhof-Haarhuis,
Wim Konink, Tineke Ensink-ter Haar,
Lide Vlaskamp-Jongman, Truus Hofsté-Kokenberg,
Dick Freese, Frans Meulenbroek,
Frans Weghorst, Johan en Gerda Arendsen-Mulder,
Jet Scholten.

Jaargedachtenis: Diny Dashorst-Voermans, Mark Thijert,
Theo Wesselink, Ben Heck.

MISINTENTIES 20 – 27 APRIL

H. Stephanus Hertme

Zondag 21 april

Rieky Peper-Roescher, Gerard Blenke (namens het herenkoor),
Ben Spekschate.

Jaargedachtenis: Ine Schabbink-Schroten,
Truus Braakhuis-Schabbink.

MISINTENTIES 20 – 27 APRIL

St. Stephanus Borne

Zondag 20/21 april

Truus Kuipers, familie Kroeze, Rudy Strikker, Arnold Weda, Benny Simonetti, ouders Manenschijn-Wemmenhove en Anja, Truus Hofsté-Kokenberg, Dick Freese, Frans Meulenbroek, Frans Weghorst, Johan en Gerda Arendsen-Mulder, Jet Scholten.

Jaargedachtenis: Antonia van Uhm-Reinders, Annie Koelen-ten Berge.

MISINTENTIES 27 APRIL – 4 MEI

H. Stephanus Hertme

Zondag 28 april

Rieky Peper Roescher, Gerard Blenke (namens het herenkoor).

St. Stephanus Borne

Zondag 27/28 april

Truus Kuipers, Dick Freese, Frans Meulenbroek, Frans Weghorst, Johan en Gerda Arendsen-Mulder, uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 60-jarig huwelijksjubileum, Jet Scholten.

Jaargedachtenis: Steven Vije, Riek Bekhuis-Stokkingreef, Theodorus Casper Leoné.

Pasen 2024



Het is een oersymbool: licht. Licht geeft geborgenheid, veiligheid, geeft perspectief en geeft richting aan ons leven. Het kleinste licht geeft al vertrouwen en hoop. Wonderlijk toch. Beeldt u zich maar eens in: een donkere kerk. Het kleinste licht wordt als eerste opgemerkt. En dat licht in de diepste duisternis groeit. Je ziet het groeien om je heen. Het is een prachtig gelovig beeld: in de diepste duisternis worden we omringd door licht. Het licht van Christus die onder ons leeft. Niet als de dode, maar als de Levende bij uitstek.

Mijn vroegste herinnering met licht is als klein kind. Voor het slapen gaan ging het licht uit. Toch kende ik de behoefte dat de slaapkamerdeur op een kier bleef staan. Ik moest dat geringe licht eerst op de overloop zien branden voordat ik ging slapen. Het licht eenmaal waargenomen, kon ik prima gaan liggen en wist ik mij geborgen in mijn donkere slaapkamer.

Houvast en perspectief

Veel mensen hebben behoefte aan een klein beetje licht. Een teken van houvast en van perspectief. De wereldlijke en kerkelijke overheid kunnen ons dat niet altijd geven. Zij zouden het ons gunnen, maar kunnen het niet altijd geven. Het is duidelijk geworden deze tijden. Er komt licht in de duisternis waar we als gemeenschap, als Nederland, als christenen, ons geven omwille van de ander en van het algemeen belang.

Ook in het kerkelijke leven is er nog weinig te zeggen over hoe onze toekomst er op korte en langere termijn uit zal zien. Sommigen zijn daardoor somber gestemd. Ik begrijp dat goed.

Ik deel in een aantal opzichten de somberheid van en over onze gemeenschappen. De vraag 'Welke impact heeft dit voor onze gemeenschap?' kunnen we nu echter nog niet beantwoorden. Laten we daar in alle realiteit naar durven kijken en tegelijkertijd: niemand die het al weet.

Of sta ik op?

Wellicht is de vraag wie ben ik nu als gelovige? Geef ik mijn vertrouwen in mijn gebed elke dag aan Hem? Ontsteek ik een kaarsje in de Mariakapel? Met andere woorden, leg ik er mij bij neer? Alsof alles dood is? Of sta ik op en zoek ik en zal ik vinden. God is niet dood en leeft, en kijkt elke dag naar ons uit. In het eerste licht van de dag.

De vrouwen zoeken de dode Jezus bij het graf bij Pasen. Ze zoeken echter op de verkeerde plaats. Daar is Hij niet. Ze zoeken met de duisternis voor ogen. Ze leren kijken met andere ogen. Wie zoekt Gij, de Levende bij de doden? Kijk naar mij. Kijk naar de wonden van de pijn en de dood, maar kijk ook voorbij de wonden en de dood: Ik leef!

Geef mij het zicht

Dat het komende paasfeest ons mag laten zien wie we zijn als we onze verbondenheid met Hem en zijn gemeenschap onderweg levend houden. En er Hem om vragen. Echt blijven vragen: Geef mij het zicht op U om te zien waar u bent. Waar u zich ophoudt; waar u uw woorden van leven spreekt.

Soms is dat een klein moment. Dat ons mag bevestigen, ons kan bemoedigen. De verrezen Christus als een Licht op ons pad. Van deze dag, de dag van morgen, alle dagen van ons leven tot in eeuwigheid. Alleluia!

Namens mijn collega's in het pastoraal team wens ik u van harte een Zalig Pasen

Pastoor Jurgens Jansen

Liturgische vieringen

Dag	Datum	Tijd	Geloofsgemeenschap	Viering	Voorganger	
PALM- OF PASSIEZONDAG Evangelie: Marcus 14,1-72. 15,1-47						
zaterdag	23-mrt	10.30	Dijkhuiskapel	Woord- en Communieviering	Laurens van Urk	
		19.00	H. Stephanus Hertme	Eucharistieviering gezinsviering/ processie	Pastor Casper Pikkemaat	m.m.v. het koor "Contrast"
zondag	24-mrt	09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastor Casper Pikkemaat James Keuben	m.m.v. het dames- en herenkoor
		11.00	St. Stephanus Borne	Palmpasenviering	Laurens van Urk	aansluitend optocht
WITTE DONDERDAG Evangelie: Johannes 13,1-15						
donderdag	28-mrt	15.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	m.m.v. het dames- en herenkoor
GOEDE VRIJDAG : HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER Evangelie: Johannes 18,1-40.19,1-42						
vrijdag	29-mrt	15.00	H. Stephanus Hertme	Kruisweg		
		15.00	St. Stephanus Borne	Kruisweg	Annet Zoet pastoraal werker	m.m.v. het dameskoor
		15.00	Dijkhuiskapel	Kruiswegmeditatie	Bea Simonetti Tonny v.d Heiden	
		19.00	St. Stephanus Borne	Plechtigheden van Goede Vrijdag	Pastor Casper Pikkemaat Annet Zoet pastoraal werker	m.m.v. het koor "Con Brio"
PAASWAKE Evangelie: Marcus 16,1-7						
zaterdag	30-mrt	20.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pater Nico Hofstede	m.m.v. het koor "Con Brio"
PAASZONDAG - VERRIJZENIS VAN DE HEER - DAGMIS VAN PAASZONDAG - Evangelie: Johannes 20,1-9						
zondag 1e paasdag	31-mrt	09.30	H. Stephanus Hertme	Eucharistieviering	Pater Nico Hofstede	m.m.v. het dames- en herenkoor
		09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastor Casper Pikkemaat	m.m.v. het dames- en herenkoor
		10.30	Dijkhuis Atrium	Oecumenische Paasviering	Laurens van Urk Gretha Sierink	m.m.v. het koor De Borghenders

MAANDAG ONDER HET OCTAAF VAN PASEN Evangelie: Matteüs 28,8-15.						
maandag 2e paasdag	1-apr	09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering aansluitend Paasbrunch	Pastor Casper Pikkemaat James Keuben	m.m.v. het dames- en herenkor
	5-apr	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	
zaterdag	6-apr	10.30	Dijkhuiskapel	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	
zondag	7-apr	09.30	H. Stephanus Hertme	Woord- en Communieviering	Johan Kleissen	m.m.v. het herenkor
		09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen James Keuben	m.m.v. het herenkor
vrijdag	12-apr	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	
DERDE ZONDAG VAN PASEN Evangelie: Lucas 24,35-48						
zaterdag	13-apr	10.30	Dijkhuiskapel	Woord- en Communieviering	Joost Hornstra	
		19.00	H. Stephanus Hertme	Woord- en Communieviering	Serge Bourgonje	m.m.v. het dameskor
zondag	14-apr	09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	m.m.v. het dameskor
vrijdag	19-apr	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	
VIERDE ZONDAG VAN PASEN Evangelie: Johannes 10,11-18						
zaterdag	20-apr	10.30	Dijkhuiskapel	Eucharistieviering	Pater Tjalling van Balen	
zondag	21-apr	09.30	H. Stephanus Hertme	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	m.m.v. het herenkor
		09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastor Casper Pikkemaat	m.m.v. het dames- en herenkor
vrijdag	26-apr	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	

Liturgische vieringen vervolg

Dag	Datum	Tijd	Geloofsgemeenschap	Viering	Voorganger	
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN Evangelie: Johannes 15,1-8						
zaterdag	27-apr	10.30	Dijkhuiskapel	Woord- en Communieviering	Laurens van Urk	
zondag	28-apr	09.30	H. Stephanus Hertme	Woord- en Communieviering	James Keuben	m.m.v. het herenkoor
		09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pater Tjalling van Balen	m.m.v. het koor "Con Brio"
vrijdag	3-mei	09.00	St. Stephanus Borne	Woord- en Communieviering		

Samen vieren via kerkdienstgemist of YouTube

Er is iedere zondag om 9.30 uur een Eucharistieviering vanuit de St. Stephanuskerk in Borne.
U kunt alle vieringen (ook uitvaartvieringen) volgen via www.kerkdienstgemist.nl of via YouTube.

Tik in de zoekbalk op YouTube: RK Twente Zuid.

De viering in de Lambertusbasiliek in Hengelo op zondagmorgen om 11.00 uur is eveneens te volgen via YouTube.

Tik hiervoor in de zoekbalk van YouTube: St. Lambertusbasiliek.

Wij stellen het zeer op prijs dat u ook mee gaat doen met de offergave tijdens de Eucharistieviering.

Uw gaven, de collecte, kunt u overmaken naar:

NL52 RABO 0309 4086 52 t.n.v. St. Stephanus Borne.

De Kerkwijzer is ook digitaal verkrijgbaar via www.hhjj.nl en www.borneboeit.nl/kerkensamenleving.

U bent van harte ugenodigd voor de paasbrunch op maandag 2e paasdag aansluitend op de Eucharistieviering.

kro Nederland kerkt in

De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden de Eucharistieviering om 10.00 uur op NPO2.

Zondag 24 maart 09.55 - 11.00 uur

Palmzondag Lambertusbasiliek te Hengelo

Celebrant: pastoor Jurgen Jansen

Zaterdag 30 maart 22.30 - 24.00 uur

Paaswake Broederenkerk te Deventer

Celebrant: pastoor Ronald Cornelissen

Zondag 31 maart 1e Paasdag 09.50 - 11.30 uur:

Eucharistieviering vanuit de Sint Pieter in Rome

11.30 - 11.55 uur: Reportage Bloemen voor het St. Pietersplein

12.00 - 12.30 uur: Urbi et Orbi door paus Franciscus

Zondag 7 april 10.00 - 11.00 uur

Beloken Pasen Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

te Bergen op Zoom

Celebrant: pastoor Paul Verbeek

Zondag 14 april 10.00 - 11.00 uur

3e Zondag van Pasen Kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem

Hoofdcelebrant: mgr. Jan Hendriks

Zondag 21 april 10.00 - 11.00 uur

4e Zondag van Pasen Heilig Hart van Jezuskerk te Roermond

Celebrant: pastoor Carlos Martinez

Zondag 28 april 10.00 - 11.00 uur

5e Zondag van Pasen St. Joriskerk te Eindhoven

Celebrant: pastoor René Wilmink

Afscheid van een bekend gezicht



Je zou hem een van de gezichten van katholiek Nederland kunnen noemen. Leo Fijen, die veertien jaar lang op zondagochtend Het geloofsgesprek presenteerde, heeft op zondag 25 februari afscheid genomen. Na in totaal zo'n 700 afleveringen. Het was voor velen elke zondagochtend vaste prik. Voorafgaand aan de wekelijkse eucharistieviering was hij om 9.45 uur present. Voor een gesprek met soms een bisschop of een priester, dan weer met vrijwilligers. Altijd belangstellend en empathisch. In Trouw zei hij over de band tussen zijn kijkers en hem: 'We hebben een vaste afspraak: om 9.45 uur ben ik er en zit ik klaar. Ik geloof in een persoonlijke relatie. Als jij jezelf aanbiedt, is de ander er ook.'

De betekenis reikt nog verder. Wekelijks keken 80 tot 100.000 kijkers uit Nederland, en 40.000 uit Vlaanderen. 'Dat zijn er meer dan zondag naar de kerk gaan (...). Ook al kijk je alleen, je mag met zulke getallen toch wel spreken van een gemeenschap.' En daaraan hecht hij grote waarde: 'Ik vind het belangrijk dat er toekomst is voor het geloof en ik wil tekenen van gemeenschap laten zien in de kerk, in parochies, bij gelovigen.'

Hoopvol

Altijd positief, toont Fijen zich 'hoopvol' over de toekomst van de katholieke kerk in Nederland. Vooral omdat er volgens hem in die veertien jaar veel is veranderd:



'Veertien jaar geleden hadden we niet het bewustzijn dat we meer present moeten zijn in de samenleving, we wisten niet dat we de schepping centraal moeten stellen (...) en er was niet het besef dat we moeten luisteren naar alle stemmen in

de kerk. (...) We leven in een tijd waarin alles verschuift en we veel kwijt zijn. Wat is er dan mooier dan een teken van hoop en gemeenschap door te geven?’ Het zegt misschien veel dat Het Geloofsgesprek voortaan drie presentatoren krijgt, gepresenteerd door Roderick Vonhögen, Willien van Wieringen en Michael-Dominique Magielse.

Hans Morssinkhof

VASTENACTIE 2024

Leven in een veranderende wereld

Zimbabwe (tot 1980 Rhodesië geheten) grenst aan Zambia, Botswana, Zuid-Afrika en Mozambique. Oude rotstekeningen laten zien dat er al duizenden jaren mensen wonen in het gebied. Rond 1400-1450 was er een groot rijk, met als hoofdstad en handelscentrum Groot-Zimbabwe. Er werd onder andere gehandeld in goud, ivoor, koper, textiel en glas. Vroege ontdekkingsreizigers schrijven over een prachtige stad. Helaas zijn de ruïnes in de loop der tijd stelselmatig geplunderd en weten we maar weinig over de geschiedenis van het ooit welvarende rijk.

Onkunde, gebrek aan investeringen en aanhoudende droogte zorgden ervoor dat de agrarische sector instortte en de voormalige graanschuur van Afrika raakte leeg en dor. Anno 2024 ervaren families in Zimbabwe dagelijks de grote gevolgen van de klimaatverandering: de droge periodes worden langer en heter en dan is het moeilijk om voldoende groente te verbouwen. De natte periodes zijn kort en hevig. Zo hevig, dat de regens grote overstromingen veroorzaken. Vastenactie wil kwetsbare families in het gebied ondersteunen.



We willen onder andere waterpunten met pompen aanleggen, de boeren leren hoe ze hun land effectiever kunnen bewerken - denk aan het gebruik van een zadenbank en het telen van inheemse rassen die beter tegen het lokale klimaat kunnen - en ze noodzakelijke materialen geven. Daarnaast willen we de families extra middelen van bestaan geven, bijvoorbeeld door een aantal groepen naales te geven. Vrouwen hebben maar beperkt beschikking over grond. Dat beperkt hun mogelijkheden geld te verdienen én beïnvloedt hun sociale status. Door opleiding en training is er desondanks toch een gestage toename van vrouwen die deelnemen aan initiatieven om de voedsel- en inkomenszekerheid van families te verbeteren.

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan.

**Help mee en steun de families in Zimbabwe. Dank u wel!
Daartoe staat gedurende de vastenperiode en met
Pasen tijdens de vieringen de grote collectebus achter
in de kerken voor uw gift.**

**Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken op
bankrekeningnummer NL96 INGB 0003 5968 95 t.n.v.
vastenactie, St. Stephanus Borne
bankrekeningnummer NL79 RABO 0309 4064 20 t.n.v.
vastenactie, H. Stephanus Hertme
o.v.v. collecte Zimbabwe.**

Veertigdagentijd
Tijd van bezinning
Een tijd om het met wat minder
te doen

MOV-parochie Borne-Hertme



Synodale Kerk

Opnieuw vragen Paus Franciscus en de bisschoppen ons om in gesprek te gaan met elkaar over een aantal thema's als voorbereiding op de tweede ronde van de Synode voor een Synodale Kerk in oktober in Rome.

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit vraagt ons over vier thema's met elkaar te spreken:

- Thema 1: Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
- Thema 2: Vorming in een missionaire Kerk;
- Thema 3: Deelname aan een verwelkomende Kerk;
- Thema 4: Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk

Wij willen net als in het voorjaar van 2022 graag met u over deze thema's spreken. Wij nodigen u graag uit voor de laatste twee gespreksavonden over thema twee en drie:

- maandagavond 8 april van 20.00 – 22.00 uur in parochiecentrum Goor: Thema 2 Missionaire Kerk (pastoor Jurgen Jansen)
- dinsdagavond 9 april van 20.00 – 22.00 uur: Thema 3 Deelname aan een verwelkomende Kerk (pastoor Jurgen Jansen)

Op de websites van onze parochies vindt u het document met de thema's en de gespreksvragen en ook het document van de eerste sessie van de Synodale Vergadering in Rome in oktober 2023.

Als u wilt meedoen aan één of meer gespreksavonden, wilt u zich dan aanmelden bij het secretariaat contact@pastoraalteam.nl

Pastoraalteam.

Tentoonstelling

Wie is de man van de Lijkwade van Turijn

- **Wie is de man op het doek?**
- **Wat is zijn verhaal?**
- **Wat betekent Hij voor mij?**

Kom op 20 en 21 april naar de tentoonstelling in de Stefans-Hof. Hier zullen we proberen bovenstaande vragen te beantwoorden en verder vertellen over de man op het doek.



Wat is de lijkwade van Turijn en wie is de man op het doek? Als u hierover meer wil weten dan bent van harte uitgenodigd om op 20 en 21 april in Borne de tentoonstelling te bezoeken en te luisteren naar een inspirerende lezing met als thema de lijkwade van Turijn.

In de lezing wordt verteld over dit uniek linnen doek waarin de beeltenis is te zien van een man. Deze man stond beter bekend als Jezus van Nazareth die na zijn dood is gewikkeld en begraven in dit doek. Op de tentoonstelling is een levensgrote replica van de echte lijkwade met ook een aantal replica's van relieken zoals o.a. de doornenkroon, kruisigingsnagels en een martelwerktuig. Aan de hand van deze voorwerpen willen we u na laten denken over het verhaal van Jezus, wat het voor betekenis heeft en waarom Hij is gestorven.

Zoals al eerder is benoemd is er een indrukwekkende replica van de lijkwade. De echte lijkwade is zoals de naam al verklapt, sinds 1578 te vinden in Turijn. Het doek heeft een lange geschiedenis en is door de jaren heen aan de hand van verschillende soorten onderzoek gecontroleerd op zijn authenticiteit. Zo heeft men bijvoorbeeld destijds een stukje

van het doek geanalyseerd om zijn leeftijd te verifiëren. Daarnaast zijn er ook zanddeeltjes op het doek gevonden en is aan de hand van de chemische samenstelling geconstateerd dat het uit Jeruzalem afkomstig is. Bent u nieuwsgierig geworden? Tijdens de lezing zullen we hier meer over vertellen.

De entree van de tentoonstelling en de lezing is gratis. Voor een tegemoetkoming in de kosten wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Voor verdere informatie en andere data kunt u de website bekijken: www.lijkwade.org

Openingstijden tentoonstelling: zaterdag 20 april 14-16 uur
en zondag 21 april 11.00- 16.00 uur.

Lezing: zondag 21 april 11.00 uur



Verkennde gesprekken

GESPREKKEN TUSSEN TWEE PAROCHIES: HH. JACOBUS EN JOHANNES VAN BORNE/HERTME EN ONZE LIEVE VROUW ONBEVLEKT ONTVANGEN VAN ZENDEREN

Al sinds enige tijd en met enige regelmaat zijn er gesprekken gevoerd tussen de parochiebesturen van de HH. Jacobus en Johannes en van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen.

De gesprekken hadden in eerste instantie een oriënterend doel.

Het bestuur van Zenderen ziet voor haar parochie in de nabije toekomst onzekerheden wat betreft pastorale zorg en ook onzekerheden op het vinden van vrijwilligers op meerdere gebieden. Vandaar dat het bestuur zich wil oriënteren op samenwerking met Borne-Hertme.

De parochie van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen van Zenderen heeft een concredita status: Dit betekent in de praktijk dat na Vaticaan II de Karmel alleen nog het recht heeft om een pastoor voor te dragen. En ook het recht heeft deze elk moment weer terug te trekken.

De Karmelorde ervaart momenteel de smalle basis voor het leveren van een benoembare karmeliet en dus voldoende pastorale zorg in de nabije toekomst voor de parochie van Zenderen. Ook al is er in de toekomst niemand binnen de Karmel benoembaar, de parochie gaat toch door, al dan niet op eigen benen.

Met het bisdom hebben inmiddels ook meerdere gesprekken plaatsgevonden over met name het opheffen van de status concredita. En ook met de Karmel worden bijeenkomsten belegd om de gevolgen van de opheffing goed voor te bereiden.

De gesprekken tussen de twee besturen van beide parochies verlopen in goede harmonie.

Het parochiebestuur van de HH. Jacobus en Johannes wil in een open houding nieuwe banden aangaan in de tijden die gaan komen. Nu al geven zij aan dat eventuele vrijwilligers vanuit Zenderen heel hartelijk welkom zijn en dat zij een volwassen en volwaardige plaats in de organisatie van de

parochie kunnen verwachten, waar nieuwe mensen wellicht ook nieuwe inzichten en werkwijzen kunnen brengen, hopende dat het verrijkend kan werken.

Er is sprake van gelijkwaardigheid in de gesprekken, in alle openheid gaan we op zoek naar het vinden van een gemeenschappelijke weg. We zien geen beren op de weg, maar denken samen goed na over de gevolgen voor de toekomst. We zijn er ons van bewust dat er uiteindelijk wel een verandering zal komen, maar we gaan samen een nieuwe tijd in. Een tijd, waarin de geloofsgemeenschap ook perspectief wordt geboden.

Over enige tijd zullen de voltallige besturen met elkaar kennismaken. Daarnaast zal er voor de parochianen van Zenderen een informatieavond belegd worden om e.e.a. toe te lichten, wat betreft consequenties van de opheffing van de status concredita.

Graag willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in dit proces. Zoveel mogelijk zullen wij u gezamenlijk informeren. We hebben onze plicht u, parochianen, te voorzien van informatie hieromtrent. De besturen zijn altijd bereid om uw vragen te beantwoorden.

Het parochiebestuur van

HH. Jacobus en Johannes

Het parochiebestuur van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen



Parochie O.L.V. Onbevlekt

Palmpasenviering

OP ZONDAG 24 MAART 2024 MET AANSLUITEND DE GROTE PALMPASENOPTOCHT



Om **11:00** uur beginnen we met een palmviering voor de kinderen in de kerk en de optocht door het centrum zal beginnen om 11:45 uur.

Deze optocht heet **Grote palmpasenoptocht**.

De optocht vertrekt vanaf de St. Stephanuskerk aan de Stationsstraat. De Scoutinggroep St. Stephanus Martina loopt in de optocht voorop met de grote versierde Palmpasen, gevolgd door de Bornse Harmonie. Daarna komen kinderen met hun eigengemaakte palmpasen. Dan volgt de DMBE, de Drum- en Marchingband uit Enschede, waarna de rest van de kinderen met hun palmpasen kan aansluiten.

Viering van de kruisweg voor jong en oud in de St. Stephanuskerk

Op vrijdag 29 maart 'Goede Vrijdag' staan we om 15.00 uur samen stil bij het lijden en sterven van Jezus. Ook dit jaar mogen de kinderen weer een bloem meenemen voor de bloemenhulde aan het einde van de viering.

Deze bloemen leggen we bij het kruis.

Het dameskoor verzorgt de zang.

Aan het einde van de viering verbranden we 'zorgen- en vergeefbriefjes' buiten de kerk.



Wijwater halen

Eén van de elementen tijdens de paaswakeviering op paaszaterdag is het wijden van water. Het nieuwe wijwater zal onder andere gebruikt worden als doopwater. U kunt 's avonds na de paaswake in de kerk of vanaf Eerste Paasdag vanuit het torenportaal wijwater meenemen naar huis. Tevens kunt u de palmtakken van het afgelopen jaar inleveren die volgend jaar verbrand zullen worden voor de viering van Aswoensdag

Kruiswegmeditatie in de Dijkhuiskapel

Goede Vrijdag om 15.00 uur wordt er traditiegetrouw stil gestaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus.

Ook in de Dijkhuiskapel kennen we deze traditie.

Gezamenlijk staan we bij elk van de veertien staties stil en luisteren, bidden en zingen we in afwisseling de gepaste liederen. Dit doen wij door de schilderijen van Jan Toorop op een groot beeldscherm te tonen.



De kruiswegschilderijen die we tonen, zijn de originele kruiswegstaties van de St. Bernulphuskerk uit Oosterbeek de kruiswegstaties geschilderd door Jan Toorop dateren uit 1917.

U bent allen van harte uitgenodigd om samen met ons het lijden van Jezus te herdenken.





Oecumenische Paasviering in 't Dijkhuis

Op eerste Paasdag wordt er door de protestantse kerken en katholieke kerk in Borne een gezamenlijke viering gehouden. Iedereen is van harte welkom om deze dienst bij te wonen in het Atrium van 't Dijkhuis. De dienst begint om 10.30 uur. De voorgangers zijn Laurens van Urk en Gretha Sierink. Tijdens deze dienst verlenen zangers van het koor de Borghenders o.l.v. Jan Kamp, hun medewerking. Tijdens deze paasviering wordt stilgestaan bij de opstanding van Jezus Christus. Het thema van deze dienst is: 'Thuiskomen'.

Geen kerst- en paasactie meer

Misschien heeft u ons met Kerst al gemist. We hebben als werkgroep besloten om te stoppen met de kerst- en paasacties.

Via deze weg willen we voormalig bakkerij Koehorst en Zeut Chocolate bedanken voor het ondersteunen van onze acties. Daarnaast gaat onze dank uit naar de grote schare trouwe afnemers op wie we altijd konden blijven rekenen.

Dank jullie wel! Werkgroep Jongeren HHJJ

Jezelf een vraag stellen

EEN DRIELUIK VAN MEDITATIEVE BIJENKOMSTEN IN DE STILLE WEEK

In de Goede - of Stille Week staan we stil bij het lijden van Jezus en bezinnen ons op ons eigen persoonlijk leven of de situatie van de wereld om ons heen. De Week begint met Palmzondag (24 maart) en loopt uit op het Paasfeest. De meeste kerken hebben in deze week op de Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdagavond hun eigen vieringen. De Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen organiseerde jarenlang op de dinsdagavond een bijeenkomst bij de kruiswegstaties in Zenderen.

Evenals vorig jaar zullen er op drie opeenvolgende avonden bijeenkomsten worden georganiseerd, die ieder beginnen om 19.30 uur.

Maandagavond 25 maart: Start in de Oude Kerk met een inleiding n.a.v. één van de tentoongestelde kunstwerken met daaropvolgend een te houden kringgesprek afgewisseld met muziek.

Dinsdagavond 26 maart: In de Vermaning, Doopsgezinde Kerk, Ennekerdijk 31, een samenzijn rond stille meditatie en gebed met daaropvolgend een wandeling in stilte naar de Mariakapel.

Woensdagavond 27 maart: Lopen langs de kruiswegstaties in de kerk van Zenderen met daarbij stilstaan bij het lijden van de wereld in deze tijd.

Wij hopen op deze wijze een zinvolle bijdrage te leveren aan uw en jouw Stille Week. Wees van harte welkom bij één of meerdere van onze bijeenkomsten!

Werkgroep "Passievesper"

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen



De Schöp moet op de schop

CROWDFUNDING MARIAKAPEL KOPPELSBRINK

De Mariakapel en bijbehorend park vormen een oase van rust, ontmoeting, saamhorigheid en bezinning in Oud Borne. Per dag komen er gemiddeld 80 mensen in de Mariakapel. Het aantal wandelaars, dat het park bezoekt, zijn er nog veel meer. De laatste jaren is het ook gebruikelijk dat families na een crematie de bloemstukken naar de Mariakapel brengen. Regelmatig ligt de kapel vol met bloemen en hangen aan alle beschikbare haakjes prachtige bloemstukken.



Momenteel zijn ruim 30 vrijwilligers dagelijks actief bij de Mariakapel. Iedere dag wordt de kapel bij zonsopgang geopend en in de avond weer gesloten. Er wordt schoon gemaakt, kaarsen worden bijgevuld en bloemen worden tot in de puntjes verzorgd. Daarnaast wordt ook het groenonderhoud van het park door de vrijwilligers gedaan. Hieruit ontstaan dan weer nieuwe initiatieven zoals een buurtbarbecue en stukje sociale controle om vandalisme te voorkomen.

Achter in het park staat een oude betonnen container die wordt gebruikt als opslagplaats voor kaarsen, gereedschap en materialen. De Schöp is enkele tientallen jaren geleden geplaatst en nu dringend aan vervanging toe. De berging is te klein en er is sprake van lekkage en verzakking.

Een nieuwe bergschuur is noodzakelijk om dit mooie plekje te behouden voor de Bornse gemeenschap.



De totale kosten belopen ruim € 40.000,-. Zoals de Mariakapel in de jaren 50 is gebouwd door de vrijwilligers, zo zal de nieuwe Schöp ook door de vrijwilligers worden gebouwd. Dit bespaart de helft van de totale kosten. Echter de materiaalkosten moeten nog wel gefinancierd worden. Voor de resterende € 20.000,- is deze crowdfundingcampagne opgestart.

U kunt ons helpen door te doneren. Ook hebben wij leuke beloningen voor de donaties, doet u mee?

U kunt ons helpen door te doneren.
Ook hebben wij een leuke beloning voor de donateurs,
Doet u mee?

Beloningen

Donatie € 15.- : Speciaal gemaakte Noveenkaars Mariakapel

Donatie € 30.- : Twentse Mariakapellengids

Donatie € 250.- : Originele ets Mariakapel van

Willemien Holterman



De Schöp moet op de schop!



Doneer mee
via de QR-code 



Crowdfunding Mariakapel Koppelsbrink-Nieuwe bergschuur

Dirigent gezocht

Wij zijn het koor Contrast uit Hertme en zijn per direct op zoek naar een dirigent. Wij zijn een groep enthousiaste dames in de leeftijd van 30 t/m 65 jaar die het leuk vinden om samen te zingen en worden begeleid door piano.

Onze repetitie is op dinsdagavond. Ben of ken jij iemand die wij zoeken, mail dan naar koor.contrast@hotmail.com.

Wij hopen dat zaterdag 23 maart (Palmpasen) niet onze laatste viering is.

Stemmen gezocht

PAROCHIEKOOR BORNE



Mede door natuurlijk verloop en overlijden van koorleden zijn wij naarstig op zoek naar nieuwe leden.

Hebt u zin en tijd om ons koor te komen versterken, zodat wij de ondersteuning van de liturgie en uitvaarten op een verantwoorde manier kunnen blijven verzorgen, meld u zich dan aan.

De repetities zijn op maandagavond voor de dames van 18.45 - 20.00 uur. Van 20.15 - 20.45 uur gezamenlijk met de heren.

De heren repeteren van 21.00 - 21.45 uur.

Bent u geïnteresseerd, kom dan geheel vrijblijvend een kijkje nemen in de blokhut, Esstraat 3, Borne.

Of meld u aan bij:

Hans de Winter 06-13686501 (secretaris)

Ansfried v.d. Straat 06-13031902 of 074-2663196 (voorzitter)

Agenda

DINSDAG 26 MAART

K.B.O.- themamiddag om 14.30 uur in de Stefans-Hof.
Paasmiddag met een broodmaaltijd.

DINSDAG 2 APRIL

K.B.O.-soosmiddag om 14.00 uur in de hal van de Stefans-Hof.

DINSDAG 16 APRIL

K.B.O.-themamiddag om 14.30 uur in de Stefans-Hof.
Gé Nijkamp vertelt op zijn eigen humoristische wijze over
folklore en gebruiken in Twente.

ZATERDAG 20 EN 21 APRIL

Tentoonstelling in de Stefans-Hof
'Wie is de man van de Lijkwade van Turijn'
meer informatie zie bladzijde 28 en 29.

ZONDAG 21 APRIL

Het Beste van Borne met optredens van koren voor de
St. Stephanuskerk.



The graphic features a light blue sky with a yellow sun and white clouds. On the left, a Polaroid-style photo shows a long table set for a brunch with bread, plates, and flowers. In the foreground, there are pink tulips and three colorful Easter eggs (purple, blue, and yellow) on a green grassy hill.

Paasbrunch

U bent van harte uitgenodigd voor onze jaarlijkse paasbrunch, direct na de eucharistieviering van 9.30 uur op tweede paasdag. Laten we samen de vreugde van Pasen vieren en elkaar ontmoeten onder het genot van een heerlijk brunchbuffet. Parochianen maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Waar: Stefans-Hof
Wanneer: tweede paasdag, 1 april
Hoe laat: ca. 10.30 uur

Contactinformatie

GELOOFSGEMEENSCHAP ST. STEPHANUS BORNE

Secretariaat: Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne
Telefoon: 074 -266 13 10
Openingstijden: ma/vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur
E-mail: st.stephanusborne@hetnet.nl
Koster/Stefans-Hof Dhr. L. van Urk 06-39 60 35 80
Bankrelaties: Rabo: NL27 RABO 0309 4025 06
(St. Stephanus) ING: NL12 INGB 0000 8299 30
Bankrelatie: ING: NL38 INGB 0002 4659 49
(Theresia)

GELOOFSGEMEENSCHAP H. STEPHANUS HERTME

Secretariaat: Hertmerweg 27, 7626 LV Hertme
Telefoon: 074-266 13 95
Mobiel: 06-22 20 05 28
Openingstijden: dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur
E-mail: stephanush@hetnet.nl
Kosters: Mevr. R. Rijgwaart 074-266 62 27
Mevr. A Tönis 074-266 74 63
Bankrelatie: Rabo: NL79 RABO 0309 4064 20

CENTRAAL SECRETARIAAT PASTORAAL TEAM

Secretariaat: Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo
T.a.v. Mevr. B. Morskieft 074-349 22 12
Openingstijden: Dinsdag- en donderdag van
14:00 t/m 16:00 uur
Maandag t/m vrijdag van
09.30 t/m 11.30 uur
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Mocht u buiten kantooruren dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u contact opnemen via de mobiele nummers van het pastorale team. Zie hiervoor de colofon op blz.2.

website hhj



Hh. Jacobus en Johannesparochie

