

Kerkwijzer

INFORMATIEBLAD VAN DE HH. JACOBUS EN JOHANNESPAROCHIE
BORNE EN HERTME



Maria Lichtmis

Blasiuszegen

Uiering van de Eenheid

Afscheid Carin Timmerman

JAARGANG 10
UITGAVE : 01

ZATERDAG 15 JANUARI T/M VRIJDAG 11 FEBRUARI 2022

COLOFON

PAROCHIE HH. JACOBUS EN JOHANNES

Pastoraal team:

pastoor J.A.C. Jansen

Tel: 06-46 90 72 33

Wekelijkse vrije dag

priester

mail: j.jansen@rktwentezuid.nl

maandag

drs. mw. H.Th.Y.M. v.d. Bemt

tel: 06-13 60 92 93

wekelijkse vrije dag

pastoraal werker

mail: htymvandenbemt@gmail.com

maandag en vrijdag

mw. R. Doornbusch,

tel: 06- 14 40 69 55

wekelijkse vrije dag

pastoraal werker

mail: pastordoornbusch@gmail.com

vrijdag

drs. mw. A. Zoet

tel: 06-27 12 46 95

wekelijkse vrije dag

pastoraal werker

mail: annettezoet@gmail.com

maandag

Parochiebestuur

Hans Leushuis

Huub Verdonschot

Fons Simons

Johan Kleissen

Frank Mars

Stephanie Jansen-Kosterink

vicevoorzitter@hhjj.nl

secretaris@hhjj.nl

pennigmeester@hhjj.nl

johan.Kleissen@hhjj.nl

vastgoed@hhjj.nl

info@hhjj.nl

Redactieteam Kerkwijzer

Pastoraal team HHJJ parochie, Stephanie Jansen-Kosterink,

Charles Liedenbaum, Laurens van Urk, Jos Verheul en Timo Vlaskamp.

Redactieadres:

Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne

E-mail: redactiehhjj@gmail.com

Verschijningsdatum:

Volgende parochieblad:

zaterdag 11 febr. t/m 11 mrt.

Sluitingsdatum kopij:

woensdag 02 febr. vóór 12:00 uur

Pastorale Column



Net als uw leven, wordt ook het pastorale werk geraakt door de situatie rond corona en de maatregelen van de rijksoverheid en de bisschoppen. Opnieuw beleefden we een kerst met veel beperkingen en onlinevieringen.

Ook 2022 zal een jaar worden in het teken van aanpassingen. Per maand, per twee weken of

per week moeten we kijken wat wel kan, wat niet, of op een andere manier. Het vraagt van iedereen veel creativiteit en aanpassingsvermogen. Wij zijn de vrijwilligers dankbaar voor hun extra inzet.

Toch zijn de afgelopen maanden de communicantjes bij elkaar geweest om zich voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie en kijken we terug op mooie Eerste Communievieringen! Wij feliciteren alle communicantjes en hun ouders. Ook de vormelingen hebben zich voorbereid op het H. Vormsel. Op zondag 23 januari zullen zij gevormd worden.

In januari gaat de opfriscursus voor uitvaartvrijwilligers van start. Er zijn al veel opgaves! We werken hierin samen met de parochies van Enschede, Haaksbergen en Losser.

Met ingang van 1 januari is het pastorale team door het vertrek van pastor Carin Timmerman naar Zutphen kleiner geworden. Wij verliezen een kundige en ervaren pastor met een groot hart voor mensen. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe parochie! We hebben kritisch gekeken naar haar taken en hebben deze opnieuw verdeeld.

Een hartelijke groet van uw pastoraal team,

Annet Zoet,

pastoraal werker

Kerkbalans 2022

BLIJVEN LUISTEREN EN OMZIEN NAAR ELKAAR, ÓÓK VOOR DE KERK VAN MORGEN

Beste mensen,

Allereerst wil ik u van harte al het goede voor het nieuwe jaar toewensen. Dat al uw verwachtingen uit mogen komen, uw ambities mogen slagen. Maar vooral wens ik u een hoopvol 2022.

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Met een constante factor: de corona-pandemie. Ik ben van huis uit geen pessimist, maar ook dit jaar zullen we er ons toe moeten verhouden. We zullen ons als samenleving en kerk wellicht zo nu en dan moeten aanpassen.

Waar we ons niet in hoeven te beperken is het luisteren en omzien naar elkaar. De geloofsgemeenschappen in onze kernen proberen dat waar te maken. In het bezoeken en luisteren naar de mensen die iemand verloren hebben. In het bezoeken en vergezellen van mensen die ziek zijn. We proberen de mensen in nood bij te staan.

Als kerk spreken we met politieke partijen. Hoe denken we over de armoede in onze samenleving, wat kunnen we daarin betekenen? Hebben we oog voor de eenzamen? In de vieringen proberen we de dankbaarheid, de zorg en geloof een plaats te geven. Zo proberen we te luisteren en om te zien naar elkaar.

Ook voor de kerk van morgen. Juist voor de dag van morgen! Nu investeren in de netwerken van aandacht en betrokkenheid, waarin alle generaties vertegenwoordigd zijn. Door mensen die zelf zijn geraakt doordat ze geloven dat God iemand is die naar ons allen luistert en op ons leven betrokken is. Vanuit dat geloof anderen proberen te verstaan en naar hen omzien.

Ik hoop dat u die kerk wilt ondersteunen. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor de kerk van morgen. Daarbij is uw bijdrage meer dan welkom. We kunnen niet zonder uw bijdrage. Ik hoop dat het voor uw mogelijk is om dit jaar bij te dragen. Dank voor uw betrokkenheid door uw financiële ondersteuning. Wij proberen het komend jaar weer waar te maken om een geloofsgemeenschap te zijn die mensen probeert te verstaan en nabij te zijn.

Hartelijke groet,
Pastoor Jurgen Jansen

Bisschoppensynode 2021-2023

ONZE VOORBEREIDING OP DE BISSCHOPPENSYNODE OVER DE KERK

Volgend jaar wordt er een bisschoppensynode gehouden over het samen verantwoordelijk zijn voor de missie van heel de kerk; de verkondiging van het evangelie.

Een zaak van ons allemaal, want Kerk-zijn is principieel dat we samen optrekken. Ieder met eigen taak en verantwoordelijkheid, allemaal met eigen talent en levenservaring als gelovige. "Voor een synodale Kerk". Zo heet de bijeenkomst van de bisschoppen die gehouden wordt in Rome in 2023. Synodaal betekent samen in overleg. Alle gelovigen zijn geroepen, en worden dus opgeroepen om aan de voorbereidingen van de synode mee te doen. Niet alleen de leiding van de kerk. Door ons Doopsel en Vormsel kunnen we dat ook. De Geest beweegt ons allemaal.



De paus wil daarom dat alle parochies geloofsgesprekken houden over de gemeenschap die onze wereldkerk is, over hoe we er allemaal onderdeel van zijn, en over de missie van de kerk, dat we ook daaraan allemaal meedoen.

De Nederlandse bisschoppen hebben drie gespreksthema's vastgesteld:

1. *Vieren*
2. *Medeverantwoordelijkheid voor de missie*
3. *Dialogo in Kerk en Samenleving.*

Er zijn vertalingen gemaakt van de documenten van de paus. Paus Franciscus wil vooral dat het geloofsgesprekken zijn en geen discussiebijeenkomsten. Hij spreekt van een wereldwijde 'luisterfase' om te horen wat de Geest in heel de kerk te zeggen heeft.

Van die gesprekken worden aantekeningen gemaakt. Elke parochie kan twee A-4'tjes insturen. Stel je dat voor: vanuit de hele wereld vanuit elke parochie input voor de bisschoppensynode!

We zullen binnenkort uitnodigingen voor die geloofsgesprekken sturen, posten en plaatsen op het moment dat het aantal coronabesmettingen is gedaald en we weer verantwoord kunnen samenkomen. We gaan als pastoraal team aan de slag met de grootste 'luisterfase' van de wereld en we hopen dat velen van u zullen deelnemen aan de geloofsgesprekken.

Namens het pastorale team,
Pastoor Jurgen Jansen

Feest van Maria Lichtmis

OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL

Stel nu dat ze er niet geweest waren, twee oude mensen, Simeon en Hanna. Stel nu dat ze die dag hadden gezegd: "Ach, God zal het mij niet kwalijk nemen als ik vandaag een keer oversla". Stel dat Simeon die dag juist weer zo'n last had van jicht, of hoest, of dat Hanna weer zo slecht geslapen had, zodat ze dachten: "Ik zal maar even wat langer blijven liggen". Stel dat Maria en Jozef hadden gedacht: "Waarom zouden we die lange tocht naar Jeruzalem maken, kan die plechtigheid ook niet hier in de synagoge". Stel dat Maria gedacht had: "Wat kan er mis zijn met mijn kind, waarom zou ik gereinigd moeten worden?" Stel dat Jozef had gedacht: "Laten we gewoon doen, niet overdrijven".



Het had allemaal zo anders kunnen lopen als een van hen het af had laten weten. Als Maria niet had durven vertrouwen op God, en die groet van die engel had afgewezen. Als Jozef in zijn droom Gods stem had gehoord, maar had gezegd, dromen zijn bedrog. Heel de geschiedenis van Jezus is een aaneenschakeling van kansen op mislukking. Maar het mislukt niet, Maria en Jozef voegen zich op een heel natuurlijke wijze naar de wet van Mozes. Simeon en Hanna zijn gelouterd in het leven en ze zijn op het juiste moment in de tempel. Twee gelouterde mensen die luisteren en gehoorzamen, die er zijn als ze er moeten zijn, uit vrije wil. Die komen uit trouw en in geloof, heel gewoon, steeds weer, en daarom zijn ze er ook als Jezus het huis van God wordt binnengedragen.



Ook wij mogen het huis van God bezoeken. Zomaar in een weekeinde als andere weekeinden, je komt misschien uit gewoonte, uit traditie, uit trouw, of vanuit een innerlijke bewogenheid.

En dan lopen we langs de doopvont. Waar we de opdracht van zoveel kinderen aan God vieren, opdat ze voor altijd Gods kind mogen zijn. We lopen langs het kruis en staan stil bij het kruis dat zich ook in ons leven toont, of het kruis dat we bij vrienden en bekenden zien, en dat we mogen helpen dragen. We komen langs het tabernakel, de plaats waar je even kunt knielen, omdat Jezus ons zo'n magnifiek teken heeft nagelaten van zijn blijvende aanwezigheid. We lopen langs het altaar, waar we omheen verzameld worden voor zijn

verbondsmaaltijd en waar God ons innerlijk voedt. We lopen langs het Evangelieboek en denken na over de woorden van leven die de Kerk al bijna tweeduizend jaar doorgeeft. We lopen langs het Mariabeeld, waar altijd zoveel kaarsjes branden, waar zoveel mensen een moment van troost vinden.

Gewone plaatsen, waar we wekelijks langs lopen, die zo gewoon zijn dat we ze niet meer zien. Soms is het goed om er even echt bij stil te staan. Wat betekent mijn doopsel voor mij? Hoe diep beleef ik dat ik Gods kind mag zijn, dat God mijn vader wil zijn, dat Jezus is gekomen als onze broeder, dat God zijn Geest heeft geschonken.

Hier in de kerk, als we de Geest de ruimte geven, horen we mooie en troostvolle woorden, maar ook woorden waaraan we ons kunnen stoten. Op dit feest mogen wij vragen om de heilige Geest, die mensen heeft gevonden die met Hem meewerken, die luisteren en daar zijn waar ze moeten zijn.

Blasiuszegen

Keelziekten

Op 3 februari, de liturgische feestdag van Sint-Blasius, wordt in veel katholieke kerken na de eucharistieviering de gelegenheid geboden om de Blasiuszegen te ontvangen. De priester of diaken houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen in Andreaskruisvorm verbonden onder de kin van de gelovigen. De bedienaar bidt dan:

Per intercessionem Santi Blasii liberet te Deus a malo gutteris et a quovis alio malo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti

('Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest').

Kaarsen

Dat de Blasiuszegen met kaarsen wordt verricht is afkomstig van het middeleeuwse gebruik om frequent kaarsen aan Sint-Blasius te offeren. Dit zou teruggaan op de legende van een vrome vrouw die de



gevangengenomen bisschop van Sebaste dagelijks in de kerker opzocht, hem te eten gaf en van een kaars voorzag. Blasius zou de vrouw gevraagd hebben hem ook na zijn dood kaarsen te blijven schenken. Als beloning zou de vrouw tegen ziekte gevrijwaard blijven.

Afscheid Carin Timmerman

Per 1 januari 2022 is pastor Carin Timmerman vertrokken naar Zutphen. Ze gaat werken in de parochie van de H.H. Twaalf Apostelen.



Naar aanleiding van een interview in het dagblad TC-Tubantia werden haar nog enkele vragen gesteld.

U gaat naar Zutphen, kent u Zutphen?

Nee, drie jaar geleden hebben wij, een groep theologiestudenten een rondleiding gehad in Zutphen. Een gids liet ons de stad zien vanuit een fluisterboot. Ik had toen niet kunnen denken, dat ik enige jaren later hier als pastor zou gaan werken.

Op uw tachtigste verjaardag komt een oud-collega uit Hengelo op bezoek om u te feliciteren en vraagt waaraan u als eerste denkt bij Hengelo.

Er schiet me veel te binnen maar ik denk dan vooral aan de brand die de Moeder Teresakerk trof. Ik zie ons nog zo staan die morgen, bij de rokende puinhoop. Er was verdriet maar ook een geweldig gevoel van saamhorigheid, van verbondenheid. Datzelfde gevoel heb ik ervaren tijdens de viering in de tent, waarbij vrijwilligers uit heel Hengelo waren om te helpen. Maar ook in de andere twee parochies zijn er van die saamhorige momenten geweest zoals tijdens de boerderijviering in De Hoeve en bij de Mariakapel aan de Koppelsbrink in Borne samen met de kinderen in de meimaand.

Maar u bent ook zeer ernstig ziek geweest.

Klopt. Dat had ik ook kunnen noemen. De ziekte was heel erg maar ik heb ook veel liefde ervaren. Mijn man heeft nog maar pas het prikbord met alle lieve wensen, kaartjes en gedichten opgeruimd. Het was een rare tijd waarin ik pastorale zorg kreeg in plaats van gaf, een tijd van gemis.

Gemis?

Ja gemis, ik miste mijn werk als pastor heel erg.

U was zeer ernstig ziek. Bent u bang voor de dood?

Nee. Niet voor de dood maar wel voor het doodgaan. Mensen moeten soms verschrikkelijk lijden voor ze doodgaan en ik hoop dat dat mij bespaard blijft. Ik voel in mijn leven de "warme mantel" van God om me heen. Het dood zijn is voor mij geen bedreiging. Als pastor heb ik gezien dat mensen tot rust kunnen komen, wanneer ze de ziekenzalving ontvangen. Een vertrouwen in of overgave aan God geeft rust.

De fotograaf heeft u gevraagd twee voorwerpen mee te brengen, die u dierbaar zijn. Welke heeft u gekozen?

Tijdens mijn masterstudie was ik met een vriendin in Rome. Ik wist net dat ik pastor zou worden want ik had een soort sollicitatiegesprek gehad met kardinaal Eijk en hulpbisschop Hoogenboom. Ter gelegenheid hiervan heb ik in Rome dit kruisje gekocht dat ik altijd draag. Het tweede voorwerp is een Christoffelmedaille, het eerste cadeau dat ik van mijn man heb gekregen. Christoffel is de patroon van de reizigers. In mijn auto zit de Christoffelmedaille van mijn vader. Die van mijn man draag ik bij me om me te beschermen op mijn levensreis.



Tot slot, hebt u een lied of een gedicht, dat echt bij u past en waarvan u denkt dat het de parochianen ook aanspreekt.

Zeker, het is een tekst van Paul van Vliet waar voor mij geloof, hoop en liefde voor de toekomst uit spreekt en dat wens ik ook alle mensen van onze drie de parochies toe.

Bernard Korbeld

Foto: Eduard Meester

Dankwoord



Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor mijn warme afscheid. Ondanks alle beperkingen heb ik het gevoel dat ik op een goede manier afscheid heb kunnen nemen van de parochies waar ik 10 jaar heb gewerkt. De vele kaarten, bloemen, cadeaus en vooral de vele lieve en hartelijke woorden hebben mij goed gedaan. Voor op het afscheidboek staat de tekst: 'Herinneringen draag je mee in je hart'. Dat zal ik zeker doen. Ook wil ik iedereen bedanken voor de donaties voor het Lourdes fonds. Als het straks weer mogelijk is om naar Lourdes te reizen zal dit geld zeker op goede plekken in de drie parochies terecht komen. Ik wens u allen alle goeds voor de toekomst en blijf samenwerken want alleen dan kunnen er mooie druiventrossen ontstaan in Gods wijngaard.

Carin Timmerman

Pastoraal werker

Ik bid voor de mensen

Ik bid voor de mensen
Die bergen verzetten
Die door blijven gaan met hun kop in de wind
Ik bid voor de mensen
Die risico's nemen
Die blijven geloven
Met het geloof van een kind.

Ik bid voor de mensen
Die dingen beginnen
Waar niemand van weet wat de afloop zal zijn
Ik bid voor de mensen
Van wagen en winnen
Die niet willen weten van water in wijn.

Ik bid voor de mensen
Die blijven vertrouwen
Die van tevoren niet vragen
'voor hoeveel en waarom'
Ik bid voor de mensen
Die door blijven douwen
Van doe het maar wel
En kijk maar niet om.

Ik bid voor het beste
Van vandaag en van morgen
Ik bid voor het mooiste waar ik van hou
Ik bid voor het maximum
Wat er nog inzit
In vandaag en morgen
In mij en in jou!

Paul van Vliet

Vandaag of morgen 1978

Ons is voorgegaan



Dinsdag 21 december overleed op 80-jarige leeftijd, Joseph Johannes Stephanus (Jozef) Lucas, Hoge Horst 1a in Hertme. De afscheidsviering vond plaats op dinsdag 28 december in de aula van het crematorium De Lariks in Hardenberg, waarna de crematieplechtigheid plaatsvond.

Dat hij voor altijd in Gods eeuwige licht en liefde mag leven.

Misintenties

15 - 22 JANUARI 2022

H. Stephanus Hertme

Zondag 16 januari

Jozef Lucas, Wilhelmien Olde Engberink, overleden familie Braakhuis-Schabbink, Bertus Schabbink (namens het herenkoor).

St. Stephanus Borne

Zondag 15/16 januari

Truus Annink-Eekers, Manny de Visscher-Morsink, Rein Papenburg, Gerrit Lansink, Betsie Leushuis-Pijfers, Gerda van Dooren-Weeink, Ans Sanders, Arnold Weda, Benny Simonetti, Marijke van Munster-Kemna.

Nagekomen: 19 dec.: uit dankbaarheid, Kerstmis:

Gerard Kemna, ouders Olthof-Nieland, Mihill Bisaku, Pal Marta Gjeraj, Hennie Oonk, Annie Nijhof-Lambers, Annie Nijhof-Scholten, familie Hesselink en Zegger, Bernard Hesselink, 2 jan.: Berendina Mars- Bartelink, 9 jan.: Erna Nordkamp-Roeloffzen.

Jaargedachtenis: Jos Bos-Blenke, Herman Braakhuis, Sientje Kemna-Spikkert, Ben Morshuis.



H. Stephanus Hertme

Zondag 23 januari

Jozef Lucas, Wilhelmiën Olde Engberink,
Sien en Herman Russchenkamp,

St. Stephanus Borne

Zondag 22/23 januari

Harrie en Ilone Elferink, Anja Meijerink-Manenschijn,
Manny de Visscher-Morsink, Rein Papenburg,
Gerrit Lansink, Betsie Leushuis-Pijfers,
Gerda van Dooren-Weeink, Ans Sanders, familie Kroeze,
Gerard Welberg, Bertha Beld-Bruggink.

Jaargedachtenis: Jo Pol-Grob, Jan Leerkotte,
Reinald van Wanrooij.

H. Stephanus Hertme

Zondag 30 januari

Jozef Lucas, Wilhelmiën Olde Engberink,
Bernard Veldhof, Bertus Schabbink (namens het
herenkoor).

St. Stephanus Borne

Zondag 29/30 januari

Gerrit Lansink, Betsie Leushuis-Pijfers, Ans Sanders,
Gerda van Dooren-Weeink, Marijke van Munster-Kemna.

Jaargedachtenis: Hanny Scheepers-van Hal,
Hennie Oonk.

Vrijdag 4 februari: ouders Weijenburg-Wilmink.

H. Stephanus Hertme

Zondag 6 februari

Jozef Lucas, Wilhelmien Olde Engberink,
Marjolein Kokkelink-Egberink,
Bertus Schabbink (namens het herenkoor).

Jaargedachtenis: Theo Aalderink.

St. Stephanus Borne

Zondag 5/6 februari

Anja Meijerink-Manenschijn, Gerard Bekmann,
Betsie Leushuis-Pijfers, Gerda van Dooren-Weeink,
pastoor W.Th.J. Bosch, Frans en Jeanne Vaalt-Kassing,
Ans Sanders, Jos en Sini Post-Hasselerharm,
Rudy Strikker, Herman Hegeman.

Jaargedachtenis: Truus Mars-Scholten.

Kerken via het internet

TIJDENS DE PANDEMIE COVID-19

Iedere zondagmorgen is vanuit er vanuit de
St. Stephanuskerk Borne en de Sint Lambertusbasiliek te
Hengelo de Eucharistieviering. De Eucharistievieringen
zijn te volgen via de onderstaande live-streams:

Voor de St. Stephanuskerk Borne
aanvang 9:30 uur
kies: YouTube → RK TwenteZuid.

Voor de St. Lambertusbasiliek Hengelo
aanvang 11:00 uur.
kies: YouTube → St. Lambertusbasiliek.

De links vindt u uiteraard ook op de website
van onze parochie www.hhjj.nl u kunt dan
eenvoudig doorklikken op de aangegeven
links of scan de QR-code.



Liturgische vieringen

Dag	Datum	Tijd	Geloofsgemeenschap	Viering	Voorganger
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR					
Evangelie: Johannes 2,1-11					
zondag	16-jan	09.30	H. Stephanus Hertme	Eucharistieviering	Pater Nico Hofstede
		09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen
vrijdag	21-jan	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR					
Evangelie: Lucas 1,1-4 4,14-21					
zondag	23-jan	09.30	H. Stephanus Hertme	Woord- en Communieviering	Johan Kleissen
		09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen
vrijdag	28-jan	09.00	St. Stephanus Borne	Woord- en Communieviering	
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR					
Evangelie: Lucas 4,21-30					
zondag	30-jan	09.30	H. Stephanus Hertme	Woord- en Communieviering	Johan Kleissen
		09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen
vrijdag	4-feb	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR					
Evangelie: Lucas 5,1-11					
zaterdag	5-feb	19.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Onder voorbehoud naar de zondag morgen.
zondag	6-feb	09.30	H. Stephanus Hertme	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen
vrijdag	11-feb	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen

LET OP!

**In verband met de coronamaatregelen
dient u zich vóóraf aan te melden voor de vieringen
bij één van de secretariaten van onze
geloofsgemeenschappen.**

De Kerkwijzer is ook digitaal verkrijgbaar via:
www.hhjj.nl en **www.borneboeit.nl/kerkensamenleving**



De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. Daarmee wordt geprobeerd recht te doen aan de verscheidenheid in geloofsbeleving. Ieder bisdom wijst de kerk van uitzending aan en komt zeven keer aan bod. Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering.

Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom.

Uitzendingen iedere zondag op NPO 2:

Geloofsgesprekken 09.45 - 10.00 uur

Eucharistievieringen 10.00 - 11.00 uur

Zondag 16 januari 2022

10.00 -11.00 uur

2e Zondag door het jaar (c)

St. Jozefkerk te

Waubach-Landgraaf

Celebrant:

pastoor Harry Notermans

Zondag 30 januari 2022

10.00 - 11.00 uur

4e Zondag door het jaar (c)

O.L.V. van Lourdeskerk te

Bergen op Zoom

Celebrant:

pastoor Paul Verbeek

Zondag 23 januari 2022

10.00 - 11.00 uur

3e Zondag door het jaar (c)

Sint-Janskathedraal te

Den Bosch

Celebrant:

plebaan Vincent Blom

Zondag 6 februari 2022

10.00 - 11.00 uur

5e Zondag door het jaar (c)

Kerk der Friezen,

Rome

Celebrant:

pastoor Antoine Bodar

Thuis meevieren

Tv-mis in de woonkamer © Pieter Stevens

We zijn bijna twee jaar de eucharistievieringen aan het streamen. Het is een goede aanvulling gebleken tijdens de aangescherpte coronaregels, waarbij parochianen soms niet de mogelijkheid hadden om naar de kerk te komen maar via de livestream mee te vieren. Het is



geweldig dat internet en streamen van vieringen een alternatief bieden. Tegelijk is en blijft het vreemd om via de livestream mee te vieren. Toch zijn er manieren die meewerken om niet alleen maar op afstand naar de viering te kijken, maar om ook echt mee te kunnen vieren? We geven graag een paar suggesties:

Maak van je woonkamer of bureau een plaats van gebed, creëer een goede omgeving.

Dat kan gewoon in je eigen woonkamer. Zet naast de laptop en/of de televisie bijvoorbeeld een mooie bos bloemen, een brandende kaars, een betekenisvolle afbeelding of icoon die met Bijbel en geloof te maken heeft.

Ontsteek een kaars voor het begin van de viering

Zorg dat je een tijdje voordat de viering begint al vast klaar zit. Je kunt als 'start' een kaars aansteken – een brandende kaars is allereerst symbool van de Verrezen Heer.

Tegelijk helpt een brandende kaars ook bij het tot rust komen en roept concentratie op. Probeer je open te stellen voor de Schepper van het Licht: de Schepper van hemel en aarde. Heb je kinderen, laat een van hen dan de kaars aansteken.

Gebaren en lichaamshouding

Waar zit je en hoe? Relaxed op de bank? Zittend in bed? Het kan, natuurlijk. Tegelijk zijn dat geen actieve, betrokken zithoudingen. Vraag je af: wat is voor mij, voor ons, een aandachtige en betrokken zithouding?

(Samen) luisteren, antwoorden en zingen

Hoe gaat het met zingen, met vaste onderdelen van de eucharistieviering die door de kerkgangers worden uitgesproken? Het is kaal om in je eentje of alleen met de huisgenoten te spreken of zingen? Maar is zwijgen een goed alternatief? Of aanhoren? Probeer gewoon mee te doen en dan zal het vast wel wennen. Een goed begin is het meebidden van het gebed des Heren 'Onze Vader'. Wanneer je de bijbellezingen tijdens de eucharistieviering mee wilt lezen dan kun je deze vinden op: <https://dionysiusparochie.nl/liturgie/lezingen>
Op deze site staan de lezingen uit de bijbel vermeld.

5. Gebedshouding

Wees ook attent op de gebedshoudingen: staan, zitten, knielen. Als je kunt, helpt het om dit thuis mee te doen. Tijdens de ruimte om uit te spreken wat er leeft in ieders hart, kun je deze ruimte ook thuis daarvoor gebruiken. Bedenk eventueel vooraf welke intentie je meeneemt in deze viering. Ook bestaat er de mogelijkheid om voor de dagelijkse besloten eucharistievieringen intenties op te geven bij het pastoraal team.

Voorbeden en gebedsintenties

Nog meer dan anders kan je bewust bidden voor elkaar, voor wie eenzaam zijn, voor de zieken, de zorgverleners en allen die verantwoordelijkheid dragen om ons door deze crisis te leiden.

In de voorbereiding kun je ook je intenties doorgeven aan het secretariaat van je geloofsgemeenschap waarvoor tijdens de viering gebeden zal worden.

Solidariteit

Nu je je solidariteit niet concreet kan maken in de collecte kan je overwegen om je collecte over te maken aan je geloofsgemeenschap. Er zijn al verschillende geloofsgemeenschappen die werken met een tikkie.

Onze Vader en vredeswens

Met open handen het Onze Vader bidden kan een manier zijn om je eigen leven en dat van allen die je dierbaar zijn, in de handen te leggen van de God van alle leven. Probeer de vredeswens te ontvangen als een woord dat Christus persoonlijk tot jou spreekt, en wens de vrede in je hart ook aan de mensen met wie je verbonden wil weten.

Kinderen kunnen op het moment van de vredeswens eventueel door het raam zwaaien naar toevallige passanten, of expliciet de naam noemen van de mensen aan wie ze de vrede willen toewensen.

Gebed voor de geestelijke communie

Met het gebed hieronder, of met eigen woorden, kan je verlangen uitdrukken om te delen in de communie, ook al is dit in deze uitzonderlijke tijd niet fysiek mogelijk. In gemeenschap met velen bidden we met aandrang dat Jezus Christus in ons hart en in ons gezin aanwezig komt, met zijn liefde en zijn kracht.



Mijn Jezus,

Ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.

Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.

Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.

Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.

Amen

De eucharistieviering is ten einde

Na de viering kun je even stil blijven en het laten bezinken. Blaas de kaars uit, sluit de laptop, iPad, computer af of doe de TV even uit. Tijd voor koffie. Je kent toch het gezegde:

'de beste koffie van de week is die na de preek'.

Veel devotie namens het pastoraal team.

Viering van de Eenheid

23 JANUARI IN DE OUDE KERK TE BORNE

Jaarlijks wordt in de maand januari de Week van gebed voor Eenheid van christenen gehouden. In deze week bidden christenen samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Dit jaar vindt de gebedsweek plaats van 16 t/m 23 januari.

Aan het einde van deze week zal er op zondag 23 januari een Oecumenische viering plaatsvinden in de Oude Kerk te Borne. Deze begint om 10.00 uur. Door de corona beperkingen is deze viering zonder publiek en wordt daarom live uitgezonden via deze link: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12316>. Hier zal de viering ook later nog te zien zijn.

Het thema van de viering is:

'LICHT IN HET DUISTER'

waarbij we stil staan bij de ster van Bethlehem die schijnt in het duister en ons de weg wijst naar Jezus. Christenen uit het Midden-Oosten hebben deze viering voorbereid. Zij leven in kleine, kwetsbare gemeenschappen in die regio, waar conflicten telkens weer opblaaien. Voor hen is de ster van Bethlehem een teken dat God met zijn volk onderweg meegaat.

De voorgangers zijn ds. Carla Borgers, Laurens van Urk en Rob Hoogerhuis. Daarnaast verleent een groep jongeren uit de diverse kerken hun medewerking aan deze viering.

Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen

Raad van Kerken en pastoresconvent

DENKEN NA OVER DE TOEKOMST.



Op 29 juni jl heeft de Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen samen met de leden van het Pastoresconvent een brainstormdag georganiseerd. Dagvoorzitter was ds. Klaas van der Kamp (voormalig secretaris van de landelijke Raad van Kerken en momenteel voorzitter van de kring van kerken Overijssel, als classis predikant van de Protestantse Kerk Overijssel-Flevoland)

De voorbereiding voor deze zogeheten heisessie was in handen van een werkgroep bestaande uit ds. Carla Borgers, pastor Ria Doornbusch en Gustaaf Boerjan samen met ds. Klaas van der Kamp.

De dag begon met een korte schets van Gustaaf Boerjan, voorzitter Raad van Kerken BHZ, over de geschiedenis van de lokale Raad, opgericht in 1968. De Raad kende perioden van bloei en neergang, maar mede door de samenwerking met het Pastoresconvent is de Raad overeind gebleven.

Vervolgens vertelde ds. van der Kamp kort over de verschillende stadia welke de landelijke Raad van Kerken onder het bewind van de verschillende secretarissen heeft doorlopen. Ook de oecumene kende zijn hoogten en dieptepunten in Nederland. De laatste decennia is de ontkerkelijking in een stroomversnelling gekomen. Maar daarbij ook het besef dat buitenkerkelijk niet hetzelfde is als ongelovig. Dat vereist echter wel de nodige creativiteit om het geloof en het kerkzijn op een andere manier aan te reiken dan wij gewend zijn.

Hierna volgde een kort uitleg over het doel en verloop van deze heisessie. De werkgroep had voor deze dag de volgende doelstellingen opgesteld:

- Vertegenwoordigers van de kerken in Borne denken na over de manier waarop ze de eerste 3 maanden bij lockfree van corona zichtbaar willen zijn in de samenleving;
- Vertegenwoordigers van de kerken in Borne bezinnen zich op de toekomst (activiteiten en structuur) van de lokale samenwerking van de kerken ter plaatse.

Na deze inleidingen werden de deelnemers aan het werk gezet met het doel te komen tot de opstelling van een aantal items, waar volgens hen de lokale oecumene in de nabije toekomst een nieuwe impuls aan zou moeten geven. Dit resulteerde in de volgende uitkomsten, in rangorde:

- a) Voorbij de maakbaarheidscultuur;
- b) Klimaatgerechtigheid;
- c) Ontmoeting van ouderen met jongeren

Deze punten zullen worden opgenomen in het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren. Voor de uitwerking hiervan zal een conceptplan van aanpak worden opgesteld, welke in het komende overleg met het pastoresconvent, in januari, definitief zal worden vastgesteld. Hiermee zal de lokale Raad van Kerken dan aan de slag gaan. Daarnaast tevens een aantal interne punten oppakken, waaronder het invullen van de vacatures (van elk lidkerk minimaal een vertegenwoordiger in de Raad), instelling van (adhoc) werkgroepen voor de te organiseren activiteiten en het regelen van de gewenste rechtvorm voor de lokale Raad. Regelmatig zal de achterban worden geïnformeerd over de vorderingen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de lokale Raad van Kerken, te bereiken via de e-mail info@raadvankerkenborne.nl of bellen naar 06 – 53 97 82 32.

Dag van het Jodendom



Op zondag 17 januari – aan het begin van de Week van Gebed – staan we in de katholieke kerk in Nederland ook stil bij de relatie tussen het christendom en het jodendom. De ‘Dag van het Jodendom’ is een aantal jaren geleden ingevoerd om de diepe verbondenheid, die er tussen christen en joden bestaat, te markeren. “Onze oudere broeders,” noemde paus Johannes Paulus II het joodse volk ooit.

Dit jaar staat tijdens de Dag van het Jodendom de ‘plaats van samenkomst’ centraal: kerk en synagoge. Zowel voor joden als katholieken geldt dat de plek waar de geloofsgemeenschap samenkomt om Gods aanwezigheid te vieren en naar Gods Woord te luisteren niet zomaar een plek is. Overal en altijd hebben Joden en christenen van hun huis van samenkomst – synagoge of kerk – iets bijzonders gemaakt. Een ruimte waaruit eerbied voor God spreekt, die laat zien waarin we geloven én wie we als gemeenschap zijn.

Getijdenboek getaxeerd op een ton bij Tussen Kunst en Kitsch

HILVERSUM, 5 JANUARI 2022

In een aflevering van het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch (AVROTROS) is een topvondst gedaan. Een getijdenboek uit 1488 is getaxeerd op een waarde van 100.000 euro. Het komt daarmee op een gedeelde vijfde plek van hoogst getaxeerde objecten in de geschiedenis van het programma, dat al sinds 1984 op televisie is.



Enkhuizer getijdenboek
©AVROTROS

Het boek van perkament komt uit de erfenis van de schoonvader van degene die het naar de opnames had meegenomen. Haar schoonvader, een verzamelaar, had het getijdenboek op een veiling gekocht.

Het boek werd gebruikt voor het Heilig Officie, het kerkelijk getijdengebed. Behalve een kalender en gebeden staan er ook miniatuurschilderingen in. Het exemplaar uit de uitzending komt uit de Sint-Gommaruskerk in Enkhuizen.

In Tussen Kunst en Kitsch worden vaker kostbare vondsten gedaan. Het record is het schilderij van Het Kantwerkstertje van Joost van Geel. In 2011 werd dat werk getaxeerd op 250.000 euro. In de twee jaar daarna werden een houten voorouderbeeld uit Congo (150.000 euro) en een collier (125.000 euro) ontdekt. Het getijdenboek deelt de vijfde plaats met een schilderij van Adriaan de Lelie.

De pauscast

TWEEDE SEIZOEN VAN DE PAUSCAST

Presentator
Wilfred Kemp en
NOS Vaticaan-
correspondent Andrea
Vreede



zijn nog lang niet

uitgepraat over het bijzondere kleinste landje ter wereld, met die wereldberoemde inwoner. De paus, wie kent hem niet, de man die een rol speelt in de levens van 1,3 miljard gelovigen ter wereld, maar die ook voor niet-katholieken wereldwijd een factor van belang is.

De paus onfeilbaar?

Vanuit de studio in Hilversum en vanuit Rome, praten Wilfred en Andrea over onderwerpen als: Is de paus onfeilbaar, of kan hij fouten maken? Welke invloed heeft de paus op het wereldwijde klimaatbeleid? Hoe is de verhouding van ons protestantse koningshuis met het Vaticaan? Helpt het dat we nu een katholieke koningin hebben? En wat vindt de paus van de islam en hoe verhoudt hij zich tot andere wereldreligies?

Voelbare schokgolf

Ook gaan Andrea en Wilfred uitgebreid in op de vraag: wat gebeurt er als de paus overlijdt of aftreedt? Dat veroorzaakt altijd een schokgolf die over de hele aardbol voelbaar is. Daarna volgen dagen, zo niet weken, van onnavolgbare procedures en rituelen, waarvan de bekendste natuurlijk de zwarte of witte rook is, die opstijgt boven het Sint Pieterplein.

Vragen van luisteraars

Daarnaast zitten er regelmatig gasten in de uitzending met informatie over hoe het eraan toegaat in het Vaticaan. Ook in dit tweede seizoen beantwoorden Andrea en Wilfred weer vragen van luisteraars, die ingestuurd kunnen worden naar pauscast@kro-ncrv.nl.

Pauscast, vanaf zondag 28 november (eerste Adventsdag) acht weken lang te beluisteren (en terug te beluisteren) via Apple Podcasts/iTunes, Spotify, Stitcher, Pocket Casts, Google Podcasts, de NPO Luister-app en de NPO Radio 5 website en app.

Bron: KRO-NCRV

Steun uw Kerk

Nu de kerken nog steeds niet helemaal open zijn i.v.m. met het coronavirus, en er slechts maximaal 30/50 mensen zijn toegestaan, mist de kerk/parochie inkomsten uit de diverse opbrengsten o.a. plaatsen- en collectegelden, kaarsen etc.

Wij, het pastoraal team en het parochiebestuur, zouden het zeer op prijs stellen als u, uw en onze parochie, in deze coronatijd wilt steunen.

U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken op:



St. Stephanus Borne
NL27RABO 0309 4025 06

H. Stephanus Hertme
NL79RABO 0309 4064 20

of scan de QR-Code



Kerkradio Parochie Borne-Hertme

Vanaf 1 januari 2022 is er een klein team, dat zorg gaat dragen voor de kerkradio, als u zich aan wilt melden of als zich eens een technisch probleem voor doet. De erkradio geeft u de mogelijkheid, om vieringen vanuit de kerk thuis mee te kunnen vieren.



Ivo Maatman kan technische problemen snel en effectief oplossen. Ed en Ria van Leuteren voor Borne en Thea Mekenkamp voor Hertme kunnen u een kerkradio brengen, als u een abonnement wilt. Werkt de kerkradio niet goed, dan kan de kerkradio worden ingeleverd volgens afspraak. Als dit moeilijk is voor u, dan kan de kerkradio ook worden opgehaald.

De bijdrage voor het gebruik van de kerkradio is:
Voor Borne € 16,- per drie maanden en voor Hertme € 6,- per maand.



Voor vragen kunt u bellen met:
Ivo Maatman: 074-266 6676
Ed en Ria van Leuteren: 074-267 3007
Thea Mekenkamo: 074-266 7590



Contactinformatie

GELOOFSGEMEENSCHAP ST. STEPHANUS BORNE

Secretariaat: Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne
Telefoon 074 - 266 13 10
Openingstijden: ma/vrij. Van 9.30 tot 11.30 uur
E-mail: st.stephanusborne@hetnet.nl
Koster/Stefans-Hof Dhr. L. van Urk 06-39 60 35 80
Bankrelaties: Rabo: NL27 RABO 0309 4025 06
(St. Stephanus) ING: NL12 INGB 0000 8299 30

Bankrelatie: ING: NL38 INGB 0002 4659 49
(Theresia)

GELOOFSGEMEENSCHAP H. STEPHANUS HERTME

Secretariaat: Hertmerweg 27, 7626 LV Hertme
Telefoon 074-266 13 95
Mobiel 06-22 20 05 28
Openingstijden: dinsdag van 10.00 tot 11.00uur
E-mail: stephanush@hetnet.nl
Kosters: Dhr. B. Kole 074-266 70 06
Mevr. R. Rijwaart 074-266 62 27
Mevr. A Tönis 074-266 74 63
Bankrelatie: Rabo: NL79 RABO 0309 4064 20

CENTRAAL SECRETARIAAT PASTORAAL TEAM

Secretariaat: Langestraat 78, 7491 AJ Delden
T.a.v. Mevr. B. Horck 074-349 22 12
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Mocht u buiten kantooruren dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt U bellen met: 0623 254 488. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.



H.H. Jacobus en Johannesparochie

