

Vanaf altijd  
vóór alles  
keek de Vader naar de Zoon.  
De Vader hield van wat Hij zag.  
De Geest was in het zien  
en er was vrede.

In het begin  
keken de Vader en de Zoon naar elkaar,  
zij keken en keken  
en zij hielden van wat zij zagen  
en de Geest was in het zien  
en de gehele schepping gewerd,  
zij werd Gods beeld en gelijkenis.  
Zij werd en er was vrede. –

God keek naar de schepping en vond Maria.  
God keek en keek  
en hield van wat Hij zag.  
De Geest was in het zien  
en het Woord werd vlees  
en het Woord werd vrede.

Maria keek naar het Woord,  
de vrucht van haar Schoot.  
Ze keek en keek  
en zij hield van wat zij zag  
en de Geest was in het zien  
en er was vrede. –

En Jezus keek naar de wereld.  
Hij keek en keek  
en Hij hield van wat Hij zag  
en Hij wacht tot de wereld terugkijkt,  
dat de wereld kijkt en kijkt  
en houdt van wat zij ziet  
en de Geest was in het zien  
en er was vrede.

Maria Magdalena de Pazzi, Karmelietes, (Florence 1566-1607)